

Red de Vitale Lokale Geloofsgemeenschappen

**Een oproep tot
on gehoorzaamheid?**

ALV Mariënburg 13 april 2013

Antoniusparochie in Best

Zeer vitale geloofsgemeenschap (eigen pastoor en diaken, groot aantal vrijwilligers, ruime financiële positie, eigen kerkgebouw) weigert in te stemmen met parochiefusie omdat ze vrezen dat dit de doodsteek voor hun geloofsgemeenschap zal betekenen.

- Woensdag 3 april: Afvaardiging Antonius heeft samen met BVU hoopgevende bespreking met prominente kerkjurist over mogelijkheden om beroep aan te tekenen bij Vaticaan tegen parochiefusie die per 1 september per decreet door bisschop zou worden ingevoerd.
- Donderdag 4 april: Ontvangst brief: parochiebestuursleden, pastoor en diaken ontslagen en met onmiddellijke ingang vervangen
- Zondag 7 april: Afscheidsviering in eigen parochiekerk met ovationeel applaus en na afloop hand in hand liederen zingend op kerkplein. Nieuwe voorzitter kerkbestuur houdt intussen toespraak voor nagenoeg lege kerk
- Maandag 8 april: Nieuwe kerkbestuur en vervangende pastores komen alle eigendommen fotograferen en overnemen, alle sloten worden per direct vervangen, alleen website is privé-eigendom van parochiaan
- Vrijdag 12 april: Pastoor Schreurs en Diaken van de Laar ontvangen aangetekende brief, dat zij zullen worden geëxcommuniceerd als zij voorgaan in de viering van a.s. zondag voor de gemeenschap Antonius in Beweging

Organigram van gefuseerde parochie



Structuur van de grote parochie



BESTUUR		PASTORAAL TEAM	
Gerard Griffioen	voorzitter	Gerard Griffioen	pastoor
Theo Goedendorp	vice-voorzitter	Theo Geurtsen	
Peter van den Oord	secretaris	Tejo van der Meulen	
Hans van Loenhoud	penningmeester	Jos van Os	
Roland van der Vaart	lid	Piet Poppelaars	
Hans Rensink	lid		
Centraal secretariaat:	Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen.	Tel. 0297 – 26 50 46	
Verdere informatie:	www.stjandedoper-vechtenvenen.nl		

Het einde van de vitale lokale geloofsgemeenschap



Botsende kerkvisies

Priester, eucharistie centraal	Lokale geloofsgemeenschap centraal
<ul style="list-style-type: none"> • “Nagenoeg constant % priesters/gelovigen”; “Er is geen priestertekort, er zijn teveel kerkgebouwen” • Oplossing bisschoppen: fusies van 6-12 parochies, gebaseerd op beschikbare aantal priesters • Nieuwe parochie met centraal Parochiebestuur, Pastoraal Team en Eucharistisch Centrum (EC) • Strikte (conservatieve) bisschoppelijke richtlijnen, waarin lokale vieringen sterk worden teruggedrongen of zelfs verboden ten gunste van EC • Toenemend aantal maatregelen om parochianen naar EC te dirigeren ten koste van lokale activiteiten (website, parochieblad, verplichte sluiting kerken tijdens viering in EC etc.) • Sluiten (bij decreet) van grote aantallen “overbodige” kerkgebouwen (betekent einde van betreffende geloofsgemeenschap) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren en (re)vitaliseren van lokale bezielde geloofsgemeenschappen (van “24” tot “2.400” leden) • Belangrijke rol van vrijwilligers, lekenvoorgangers en pastoraal werkenden • Eigen juridische status, eigendommen, zeggenschap • “Rondreizende” priesters • Lokale gemeenschap is verantwoordelijk voor het oplossen van haar eigen problemen • Dat kan betekenen (vrijwillige) samenwerking met gelijkgezinde geloofsgemeenschappen (centrale diensten, centraal ondersteunend bestuur, voorgangers/priesters, kerkgebouw etc.) • Te groot kerkgebouw: alternatief gebruik; evt. afstoten van kerk levert lokale gemeenschap eigen financiële middelen op
<p>Resultaat: (roemloos) einde van grote aantallen lokale geloofsgemeenschappen en afhaken van gelovigen</p>	<p>Resultaat: Vitale, zelfregulerende gemeenschappen, evt. samengebracht in samenwerkingsverband</p>

Citaat 1

“Halverwege de jaren tachtig verschenen er drie nota’s en wel van bisschop Bernard Möller van het bisdom Groningen, van bisschop Huub Ernst van Breda en van bisschop Klaus Hemmerle van Aken (D). In alle drie de nota’s beklemtoonden deze ware bisschoppen het belang van het voortbestaan, als het maar even mogelijk was, van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het is beter, zo stelden zij, dat een gemeenschap op zondag bij elkaar komt om te vieren -ook al is er dan geen sprake van eucharistie- dan geen viering houden of naar elders trekken waar wel eucharistie gevierd werd.

Deze bisschoppen legden, trouw aan de vanouds gekende ecclesiologie, het primaat bij de plaatselijke geloofsgemeenschap.”

Citaat 2

“Het bestuur van ons bisdom wil het aantal parochies terugbrengen naar het aantal dat overeenkomt met het aantal inzetbare priesters. Dat is de omgekeerde wereld. Zo is onze kerk nooit begonnen. Her en der waren er groepjes volgelingen van Jezus van Nazareth. In deze gemeenschappen kwamen mensen naar boven die leiding gingen geven. Zij werden gekozen door de gemeenschap zelf en werden ook gedragen door deze gemeenschappen. Nadien groeide er een verband van gemeenschappen onder leiding van een episcop, een opziener. Zeg maar bisschop. Hij legde de handen op aan de mensen die voortkwamen uit en leiding gaven aan deze gemeenschappen. Met andere woorden: het aantal bedienaren kwam overeen met het aantal gemeenschappen. Het bestuur van ons bisdom draait ecclesiologisch de boel om: niet het aantal gemeenschappen bepaalt het aantal voorgangers maar een bepaald soort voorgangers bepaalt het aantal gemeenschappen. Dat is een verkeerde en onverantwoorde ontwikkeling.

Concreet alternatief: Bisdome Poitiers

Beleid van bisschop Albert Rouet:

- Niet opheffen of grootschalig fuseren, maar juist ondersteunen en versterken van plaatselijke gemeenschappen.
- Niet centrale positie van priester als uitgangspunt, maar de geloofskracht van lokale gemeenschap. Priester is dienaar, staat ten dienste van de gemeenschap in ontwikkeling van geloof en inzet voor gerechtigheid.
- Inmiddels zijn twee pastorale synodes georganiseerd waarin gelovigen in overleg met de bisschop zich beraden over de weg die zij samen kunnen gaan.
- Beleid is tien jaar geleden gestart en blijkt positief te werken op ontwikkeling van plaatselijke geloofsgemeenschappen.

N.B. Opvallende gelijkenis met de ontwikkeling van basisgemeenschappen in de derde wereld, met name in Latijns Amerika.

Oproepen tot ongehoorzaamheid

Internationaal

- Oostenrijkse Pfarrer Initiative van juli 2011, inmiddels uitgebreid naar Duitsland, Zwitserland, België, Groot Brittannië, Verenigde Staten en Australië
- “Open brief aan de christenen van het bisdom Rouen” (november 2011)
- “Vlaams Manifest” (februari 2012)
- “De katholieke kerk is toe aan een grondige en blijvende hervorming” (hulpbisschop Pat Power uit Australië, feb. 2012)
- “De kerk loopt twee eeuwen achter” (onlangs overleden Carlo Maria Martini, vroegere aartsbisschop van Milaan in een laatste interview, sept. 2012).
“Onze cultuur is oud geworden, onze kerken zijn groot en leeg en de godsdienstige kleren die we dragen, zijn pompeus”

Waarom blijft het in Nederland zo oorverdovend stil?

Regeert de angst in de Nederlandse kerkprovincie (vb. incident rond Tejo van der Meulen)?

BVU: “Wij roepen onze voorgangers, priesters, diakens en pastores op hun stem te laten horen.”

Voorbeeld: Vlaams Manifest

“Gelovigen nemen het woord”

(8200 ondertekenaars uit alle geledingen van kerk en maatschappij, feb. 2012)

- Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens **aandringen op hervormingen** die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.
- Wij begrijpen niet waarom de **leiding van onze plaatselijke gemeenschappen** niet wordt toevertrouwd aan man/vrouw, gehuwd/ongetrouwd, beroepskracht/vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben toegewijde herders nodig.
- Wij begrijpen niet waarom deze medegelovigen niet zouden mogen **voorgaan in de zondagsvieringen**. We hebben in elke levende gemeenschap liturgische voorgangers nodig.
- Wij begrijpen niet waarom - waar geen priester voorhanden is - een **woorddienst met communie** niet zou mogen.
- Wij begrijpen niet waarom **bekwame leken en gevormde godsdienstleerkrachten** niet zouden mogen preken. We hebben het woord Gods nodig.
- Wij begrijpen niet waarom aan gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn de **communie moet geweigerd** worden. Ze horen er evenwaardig bij.
- Wij pleiten er voor dat binnen de kortste tijd zowel **gehuwde mannen als vrouwen** tot het **priesterambt** worden toegelaten. Wij, gelovigen, hebben hen nu broodnodig.

Wat doen wij als BVU?



Professorenmanifest

- Initiatief: BVU met 6 hoogleraren
- Analyse, visie, bezorgdheid vastgelegd in “Notitie” (manifest)
- Eigen website www.professorenmanifest.nl
 - Manifest
 - Lijst met steunbetuigende hoogleraren (na 1^e ronde al 26 handtekeningen)
- Maandag: brief naar zetelbisschoppen en nuntius
- Woensdag: E-mail naar alle Nederlandse parochies en geloofsgemeenschappen (locatieraden en pastoraatsgroepen)
 - Ter bemoediging
 - Oproep om aansluiting bij professoreninitiatief (vorming e-mailbestand)
 - (Opzet van Associatie van Bezielde Lokale Geloofsgemeenschappen)
- Woensdag: brede publiciteit (persberichten, nieuwsbrieven, interviews)
- BVU regelt beheer, coördinatie, uitvoering en follow-up

Krachtenbundeling?

“Samen kunnen we bergen verzetten!”

