

Impressies van subgroep o.l.v. Bart Verreijt

- Verhaal van Denis Hendrickx was geweldig, o.a. "We redden het niet als mannen en vrouwen in de kerk geen gelijke rechten krijgen en het priesterambt blijft voorbehouden aan celibataire mannen."
- De focus in de parochies ligt teveel op vieren in het eucharistisch centrum in plaats van op het doorgeven ons geloof en dienstbaar zijn aan elkaar en de wereld in de lokale geloofsgemeenschap.
- Oprichten van vriendenstichting of geloofsvereniging om zelfstandig te kunnen blijven
- Niet als vijanden tegenover elkaar staan, maar proberen samen tot oplossingen te komen
- Veel meer van ons laten horen wat WIJ als gelovigen willen
- Meer bezig zijn met kerk-zijn in de wereld, samen gelukkiger worden. En niet voortdurend bezig zijn met wat wel of niet mag.
- Meer aandacht voor oecumene
- Meer communicatie naar buiten als we iets goed doen of waar we trots over zijn
- Begeleiden geloofsgemeenschappen in opvang rouwbegeleiding bij sluiting kerkgebouwen door Bezielt Verband
- "Laudate Si" van paus Franciscus als middel om aan de slag te gaan met ons geloof
- Ouderen vormen een vergeten groep; de kerk laat niets van zich horen
- Diaconie zelf oppakken samen met PCI's
- Andersoortige vieringen opzetten
- Afbraak om op te kunnen bouwen?
- Bijbel delen en begeleiding door OKG

Impressie van subgroep o.l.v. Gerard Zuidberg

Een levendig gesprek, veel interesse, ook in elkaar

1. Opvallend: aandacht voor inhoudelijke voortgang van de geloofsgemeenschap, voorbeelden uit enkele plekken spraken aan
2. Men voelde zich duidelijk bemoedigd door met name de moed en het geloof van de drie casus, o.a. Brummen, vertaald door Jozef Wissink met 'verrijzenisgeloof'.

3. Algemene herkenning en inspiratie door de inbreng van Jozef en Denis.
4. Ik had sterk de indruk dat we, o.a. door het groepsgesprek een stap verder gekomen zijn : van puur verzet (wat ook nodig blijft) naar de vraag: hoe worden wij zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke versterking van onze geloofsgemeenschap?
5. Belangrijk in het gesprek: even een moment stilte en nadenken over de vraag en dan pas inbreng.

Impressie van subgroep o.l.v. Nicole Buytendijk

Er is allereerst duidelijk de behoefte om even stoom af te blazen. Toch blijkt de insteek veranderd vergeleken met de eerdere bijeenkomsten. Men probeert binnen de mogelijkheden creatief en actief te zijn. Er wordt ingezet op nevenactiviteiten, lezingen, verdieping, Leerhuis.

Advies: wie naar de eucharistieviering wil, ga gerust, maar geef ruimte aan andere mogelijkheden om te mogen vieren. Doe aan pluriformiteit! Blijf zoeken naar mogelijkheden en oplossingen net binnen de grenzen.

Vraag aan Bezield Verband Utrecht: kan BVU onderlinge contacten coördineren en als het ware een virtueel platform bieden voor uitwisseling van creatieve initiatieven?