

Korte samenvatting inleiding Jozef Wissink bijeenkomst Bezielid Verband Utrecht 27-2-16

Jozef begon met een reactie op het verhaal uit Brummen: "We hadden nog zo gedacht..." en dat deed hem denken aan het Emmaüsverhaal. Want, aan het eind van hun verhaal klonk: "We vertrouwen dat God in ons midden is en op De Twaalf Apostelen" (hun nieuwe parochie). Een beetje Emmaüs dus.

Daarna reageerde Jozef op Veldhoven. Hij had veel begrip voor hun stap. Ze zijn ook geconfronteerd met een onmogelijke situatie. Maar hij gaf als waarschuwing: "Probeer om niet te gaan lijken op je vijand. Want haat verbindt mensen meer dan liefde. Vijanden kunnen niet van elkaar af en zijn de hele tijd bezig met elkaar. Geliefden kunnen elkaar nog met rust laten en verschil toejuichen. Er is dus originaliteit nodig, om verrassende dingen te doen. Meld bijvoorbeeld eucharistische honger, als die er is. En als die er niet is, denk nog eens na over waar je staat."

Een algemene overweging die hij gaf: "Concentreer je niet helemaal op het kerkgebouw, zodat je alles kwijt bent als je het gebouw kwijt bent. Kijk vooral hoe je de geloofsgemeenschap bij elkaar kunt houden." De focus in de parochies ligt teveel op liturgische vieringen in het eucharistisch centrum. Jozef pleitte daarentegen voor een sterk accent op catechese als vorm van "lernen" met geloofsgesprek als doel.

Tenslotte pleitte Jozef voor de wijkgerichtheid van de geloofsgemeenschap en voor samenwerking met allerlei partners, zoals de stadsabdij die men in de Antonius in Utrecht wil praktiseren.