

## **Bezielde Verband bijeenkomst 27 februari 2016 – Amersfoort Aantekeningen bij gesprek groep 'goud'.**

Geluiden uit diverse parochielocaties:

### 1. Best – Antoniusparochie

Dennis vertelt, dat hun parochie niet mee wilde in de fusie vanwege grote cultuurverschillen met de andere fusie-parochies. Dat had tot gevolg, dat bestuur en team werden ontslagen. Ook mochten ze op zondag niet verder met andere voorgangers. Er is toen een stichting in het leven geroepen. Parochianen moeten kiezen hun kerkbijdragen te storten op rekening van de stichting of op die van het kerkbestuur. 90% kiest voor de stichting. Er wordt nu gekerkt in een buurtcentrum met ± 150/200 mensen. In oude kerk een handjevol. Geeft wel scheuring in dorp. Voltallige pastorale team is meegegaan. Ze blijven katholiek en zijn nog niet geëxcommuniceerd. Alle sacramenten worden toegediend, behalve Vormsel. Ze hebben een emeritus priester en een parttime diaken, los van het bisdom

### 2. Utrecht – Dominicuskerk

Vijf van de zes kerken van de fusieparochie St. Ludgerus worden afgestoten en verkocht. Per 1 juli geen formeel parochiële kerntaken meer in die vijf kerken. (geen sacramenten dus). Wel mogen er allerlei bijeenkomsten en gebedsdiensten worden gehouden zolang de kerk niet is verkocht.

Dominicus heeft al vanaf begin jaren '90 vorige eeuw veel (dominicaanse) lekenvoorgangers. Na fusie (januari 2011) vrijwel onafhankelijk van pastores van de parochie door voldoende kader en know how in eigen huis. Al in 2004 werd een pastoraatsgroep gevormd, formeel bevestigd door de toenmalige deken. Wel ongeveer 10 à 12 eucharistievieringen per jaar met de voormalige dominicaanse moderator als voorganger. Al in 2006 is een stichting 'Vrienden van de Dominicus' opgericht, van waaruit allerlei activiteiten worden georganiseerd onder de noemer 'De Nieuwe Dominicus'. Die activiteiten liggen op het terrein van cultuur, bezinning en gemeenschap. Goede samenwerking en afstemming met activiteiten vanuit de pastoraatsgroep.

Inmiddels, nu de kerk wordt afgestoten, heeft een groep leken Dominicanen uit de regio zich tot een gemeenschap gevormd (met een eigen stichting van oudsher nog), die mede drager is geworden. Zo zijn er nu drie entiteiten: de Dominicus geloofsgemeenschap, de Stg. Vrienden van de Dominicus en de dominicaanse Andreas gemeenschap, die gezamenlijk op vernieuwde wijze een doorstart willen maken. Projectplannen liggen klaar en er gebeurt al heel veel. In de nieuwe opzet zullen in de toekomst zeker ook wekelijkse vieringen worden gehouden. Spannend of het gaat lukken, ook in financieel opzicht.

### 3. Woudsend

Regelmatig zit de kerk dicht in het weekend, omdat er geen vieringen worden gehouden. Meeste mensen voelen zich thuis bij de PKN gemeente en kerken daar regelmatig

### 4. Heemstede

4 parochies, fusie is nog niet verplicht en er is nog ruimte. Reorganisatie is nog heel terughoudend. Veel vragen over wat je wel/niet mag op eigen locatie. Uit Wormer komt het geluid, dat de pastoor nog steeds de dienst uitmaakt met beperkende regelgeving.

### 5. Doetinchem (Terborg)

Fusie is doorgezet, maar gemeenschappen hebben toch een heel eigen cultuur. Nu ontmoetingsbijeenkomsten (heel divers), die goed en animerend zijn. Besef is er verder te moeten, omdat ze gewoon onder de fusieparochie vallen. Maar kerken zijn niet gesloten en er wordt nog gewoon gedoopt.

### 6. Achterveld heeft veel jonge gezinnen. Jongeren bereiken lastig

**Best:** heeft werkgroep om jongeren op andere manier te verbinden

### 7. Flevo (Biddinghuizen) heeft aparte vieringen met katholieke scholen

### 8. Raalte sinds kort initiatief voor kinderkerk in zaaltje naast kerk. Nu vooral met kleintjes, maar het groeit wel. Goede contacten leggen met scholen!

Wereldjongerendagen: goede zaak om jongeren hiervoor enthousiast te maken

9. **Amersfoort**, Ansfriduskerk

Chris Franssen pastor geweest gedurende 25 jaar om gemeenschap op te bouwen. Nu herder zonder schapen. Is beschikbaar. Betaald?  
Bezield verband heeft meer van zulke mensen in portefeuille.  
Barrière: pastoor moet het goed vinden.

10. **Wormer** – Maria Magdalena

Hier mag niets. Zijn deel van een 'personele unie' van 4 parochies. Eigenheid parochie sterk, meeste parochianen volzaam. Maar: herder nodig, geen dictator. Alles gaat van conflict naar conflict. Risico van uitzetting. Pastoorsbenoemingen zijn middel van het bisdom om de touwtjes aan te trekken.  
Reacties hierop uit de groep goud: heb uw vijand lief; wees zelf missionair.

11. **Haarlem** nog in ontwikkeling. In dit bisdom is nog meer ruimte. Het verschuift geleidelijk en er wordt geluisterd.

### Discussie

- Reëel zijn en onder ogen zien dat we **krimpen**. Sluiting kerken komende jaren is haast onvermijdelijk. Als je dan moet sluiten als parochiekerk, doe het dan zelf en zoek wegen hoe verder te gaan
- Als samengaan met protestantse kerk een oplossing kan zijn, dit vooral doen. Bisschop De Korte hierover wel aanspreekbaar.
- Vraag is, of we toch niet teveel naar onszelf kijken en vergeten missionair te zijn. Hier en daar zeker '**missionaire voorbeelden**:
  - \* Dominicus Utrecht: veel contacten en activiteiten in wijk en stad, gericht op wat daar en in grote wereld gebeurt (wereldwake, vluchtelingen opvang etc.) Ook met de school goede contacten.
  - \* Amersfoort: 4 inloopbijeenkomsten voor ontslagen personeel V&D. Geef signaal van betrokkenheid als kerk. Dit kwam zelfs in het nieuws!  
Naar buiten toe werken is gemeenschapsvormend.
  - \* Wormer moedigt aan kerk en pastorie open te stellen voor vluchtelingen. Betrokkenheid groeit. Er wordt wel wisselend over gedacht. Hoe stel je je dan op?
- **Adviezen** uit groep:
  - . ga de mensen tegemoet, laat los en vraag hoe je kan helpen.
  - . word creatief, steek geen energie in kankeren en verzet, maar ga in gesprek
  - . openingen en grenzen zoeken.
- **Stichting** als verzetsmiddel leidt nergens toe. Zoek juist hoe je als stichting kan ondersteunen. Voor een handleiding i.v.m. het oprichten van een vriendenstichting voor de geloofsgemeenschap kijk op:  
<http://www.bezielverbandutrecht.nl/index.php/kerk-juridisch/handleiding-oprichting-vereniging-en-stichting>  
West-Betuwe (St. Hubertusparochie): Sinds 2011 hebben alle locaties stichtingen. Het kan echt wel samen te werken als stichting met kerkbesturen en pastores. Het werk van de Stichtingen is gezamenlijk belang.
- Bisdom Roermond: na periode Gijsen is weg al geplaveid ☹. Nu minder incidenten en problemen.

### Kernpunten groep goud:

- Ga niet in gevecht met woedende witte olifant
- Missionair = naar buiten treden met je gemeenschap

Leny Beemer, Dominicus Utrecht