



# Paus Frans

Volkederaant  
12 dec. 2013

**P**aus Franciscus is door *Time* uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. *Pope Francis* – 'Paus Frans' zou ook bij ons passender zijn voor een religieuze superster – heeft ons volgens het tijdschrift hoop en inspiratie gegeven 'en dat heeft dit jaar niemand anders gedaan'.

Barack Obama zorgde ook even voor hoop en inspiratie maar stelde teleur en Nelson Mandela wordt zondag begraven, dus er was een markt voor leveranciers van hoop.

Criterium voor *Time* is overigens niet of iemand een positieve bijdrage aan de wereld heeft geleverd, maar de mate waarin hij of zij 'nieuws en cultuur heeft bepaald'. Hitler en Stalin (2x) staan zodoende ook op de lijst van winnaars.

Topfavoriet Edward Snowden werd door Jezus' plaatsvervanger op aarde naar de tweede plek verwezen. Kanshebber Bashar al-Assad, de slachter van Syrië, eindigde net naast het podium, altijd de meest teleurstellende positie. Als de voortekenen niet bedriegen, krijgt hij in 2014 een herkansing.

Sinds er op 13 maart van dit jaar witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel kwam en Jorge Mario Bergoglio tot paus bleek te zijn verkozen, voltrok zich een wonder. Wonderen zijn in de katholieke kerk niet ongebruikelijk, alleen was ditmaal het wonder ook voor niet-gelovigen zichtbaar.

Paus Frans erfde de moreel failliete boedel van een perkamenten Duitse kamergeleerde. Het betekenisverschil tussen

## 'Aan een ideale kerk kleeft het vuil van de straat'

priester en pedo was angstig klein geworden. Maar ziet o ziet, wij zien het doch doorgronden 't niet: vanaf het moment dat hij zich voor het eerst aan het volk toonde, voltrok zich de ommekeer. Het was alsof hij een toverformule had uitgesproken, maar hij zei alleen maar 'goedenavond'.

Je dacht meteen: 'Hé, een mens.'

Sindsdien tuimelen de wonderverhalen over de nieuwe paus over elkaar heen. Hij woont niet in het pauselijk paleis, maar in een eenvoudig appartement. Hij dineert samen met andere priesters en schept zijn eigen spaghetti op. Hij rijdt niet in de pauselijke Mercedes maar in een Ford Focus. Hij kust de voeten van vrouwen en moslims, omhelst mismaakt en gaat 's nachts als een heilsoldaat de straat op.

Onlangs verscheen zijn eerste pauselijke brief. Hij benoemde daarin de armen weer tot zijn corebusiness en had het over 'de tirannie van de vrije markt'. Hij schreef: 'Aan een ideale kerk kleeft het vuil van de straat.'

Verrassend was ook zijn milde houding jegens homo's. 'Als iemand homo is en hij zoekt God en is van goede wil, wie ben ik dan om te oordelen?' Wat Paus Frans betreft is twijfel voortaan toegestaan. 'Als iemand het antwoord op alle vragen heeft, bewijst dat dat God niet met hem is. Het betekent dat hij een valse profeet is.' Overigens weet Bergoglio voorlopig nog wel zeker dat het celibaat onaantastbaar, abortus een misdaad en het huwelijk heilig is.

Onlangs was aartsbisschop Wim Eijk op bezoek in Rome. Eijk is de zeer conservatieve en enge Befehl ist Befehl-kardinaal bij wie de dogma's uit de jurk druipen. Hij is zodoende zeer succesvol in het weggagen van de laatste Nederlandse katholieken. Binnenkort moet de kerk hier zodoende niet alleen priesters maar ook gelovigen importeren uit India.

Eijk verklaarde in Rome dat de paus en hij geheel op één lijn zitten. Er heeft zich daar dus nóg een wonder voltrokken, want tot voor kort behoorde Eijk nog tot wat Franciscus het 'rigoureuze en hypocriete neo-clericalisme' noemt.

Hij belijdt een merkwaardig geloof, leidt een merkwaardig instituut en bekleedt een merkwaardig ambt, maar de uitverkiezing van Paus Frans is niettemin begrijpelijk.