

## Bezield Verband Utrecht



**Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht, met melding aan bestand Professorenmanifest**

**Burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht en de RK-Willibrordusschool in Breukelen steunen pater Harry Huisintveld.**

### **Wat ging vooraf?**

De pater-dominicaan Harry Huisintveld is voorgegaan in een eucharistieviering die op verschillende punten afweek van de bisschoppelijke richtlijnen. Mgr. Eijk heeft daarop per decreet pater Harry Huisintveld, één van de meest geliefde priesters in de parochie St Jan de Doper, oneervol ontslagen en hem verboden een jaar lang voor te gaan in de eucharistie in zijn parochie in de Stichtse Vecht en Ronde Venen.

### **Een gedeelte uit de brief van de burgemeester aan kardinaal Eijk**

*Zowel in kerkelijke kring als binnen de ruimere samenleving van Stichtse Vecht voeren verontwaardiging en onbegrip ten aanzien van uw besluit tot schorsing van pater Harry Huisintveld in reacties nadrukkelijk de boventoon.*

*Als burgemeester van Stichtse Vecht sta ik voor het wel en wee van alle inwoners. En zo dus ook voor pater Harry Huisintveld. Ik heb hem leren kennen als een man met een ruim hart voor alles wat kerk en sociaal-maatschappelijk werk in brede zin raakt en voor velen – jong en oud – is hij daarbij een steunpilaar van uitzonderlijk formaat.*

*Naast zijn onvermoeibare inspanningen voor de kerk weet 'een ieder' Harry Huisintveld ook te vinden rond sociaal-maatschappelijke problematieken van zeer uiteenlopende aard. Harry Huisintveld schept perspectieven, weet mensen daadwerkelijk naar een betere toekomst te begeleiden, steekt ook letterlijk de handen uit de mouwen, is een luisterend oor dan wel een laatste baken. En waar nodig breekt hij door muren van institutionalisering en bureaucratie. Maar dit alles slechts ingegeven vanuit zijn mededogen voor de medemens. Met andere woorden: Harry Huisintveld is een begrip én voorbeeld voor tal van personen en instanties.*

*Harry Huisintveld maakt op dit moment zeer bewogen dagen mee en velen met hem zijn diep geraakt door hetgeen nu door u in zijn zo geliefd parochiaal werk is afgenomen. Ik heb de pater inmiddels een welgemeend hart onder de riem gestoken. Daarbij heb ik aangegeven u mijn steunbetuiging aan hem over te brengen.*

*Voor de pater is hetgeen hem nu overkomt niet alleen een persoonlijk drama. Ook is het een hard gelag voor de RK-gemeenschap binnen Stichtse Vecht.*

*In dat kader breng ik graag een citaat van Paus Franciscus onder uw aandacht, zoals ik dit zaterdag 5 oktober jl. las in het dagblad Trouw: "De katholieke kerk moet zich ontdoen van alle ijdelheid, macht en trots. Die vormen de lepra en de kanker van deze maatschappij". Met deze woorden van Zijne Heiligheid de Paus voor ogen, verzoek ik u vriendelijk om een meer vergevingsgezinde oplossing in de rond pater Harry Huisintveld gerezen problematiek in overweging te nemen.*

### **Een gedeelte uit de brief van de RK-Willibrordusschool aan mgr. Eijk**

*Met grote ontsteltenis is op de katholieke basisschool Willibrordus gereageerd op de 'tijdelijke' ontheffing uit het ambt als voorganger, van onze identiteitsbegeleider priester Harry Huisintveld.*

*Wij zijn een grote katholieke basisschool van meer dan 400 leerlingen in de gemeente Breukelen met een rijke historie van meer dan 100 jaar! Sinds 1998 wordt het catechese-onderwijs begeleid door Harry Huisintveld, door de kinderen 'pastor Harry' genoemd. De identiteitscommissie, die de verantwoordelijkheid neemt voor de identiteit van de school laat zich inspireren door zijn kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteitsbeleving.*

*Ook de kinderen kennen hem en genieten van de verhalen met daaraan gekoppeld de vertaalslag naar hun leven.*

*Pastor Harry is een gelovig man en priester van deze tijd. Hij is authentiek en dat maakt hem geliefd, betrouwbaar en geloofwaardig. Dat maakt geloven tot iets van het hier en nu. Daarom is het voor ons als leerkrachten, ouders en kinderen onbegrijpelijk dat een man die zijn hele leven in dienst stelt van de kerk, geloof en samen(be)leving, op zo'n wijze aan de kant gezet wordt. Een integer man en inspirerende persoonlijkheid mag je op deze manier niet afserven.*

*Hij is als geen ander in staat inhoud te geven aan de veranderende tijdgeest. Hij weet als geen ander, kinderen en leerkrachten te prikkelen om na te denken over het geloof. Hem monddood maken betekent het verlies van vertrouwen in de kerk bij parochianen (gelet op de vele steunbetuigingen), leerkrachten, ouders en kinderen.*

*Er komt een moment, en dat is dichterbij dan u denkt, dat de kerk bezocht wordt door een minimaal aantal gelovigen, dat het roerend met elkaar eens is, maar geen enkele rol van betekenis meer kan spelen in het uitdragen van het geloof, omdat realiteitszin en aansluiting bij de 'gewone' mensen ontbreken. Het einde van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland is nabij, dankzij een visie, die hecht aan dogma's en regels boven beleving, echtheid en compassie in en voor het geloof. Wij betreuren het, dat u uw macht op zo'n*

wijze gebruikt (misbruikt).

*Graag willen wij een reactie op de volgende vragen, waarbij dit geen opsomming kan zijn van artikelen die deze pastor overtreden zou hebben, maar een antwoord die deze regels overstijgen.*

- *Hoe geloofwaardig is deze kerk nog, als dogma's, regels en wetten het beleid blijven bepalen in de 21e eeuw?*
- *Hoe moeten wij de toekomst van onze kinderen hierin zien als de kerk hun taal niet meer spreekt?*
- *Wanneer gaat u, bisschop Eijk, de dialoog aan en komt u tot reflectie?*
- *Wanneer komt u van uw troon en luistert u naar wat er echt nodig is in een geloofsgemeenschap?*

### **Steunbetuiging**

Harry Huisintveld heeft al vele steunbetuigingen mogen ontvangen, die hem zeer goed doen.

Als u Harry in deze voor hem zeer zware periode ook wilt steunen, stuur dan een e-mail naar [hhuisintveld@zonnet.nl](mailto:hhuisintveld@zonnet.nl)

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan kardinaal Eijk door een e-mail te sturen aan: [sg@aartsbisdom.nl](mailto:sg@aartsbisdom.nl), (evt. met een cc'tje naar Harry Huis in 't Veld), of per post naar: Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Op onze website vindt u een voorbeeldbrief.

Namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht,  
Gerard Zuidberg  
Ad de Groot