

### 3<sup>e</sup> brief van Antoon Veldman uit Nijverdal aan paus Franciscus (nov. 2016)

Zijn Heiligheid paus franciscus,

Ik ben Anton Veldman ,en ik woon inNijverdal (Holland).  
Ben zeer betrokken met het katholieke geloof.  
In Nederland gaan bijna niemand meer naar de kerk voor de geloofsbeleving op zondag,  
En vooral de jongeren niet,die zien het geloofbeleving in de kerk niet meer zitten.  
Ik vind het zo erg dat mensen niet meer in de kerk komen.  
Ik kan er s'nachts bijna niet van slapen.  
Over 10 jaar zijn er bijna geen kerken meer om samen je geloof te belijden  
Ik heb al vele brieven naar Mgr. Eijk Kardinaal van Nederland gestuurd,maar ik krijg  
nooit een antwoord terug.  
Ik vind het schandalig dat je in de kerk niet meer gewaardeerd wordt.  
Als je de jongeren weer in de kerk wild hebben dan moet het op een andere manier doen,  
En niet met een opgestoken vinger zeggen ,dit mag niet en dat moet wel.  
Je moet de jongeren weer in de kerk krijgen door de geloofsbeleving aan te passen aan deze  
moderne tijd.  
Ze willen niet meer die latijnse eucharistie van vroeger maar meer op de moderne stijl.  
De bisschoppen moeten meer naar de mensen luisteren,hoe de jongeren het kerk zijn beleven.  
Ik wou U een van die brieven laten lezen die ik naar kardinaal W, Eijk heb gestuurd :

Die brief luid als volgt:

Zijne Hoogwaardige excellentie Monseigneur. W. Eijck,  
Ik heb naar de uitzending van nieuwsuur op Ned.2 van 12 jan.gekeken en daar heeft u vast ook wel  
naar gekeken.  
Daar bekritiseerde een 3-tal hooggeplaatste personen uw beleid jegens de kerk.  
Waarom streeft u zo'n beleid na?  
Waarom komt u niet bij hen aan tafel zitten en het probleem met hun te bespreken en niet zeggen van  
ik kan of ik heb geen tijd voor jullie.  
Als u zo doorgaat met het uitvoeren van dit beleid,zijn er over 10 a 15 jaar geen kerken en gelovigen  
meer te vinden.  
Kent u de parabel van de goede herder wel?  
De goede Herder luistert en begeleid zijn schapen,ik betwijfel wel eens aan of u een herder bent ,laat  
staan een Goede Herder  
Die 3 hooggeplaatste personen oa.Monseigneur Gerard de Korte van bisdom Groningen-  
Leeuwarden.Onno Ruding en Bernard Assink.  
Zij hadden het zelfde probleem wat ik ook altijd heb gezegd,de kerk moet veel soepeler worden in  
omgang met de gelovigen en de rituelen  
in de kerk.  
En niet zeggen dit moet en dat mag niet,want dan komen er geen mens meer in de kerk en vooral  
jongeren niet.  
Zij willen niet meer die geloofsbeleving van vroeger,maar een beetje in de moderne vorm van deze  
tijd.  
Niet meer die latijnse eucharistie,maar meer op de jongeren gericht in een moderne vorm.  
Waarom komen met Pasen wanneer de Passion is, er zoveel mensen op af?  
Omdat dat een andere manier van geloof beleven is.  
En ook op scholen moet veel meer Godsdienst onderwijs gegeven worden,de scholen willen wel  
RK.voor de schoolnaam hebben staan  
maar ze doen niets aan Godsdienst onderwijs de leraren al helemaal niet meer.  
Ze moeten de kinderen vragen van wat vinden van de kerk en hoe beleven jullie de kerk en het geloof.  
Ook de ouders moeten daarin een voorbeeld geven aan de kinderen.  
En ook die kerksluitingen in het bisdom,waarom moeten al die kerken gesloten worden?  
Ze zijn vroeger door onze voorouders met bloed,zweet en tranen opgebouwd.  
Als een kerk financieel levens vatbaar zijn moeten ze gewoon open blijven en niet gesloten worden  
dat is mijn mening.  
En wild u dat op uw geweten hebben dat al die kerken gesloten worden

Zo heeft Jezus dat ook niet gewild

U moet eens meer naar de mensen toekomen omdat probleem op te lossen en niet alles zelf willen regelen.

Het zou veel beter zijn als u zich ging bemoeien net als Zijne Heiligheid Paus Franciscus met de armen en vluchtelingen en mensen die

verslaafd zijn aan alcohol en drugs.

En tegen die mensen zeggen, wat vreselijk dat jullie naar hier moesten vluchten, maar zeggen welkom in Nederland we zullen

jullie bijstaan en begeleiden.

Want Jezus heeft gezegd, wat gij tot de minsten der mijnen doet, doet gij ook aan Mij.

Denk daar maar eens over na.

Ik zit met dat gedoe in de kerk heel erg mee in mijn maag, ik kan er s'nachts bijna niet van slapen.

Ik heb u al vele brieven geschreven, maar ik kreeg nooit een antwoord terug, dat vind ik heel slecht van u.

En Ook Zijne Heiligheid Paus Franciscus, waarom mag die niet naar Nederland komen?

Het zou de katholieke kerk alleen maar te goede komen.

Bij deze wacht ik op uw antwoord,

Anton Veldman.

Vondelstraat18

7442 wp Nijverdal.

Heilige Vader Franciscus, gaarne zou ik een keer bij U op audiëntie willen komen om mijn verhaal Over de geloofsbeleving, kerksluitingen en de jongeren geloofsbeleving in Nederland aan U voor te leggen en er over te praten.

Heilige Vader gaarne zou ik willen dat U deze brief zelf leest en niet een andere persoon.

Met nederige groet: Anton Veldman

Papaverstraat 61

7442 LH Nijverdal (ov)

Holland