

Hans (Giovanni) Schoenmakers (Calzolaio)

Joris Zudde 3a

2421 NIEUWKOOP

OLLANDA

[hansschoenmakers@ziggo.nl](mailto:hansschoenmakers@ziggo.nl)

+31172-853899

His Holiness Pope Francisci  
Apostolic Palace  
00120 Vatican City State, EUROPE

Uwe Heiligheid,

Een mooie dag U toegewenst.

De genade en vrede van onze Heer zij met U,

De wereld is veranderd, sinds U gekozen bent in 2013. Mensen over de hele wereld hebben meer vertrouwen en geloof in de veranderingen rondom. Ze zien een Paus, die niet alleen zegt, wat hij zal doen, maar ook doet, wat hij zegt. Ze geloven, dat als iemand veranderingen in praktijk kan brengen, dat u dat zal zijn.

De wereld snakt naar een Paus, zoals U bent. En ik zou graag dergelijke veranderingen in onze Kerk in Nederland willen zien gebeuren. Maar dat zal niet gebeuren met de huidige Nederlandse RK 'Regering', met bisschop William Eijk als voorzitter. Nu voel ik me net als een kind in een familie, wiens vader zijn kinderen mishandelt. Een vader, die zijn kinderen geen enkele kans geeft, om over zijn dominantie hun beklag te doen. En als er iemand op visite komt, dan is hij vriendelijk en gemakkelijk om mee te praten. Maar hij zal niet toestaan, dat de kinderen met het bezoek in contact komen. En ik denk, dat een heleboel katholieken met een eenvoudig en eerlijk geloof in God, Jezus en Liefde, geen kans krijgen, om dat wat in hun Ziel leeft, te beleven. De Aartsbisschop van Utrecht, William Eijck, heeft als hoofd van de RK Kerk in Nederland bepaald, dat hij niet zal toestaan, dat mensen hun 'eigen versie' van Kerkceremonies, gebeden, liederen met bijzondere gebeurtenissen, mogen maken.

En het gebeurde in die dagen, dat er een decreet werd uitgevaardigd door de RK Kerkleider, dat verbannen zijn uit de kerkboekjes, om twee liederen te zingen tijdens de Kerst-Nachtmis: 'Stille Nacht' en 'De Herdertjes Lagen Bij Nachte', twee van de meest populaire en geliefde liederen. Dus als de Kerk het toch wil zingen, dan moeten ze het uit het hoofd zingen. En aangezien het niet in de kerkboekjes was opgenomen, kon de Priester die niet aankondigen. En dat was precies de bedoeling van onze Aartsbisschop.

In Nederland hebben we een zeer bekende religieuze tekstdichter, Huub Oosterhuis. Hij schreef een aantal wonderschone religieuze gedichten en die zijn zeer goed op muziek gezet. Maar het is ons niet toegestaan, deze liederen te zingen. In een van de liederen: 'Licht, Dat Ons aanstoot In De Morgen', is Licht de metafoor van God. Maar het deugt niet volgens de leiders. Omdat 'God' niet met name is genoemd in dit lied. Toch is iedereen van de Christelijke gemeenschappen van mening, dat dit het mooiste (Nederlandstalige) religieuze lied is, dat ze kennen.

Hetzelfde kennen we met het lied: 'Uit Vuur en IJzer, Zuur en Zout' (H. Oosterhuis), een lied, dat ons in metaforen verhaalt, hoe een mens is gevormd en steeds opnieuw geboren wordt.

Dit lied is ook verboden verklaard, want de kerkleiders hebben het verklaard als het 'chemicaliën-lied'.

Ik ben er zeker van, dat de kerkleiders niet zullen luisteren naar de mensen, hun hart en hun Ziel. De kerkleiders willen hier hun eigen versie creëren van hoe een RK Kerkgelovige dient te geloven, zingen, bidden en gehoorzamen.

Wat het meest pijn doet in onze kerk is, dat sommige priesters weigeren 'brood en wijn' te delen met die mensen, die worden beschouwd als 'ongeschikt voor de kerk'. Zoals homoseksuelen. En er zijn priesters, die een begrafenis weigeren van iemand, die euthanasie heeft laten doen, of zelfmoord heeft gepleegd. Omdat die zaken tegen de KERKregels ingaan. Nu, laat mij U dan vertellen, dat priesters wellicht tegen homoseksualiteit mogen zijn of tegen euthanasie met alle verklaringen, die ze maar kunnen bedenken. Maar ze mogen om NOOIT en te nimmer het 'brood en wijn' weigeren aan wie dan ook. Het is een aanklacht tegen de kerk of wie van zijn priesters ook, om te oordelen, wie er mag aanzitten aan de Tafel des Heren en wie niet! Het si ZIJN Tafel! En het is niet aan de kerk, om mensen te beschouwen als hen, die minder zijn dan 'De Minsten der Mijne'.

Zo heb ik U dus deze brief geschreven, met het gevoel van een kind, die deze brief uit Nederland heeft 'gesmokkeld'. En die U van zijn boosheid en angst vertelt, dat de RK Kerk in Nederland met dit leiderschap, nooit zal worden, wat Jezus Christus wilde.

Ik wil deze brief eindigen met U te vragen, dat, mocht U ooit naar Nederland willen komen, alstublieft, zoek dan naar de vele simpele Emmaus-gangers in Nederland. Zij zullen U vertellen, war er zich werkelijk afspeelt in hun Ziel en hun geloof. En hoe de kerk hen daarbij zou kunnen helpen, maar het niet doet. En alstublieft, wees dan Christus Zelf voor hen, die God zoeken met hun eigen Ziel. Laat ze Uw weg zien. Het is een gezegende weg. En negeer de RK Regering in Utrecht, zoals de Drie Koningen uit het Oosten om dezelfde reden Koning Herodes negeerden.

Dank voor Uw tijd, om deze brief te lezen. Ik weet, dat de Hemel deze brief zal zegenen en U hem zal lezen op een geschikt moment.

Vrede zij met U

Hans Schoenmakers  
Joris Zudde 3a  
2421 HH NIEUWKOOP  
The Netherlands  
+31172-853899