

### **Reacties bij ondersteuning petitie – 3 (13-2-15)**

Ben al wat ouder, moet ik dan in de toekomst tientallen kilometers fietsen om op zondag naar de kerk te kunnen? Kunnen onze kerkgebouwen niet worden ingezet voor bijv. mooie concerten? J.W. te E.

De kerk in Nederland wordt dor de bisschoppen en pastores van binnen uit vernietigd. Vitale gemeenschappen worden opgeofferd aan dictatoriale uitgangspunten. Een schrijnend voorbeeld is de opstelling die ook in Vianen door de plaatselijke pastoor wordt gehanteerd. Hij gaat daarbij volledig voorbij aan de gevoelens van parochianen in twee vitale gemeenschappen. Door zijn opstelling maakt hij de kerk kapot in plaats dat hij een verbindende factor is. Zet Eijk en al die anderen, die onze kerk van binnen uit de kerk vernietigen uit hun ambt. Help ons. J. van Oort, Vianen

Samen kerk vieren doen we in ons dorp. Hoe en wat in alle respect en intentie. Daar gaat het om. Dat intense vieren kunnen we ook met leken voorgangers. Dat doen we namelijk al lang. Mannen en vrouwen. Wij vieren samen. Met bezieling. Als dorp. Als gemeenschap. M. Bastiaansen

Het is belangrijk dat de plaatselijke gemeenschap blijft bestaan. Daar kent men elkaar. Men weet om de zorgen en noden van de parochianen en men kan elkaar steunen en waar nodig helpen. En met elkaar vreugde en verdriet samen in de kerk vieren. A.H.

Door de sluiting van kerken wordt de afstand van de kerk tot de parochianen steeds groter, er zal vervreemding ontstaan, want wat moet ik in een onbekende kerk tientallen kilometers verderop, maar nog erger de sociale functie van de kerk zal niet meer werken als die op zo'n grote afstand gecentraliseerd wordt. M.W. te B.

omdat het ook anders zou kunnen, bv zoals bisschop De Korte in het bisdom Groningen. Hij gaat uit van de bestaande structuren en probeert er in overleg met de de parochianen het beste van te maken van te maken. J.K. te O.

Het sluiten door kardinaal Eijk van een kerk waar mensen altijd naar toe gaan voor hun viering is een aanslag op iets dat hun heel dierbaar is. Eijk geeft zich daarvan geen enkele rekenschap. B.W.

Als gewezen bestuurslid van een plattelandsparochie(23jaar) hebben wij ons altijd hevig verzet tegen de fusie maar uiteindelijk na een convenant met Eijck toch overgegaan tot fusie van 11 naar 1 Parochie. Vergeet de 2e boosdoener Zuidwijk niet. Met z'n tweeën vormen zij het afbraakbeleid, de beide hulpbisschoppen zijn maar figuranten. A.H.

een wezenlijk kenmerk van de priesterlijk taak bestaat hierin dat hij missionair is, met andere woorden een gezondene die naar de mensen toegaat. De priester is er voor de mensen; de mensen niet voor de priester. J.Z.

in den beginne verzamelden de eerste Christenen zich bij iemand thuis. Ik zie niet in waar de redenering van de bisschop vandaan komt dat het kerkgebouw alleen maar mag dienen als gebouw voor liturgie e.d. Elk gebouw is goed, een dak boven t hoofd is genoeg om te bidden. En dan wel ter plaatste, zoals Benedictus al zei. Sybille Joniaux

Zeer verontrust door de ontwikkelingen in het aartsbisdom. Wij maken er ons zorgen over dat dit proces van afbraak zich ook in het bisdom 's-Hertogenbosch zich zal voltrekken. V.K. te O.

Mijn eigen parochie moet haar kerk in juli 2015 sluiten, een kerkgemeenschap waar ik me thuis voel. Ik begrijp niet hoe 1 man het voor elkaar krijgt om een voor diverse katholieke kerk zo'n desastreus beleid te voeren zonder te luisteren naar wat er in de diverse kerkgemeenschappen leeft. Hoezo naar de mensen toe gericht ..... H.J. te A.

Ik heb mijn grote zorgen voor de onstane stroming bij de kerkleiding dat de parochianen er voor hen zijn en niet zij voor de parochianen. Niet priesters en bisschoppen vormen de kerk maar de gelovigen/parochianen. Piet Valkering, Limmen

De kerk is de gemeenschap van gelovigen die samen de kerk vormen. Priesters zijn in de vroege christenheid gekozen voorgangers geweest. Die later rondtrokken om lokale christengemeenschappen te onderwijzen en voor te gaan in de Eucharistie. Onze missionarissen na Willibrordus deden niet anders. En ook in de jaren 60 van de vorige eeuw herhaalde zich dat in onze Noordelijke provincies als noodzakelijk gebruik door de teruggang van het aantal priesters. Kardinaal Eijk is bezig onze kerk om zeep te helpen door er een priesterkerk van te maken! Onze kerk is er één van christenen die met elkaar hun geloof beleven en proberen te praktiseren. Dar kan dus nooit alleen een priesterkerk zijn geleid door verblinde prelaten. Frans Vroomans

Mijn lokale kerkgemeenschap wordt mij bij het voorgenomen beleid afgenomen. Als het zover mocht komen en zij bestaan wel nog lokaal, dan overweeg ik serieus lid te worden van de lokale pkn. Indien ik aan de eisen voldoe. Dit is geen dreigement. Van pkn Pijnacker ken ik vele mensen en wij doen diverse activiteiten samen, zoals Jaarmarkt, Kerkennacht, oekumenische vieringen. C. van der Mast, Pijnacker

Ik steun van harte dit initiatief om de kerk in de geloofsgemeenschappen zoals die er al jaren zijn te behouden. De eigenheid van parochies is een waardevol goed. G.C.

Lokale gemeenschappen zijn uiterst belangrijk. M.E.L. de Graaf, Bilthoven

Ik maak aan den lijve mee hoe de sluiting van een kerk in Borne de gemeenschap in rook doet opgaan! Ria Schuit, Borne

De kerk raakt haar mensen kwijt en de mensen raken elkaar kwijt. L.D. te A.

De kerk moet dicht bij de mensen staan. Dus niet alleen in Rome, of Utrecht, of in een parochiecentrum 15 km verderop. R.H. te B.

De secularisatie van Nederland vraagt juist om enthousiaste lokale geloofsgemeenschappen. Laten we onze energie steken in het steunen en vormen van leken, vrouwen en mannen, zodat lokale geloofsgemeenschappen minder afhankelijk worden van priesters. God is aanwezig waar twee of meer gelovigen in zijn naam samen zijn. Veronica Selleger, Baarn

Kleine gemeenschappen moeten blijven bestaan. M.n. ouderen voelen zich niet meer thuis in een nieuwe gemeenschap, ver van huis. Zij hebben de kerk groot gemaakt, moeten de kans krijgen hun geloof te praktiseren tot aan het eind van hun leven. Tiny Hannink

Het "ja" is wel onder voorwaarde dat de lokale geloofsgemeenschap bereid moet zijn om de organisatie en kostenplaatje geheel voor eigen rekening te nemen. Zoiets als de Salvatorgemeenschap Den Bosch. F.K. te A.

Het sluiten van de kerk betekent het opheffen van de plaatselijke r.k. gemeenschap. W.S. te L.

Dan is er nog de gebouwendiscussie. Wat moet er met al die lege kerken gebeuren? . "Al komt er een Jumbo in elke kerk, dat kan me niks schelen. Als de parochies maar van de hoge kosten afkomen. Natuurlijk heb ik liever dat kerken die niet meer worden gebruikt, gesloopt worden, in ieder geval gestript. Maar als dat niet mag, dan desnoods die Jumbo." Deze opvatting van Mgr. Mutsaerts meegedeeld in het Brabants Dagblad van 09.02.2015 was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen net na thuiskomst van een plechtige H. Mis n.a.v. de sluiting van mijn geboortekerk (H. Hartkerk te Deventer) enkele maanden na de viering van haar 110-jarig bestaan!! T.C.J. Gribnau, Heesch

Als parochiaan ben ik bezorgd over de plannen van de bisschop om kerksluitingen door te zetten zonder goed overleg met de parochianen. Cor Coffeng, Amersfoort

Een geloofsgemeenschap is méér dan een kerkgebouw en een priester. Er is kennelijk geen plaats voor pastorale werkers (en zeker geen vrouwelijke). 'We kunnen ze niet betalen' is een kreet die zeker bij ons op het platteland niet opgaat. Onze kleine maar hechte geloofsgemeenschap in Broekland laat zich niet opheffen of verslepen. Ik voorzie dat 90% van onze mensen zich laat uitschrijven als de geloofsgemeenschap opgeheven wordt. Onze Parochie H. Kruis heeft een sluitende begroting en kan m.i. nog vele jaren voort.

Wim de Haan, Broekland

Onze kerkgemeenschap is mij veel waard. Wij hebben prima leken-voorgangers. Het celibaat afschaffen en de vrouw in het ambt toestaan zou een betere oplossing van de problemen zijn. Nanneke Quik, Bilthoven

a) omdat ik geen auto rijd, kan ik zelf niet meer naar de kerk als mijn St. Nicolaasparochie zou verdwijnen; b) er is nu zo veel bezieling, omdat iedereen meedoet en denkt en dat verdwijnt evenzeer; c) ik zal het ontmoeten van geestverwanten erg missen.

C. Mostertman, Haren

Een eucharistisch centrum kan voor mij geen gemeenschap vormen. Afstanden zijn veel te groot om elkaar te leren kennen. A.K. te M.

Beleid en handelen van Aartsbisschop Eijk gaan helemaal in tegen Uw opvattingen, Paus Franciscus, over de missionaire kerk, zoals u dat beschreven hebt in de Apostolische Exhortatio Evangelii Gaudium, welke wij in 5 gespreksgroepen met veel instemming besproken hebben binnen de geloofsgemeenschap van de San Salvator in den Bosch.  
H. Willems, Den Bosch

Ook het bisdom 's-Hertogenbosch is drastisch bezig met het sluiten van kerken. Er is nauwelijks overleg met betrokkenen. Kerken in dorpen worden volledig aan de eredienst onttrokken. Tussenvormen zijn niet bespreekbaar. De plaatselijke gemeenschap die het leven samen deelt in al z'n facetten vormt de basis van de eucharistie. Als de kerknabijheid wegvalt, is het wezen van kerk-zijn fundamenteel aangetast. Er blijft een lege huls over, letterlijk en figuurlijk. Therese van Grootel, Oirschot

Een verontrustende zaak: de ontwrichting van de resterende parochiegemeenschappen die uit hun eigen kerkgebouw verdreven worden. G.B. te N.

Wij hebben bij ons in Broekland een heel mooi bloeiende kerkgebeuren. Wij hebben heel veel waardering voor de manier waarop de diensten, ook door pastorale werkers en leken ingevuld wordt. Het zou voor ons en zelfs voor onze kinderen heel erg zijn als deze kerk moet sluiten. D.K.

Ook in het Bisdom 's-Hertogenbosch vinden kerksluitingen en parochiefusies op totaal onverantwoorde wijze plaats !!! dr. J.R.M. Buis, Macharen

Niet alleen in het Aartsbisdom gebeurt dit: in BISKDOM 'S-HERTOGENBOSCH is het niet anders. Ook bij ons hier is er "grote schoonmaak". Wij houden een priesterkerk over zonder gelovigen. 5 kerken sluiten, bedevaartskerk blijft als "hoofdkerk" !!!!!!! H.v.R. te V.

Het wordt steeds meer duidelijk dat zowel Wim Eijk ( Utrecht) als Rob Mutsaers (Den Bosch) af koersen op een "heilige rest-kerk". Ik stem helemaal in met de visie van deze paus waarin hij- zoals Frank Bosman schrijft- gehakt maakt van die visie. "De kerk is geen kapelletje dat slechts een select groepje personen kan omvatten.... Het volk Gods wenst pastores, herders en geen functionarissen" (interview met Spadaro). Ook moet hij niets hebben van regelknechten. Precies het tegenovergestelde van wat sommige van "onze (?)" bisschoppen nu voor ogen hebben en autoritair menen te kunnen beslissen! Hans van den Heuvel, em. pastor

De geloofsgemeenschap waartoe ik behoor, is mij dierbaar. Als deze onverhoopt gesloten wordt, lopen we kans veel parochianen definitief kwijt te raken. In een eucharistisch centrum voel ik mij niet thuis en dit is bovendien een brug te ver. Rini Willemse

Wij willen de mogelijkheid behouden om in de plaats waar we wonen zelf een plek te scheppen waar vieringen gehouden kunnen worden. De vorm (het kerkgebouw) is van ondergeschikt belang ,het gaat om de inhoud, het gemeenschap zijn. U weet dat de plek er minder toe doet,laat de bisschop ons niet onze gemeenschap ontnemen! Guus Tonneijk, Wageningen

'Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden', zegt Jezus. Waar Hij is, daar is Kerk (met hoofdletter K) Levende Gemeenschap van Gelovigen. Het instituut kerk (met kleine letter k) heeft als voornaamste taak, die Kerk mogelijk te maken, met en zonder priesters, met en zonder Eucharistie. Theo v.d. Geest, priester-Montfortaan met emeritaat

Ook in het bisdom Haarlem -Amsterdam vindt kerksluitingen plaats. In Beverwijk nu al 3 kerken gesloten.. Mijn vrouw en ik zijn niet van plan ons verder aan te sluiten bij een nieuw gecreëerde parochie St.Eloy Beverwijk. Wij zijn nu al 2x de kerk uitgeschopt. Wij hebben ons laten uitschrijven uit de parochie St.Eloy. Wij sluiten ons dan ook nergens meer aan. Bij ons overlijden geen kerkelijke begrafenis. Wij zijn oer-katholieken van over de 75jr., maar wij laten ons niet als makke schapen van het ene hok naar het andere hok sturen. Fr.Magdelijns, Beverwijk

Kerk-zijn betekent voor mij: gemeenschap zijn van gelovige mensen. Die gemeenschap moet in stand blijven om de Geest haar werk te kunnen laten doen. Daar is een plek voor nodig om te samen te kunnen komen en te kunnen vieren. Niet ver weg, maar vlak bij. Anders bloedt de gemeenschap dood ... Marlies de Meij, Maarssebroek

Het (catastrofale) beleid geldt voorlopig bisdom Utrecht. Maar te vrezen valt dat dit uitgebreid gaat worden naar andere bisdommen. Afkomstig uit het bisdom Haarlem bespeur je ook de terugkeer naar een klerikale kerk waar priesters, veelal afkomstig van het neocatechumenaat de dienst uitmaken en door hun verouderde kerk/mensopvatting en hun veelal weinig pastorale houding mensen de kerk uitjagen. Ik steun van harte de brief aan de paus en hoop dat het tij nog gekeerd kan worden. Kiki Kint, em. pastoraal werkster

De afstand wordt op deze manier nog groter gemaakt tussen de kerk en de geloofsgemeenschap, terwijl we toch samen moeten kijken wat de lokale geloofsgemeenschap nodig heeft om geloof te beleven en belijden. I.O.

Na jarenlang actief bij de parochiegemeenschap te zijn betrokken als voorganger in Communievieringen, zijn deze op onze locatie in het weekend verboden, omdat onze kerk Eucharistisch centrum is geworden. Omdat er op zaterdag vaak alleen een gebedsviering is, is het aantal bezoekers sterk teruggelopen. Jarenlang op aandrang van pastores en de deken cursussen gevolgd om me te bekwamen. Helaas vanwege de regels van Mgr. Eijk tevergeefs. Jack Kluijtmans, Denekamp

Ik hang erg aan de kerk op plaatselijk niveau en vind dat i.v.m. het Priestertekort maximaal gebruik gemaakt moet worden van pastorale medewerkers. Hein Korterik, Broekland

Als een kerkgebouw vanwege te weinig mensen en te weinig financiën gesloten moet worden, moet er ter plaatse een andere, kleinere en goedkopere plek van samenkomst zijn om te bidden en te vieren. Af en toe kan daar dan een regionale pastoor voorgaan in de eucharistie. W.V.

Een parochie heeft op den duur alleen waarde voor de leden, als er sprake kan zijn van een echte gemeenschap. Dit stelt eisen aan de schaal. Dit kan niet ongestraft worden opgerekt.

H.vd.B. te V.

Veel kleine, jonge boompjes maken een bos levend, niet een paar volledig geamputeerde, uitgedroogde eiken. D.v.G. te O.

Waar mensen zo hard werken in navolging van Jezus kan een gemeenschap niet kapot gemaakt worden door een persoon die zich herder noemt. Laat de echte herder, Paus Franciscus, recht doen. M. Scholte-Sleumer, Bilthoven

De eigen geloofsgemeenschap geeft een wij-gevoel. Kerk-samen en samen Kerk, niet een ver weg gelegen eucharistisch centrum, met een los-zand gevoel.....waar een priester uit een ander land (een missionaris) voorgaat (hoe goed hij het ook bedoelt!) ; de taal en met name diens (conservatieve) opleiding maken mij niet enthousiast. H.W.

Mgr. Eijk hoort een herder te zijn van ons bisdom, maar dat is hij helaas niet. Hij wil het aantal kerken aanpassen aan het aantal priesters, terwijl wij hele goede pastorale werkers hebben. Jammer. J.v.I. te H.

Ik wil graag onze gemeenschap behouden! C.M. te B.

Er worden te veel kerken gesloten. De clerus in het bisdom Utrecht wordt steeds conservatiever. Er wordt door de overgebleven priesters (herders) bar weinig gedaan om de uitgetreden parochianen (verdwaalde schapen) bij de kerk te houden. Jongeren laat men al helemaal aan hun lot over en de pastores maken het liefst allerlei 'bedevaart' uistapjes. Kortom: ze missen de geur van de (verdwaalde) schapen!! J.W.

Wij zijn de Kerk! Dat wil zeggen de geloofsgemeenschap met mensen die zich om elkaar bekommeren, met elkaar vieren, elkaar kennen. F.v.R. te D.

Het sluiten van kerken zorgt ervoor dat de geloofsgemeenschappen nog sneller uiteenvallen en de saamhorigheid afbreuk doet veroorzaken. Door slim om te gaan met de voorgangers kan een heleboel leed voorkomen worden. H. van den Brand