

Reacties bij ondersteuning petitie – 4 (14 feb. 2015)

Het ongebreideld sluiten van geloofsgemeenschappen, veelal tegen de wens en wil van de parochianen in, moet een halt worden toegevoerd. C.K. te L.

Ik ben het eens dat een geloofsgemeenschap een geloofsGEMEENSCHAP is en dus lokaal verankerd hoort te zijn. De grootschalige fusieplannen gaan uit van een ONWERKELIJKE werkelijkheid, gebaseerd op centralistisch (machts)denken. Loet Schledorn, Bilthoven

De kerkgemeenschappen moeten herbergen en dorpshuizen zijn. En geen elitaire superieure groep ver van huis. Maarten Boter, Heerenveen

Teruggang naar een klerikale kerk is een doodlopende weg. Eerder moet geïnvesteerd worden in leken-voorgangers en handhaving van de functie van pastoraal werker. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kiest een betere weg om de lokale geloofsgemeenschap vitaal te houden!! Fons Eissens, Zwolle

Toelichting op de brief aan de Paus is dunkt mij niet nodig. De inhoud is volstrekt duidelijk, met op kernachtige wijze aangegeven wat de zorg is! Een zorg die door vrijwel iedereen wordt gedeeld, behoudens de Kardinaal zelf! B.L. te B.

Hopelijk een aanmoediging voor Mgr Eijk om vervroegd met Emeritaat te gaan. K.V. te B.

Ik heb als pastor kardinaal Eijk meegemaakt als bisschop van Groningen. Kortweg is hij te typeren als een kille autoritaire saneerder. Zo gedraagt hij zich nu ook in het aartsbisdom. Wim van Harmelen

We zijn mondige mensen, Gods volk onderweg en mogen en moeten als zodanig meedenken en praten over onze kerken. M.J. Janssen, Maartensdijk

Een beleid, dat uitgaat van de langzame vernietiging van de gemeenschap is géén beleid. Hoe kun je een voorganger zijn met zo'n negatieve visie. Als de plaatselijke gemeenschappen niet sterk worden gehouden, dan is een eucharistisch centrum - op afstand - zeker geen levensvatbare optie. Misschien heeft Eijk wel gelijk en komt zijn voorspelling uit; maar dat is dan dank zij hem en zijn beleid. J.L. te M.

Het volk vormt de kerk. Het volk mag en moet een grote stem hebben in het plaatselijk beleid. Een bisschop is dienaar van het volk. Door het beleid van alsmaar kerksluitingen zal alleen bereikt worden dat meer mensen met schroom, met deernis, met tranen de kerk de rug toe zullen keren. A.R. te H.

Hoe valt het opheffen van inspirerende geloofsgemeenschappen te rijmen met de maatschappelijke ambitie om tot een zorgzame samenleving te komen? Om mensen te laten participeren in de maatschappij? Om niemand uit te sluiten? Met mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn? Om te vertrouwen in de eigen kracht van mensen? De visie van kardinaal Eijk staat haaks op deze breed gedragen maatschappelijke ontwikkelingen die

een katalysator kunnen vinden in plekken waar mensen samenkomen, waar mensen elkaar (leren) kennen en gekend worden. Ellen Thier, Bilthoven

Bijna sluipenderwijs zijn in onze gemeenschap twee dorpen en zeven kerken gefuseerd. In slechts drie kerken is nog een wekelijkse eucharistie. Woordcommunievieringen door lekenvoorgangers zijn verboden en woordvieringen worden gedoogd. Veel goeds is hiermee al ten gronde gegaan. Het kerkbezoek loopt schrikbarend terug. G. van Soerland, Dommelen

Ik maak mij grote zorgen over beleid. Kan me niet aan indruk onttrekken dat er gedacht wordt vanuit de stadse situaties. Als vc-vz van een parochie in Twente constateer ik dat we nog een financieel gezonde parochie hebben. Voor vervulling van functies heb ik alleen maar last van alle negatieve en waarschuwendende berichtgeving van Eijk, men verwijst hier regelmatig naar. Waar doe ik het voor en wat heeft het voor zin, als de kerken toch dicht gaan. Bekijk het maar!!!!. J.M.H.

Geen centraal maar decentraal beleid zou het motto moeten zijn. Laat de lokale geloofsgemeenschappen in hun waarde en steun deze. Geef leken de mogelijkheid te participeren, zoals dat onder het vorige beleid ook mogelijk was. Jan van Ruijven, Leerdam

Mijn overtuiging dat het beleid van Kardinaal Eijk een zakelijk beleid is zonder ook maar een enkel pastoraal aspect en het houdt een ontkenning van de roeping van leken in. J. Eijzenbach, Vleuten

De kerk bestaat uit lokale groepen die de geest van Jezus willen volgen. En niet het instituut, de organisatie, het gebouw. Maar de 'mens'. B.J.

Na het sluiten van de kerk valt de gemeenschap uit elkaar, en is er voor vele geen kerkelijke en sociale aansluiting meer. Jan Eijrond, Utrecht

Ik kan mij volledig vinden in het hierboven geschrevene. ook vind ik dat kardinaal Eyck te conservatief omgaat met het beleiden van het Katholieke geloof in de ruimste zin van het woord. Wim de Haan

Omdat ik wil voorkomen dat de kardinaal bepaalt hoe wij in de toekomst invulling moeten gaan geven aan ons geloofsleven. C.N. te B.

Mgr. Eijk is in nagenoeg alles het tegenovergestelde van wat je van een Christen mag en/of moet verwachten: verantwoordelijkheid, zorg en liefde voor zijn naaste. M.v.O. te Z.

Géén idee waar Mgr. Eijk mee bezig is en wat zijn drijfveren zijn. Hoe hij zich Christen durft te noemen is voor mij ook al een raadsel. ALLES wat mij motiveert om in de katholieke kerk te blijven wordt door Mgr. Eijk afgebroken. J.v.O. te Z.

Geen vitale kerken sluiten. Geen minder vitale kerken sluiten zonder overleg met parochianen. P. Leermakers, Bilthoven

Woon zelf in een kleine dorpsgemeenschap waar het behoud van het kerkje, opgebouwd en betaald door de dorpingen zelf, van groot sociaal belang is. A.W.

Destructieve, makkelijke aanpak; het lijkt een one-man-show waarbij het machtswoord misbruikt wordt. In strijd met de lokale, pastorale rol die een kerk heeft. Anno 2015 bestuurlijk nogal discutabel, want er zijn ook alternatieven met veel meer draagvlak. Hyleco Nauta, Bilthoven

Het is verschrikkelijk dat Kardinaal Eijk niet bereid is in te gaan op levensvatbare alternatieven tot behoud van geloofsgemeenschappen. Zonder naar anderen te luisteren zet hij zijn plannen door. Liefdeloos! G.C. van Kalmthout-Daniels, Bilthoven

In de Bijbel komt het grote voort uit het kleine (David, Prediker, Simeon). Jezus doet niet aan zwart-wit. Hij plaatst de levenden boven de doden; wijst naar het dagelijkse als geometrisch oord voor de grote God en om het dagelijkse zijn waardigheid terug te geven; laat aan tafel de eerste de laatste zijn; verrast met de arbeiders in de wijnberg. Het profane en mensendienst vond Jezus belangrijker dan ritueel, sacraal en godsdienst. Eenvoudiger kan niet, concreter ook niet. 'Als je ruzie hebt met je buur of broer, maak dat dan eerst in orde. Ga dan pas eventueel naar de kerk.' Hij op Witte Donderdag: 'Als je het moeilijk hebt met brood en wijn, was dan elkaars voeten.' En 'zoek het leven niet in duistere grafkelders.' De dynamiek van het aardse verdient voor de realisatie van het hogere voorrang boven het statisch hemelse. Voor Jezus was de vita activa belangrijker dan hemelse esoterie. D. Bonhoeffer: "Een nieuwe taal zal worden gesproken – niet religieus, wel bevrijdend en verlossend als die van Jezus zelf. Later begreep ik, en dat ervaar ik (hij dus), dat we alleen binnen de dagelijkse werkelijkheid kunnen leren geloven. Alleen dan werpen we ons met al onze taken, vragen, successen, mislukkingen God in de armen. Dan pas lukt het met Christus op de olijfberg te waken." K. Rahner: "De vrome van morgen zal een mysticus zijn, zèlf iets hebben ervaren of hij zal niet zijn." Jeroen Hommes, Rijswijk

Ik hoop dat de frisse wind van de Paus de destructieve acties van de bisschop op tijd kan stoppen. G.R.

De lokale kerk is een bindende factor binnen een gemeenschap waar gevierd maar ook gerouwd kan worden, door jong en oud. Men gaat niet de plaatselijke grens over om te kerken, men wil in zijn/haar dorp -stad samenkomen. J.v.A. te W.

De gemeenschap vormt de kerk van de toekomst. M.H. te N.

In mijn beleving is de kerk voor de gelovigen in de breedste zin van het woord. Jezus kan niet bedoeld hebben om op deze manier met de kerk/gemeenschap wordt omgegaan. R.O. te H.

De kerk is er voor mensen en niet de mensen voor de kerk. Verdere afbraak van het instituut wat niet nodig is. De liefde en het geloof vormt de mens. B.C.

Het feit dat paus Franciscus met dezelfde redenen omkleed aangeeft dat het belangrijk is om geloofsgemeenschappen die van oudsher gegrondvest zijn NIET uit elkaar te rukken is meer dan voldoende om VOLUIT door te gaan en te redden wat er te redden valt door alle kerken

die gesloten zijn door EIJCK cs de kans te geven elan te bieden en geven en hen in staat te stellen door te gaan, ook al zijn er geen priesters meer. Leken zijn de kern van de parochies vroeger en nu, zij kunnen en willen het dragen DAAG hen maar uit. Clemens Boon, Apeldoorn

Als priester ben ik zeer bezorgd m.b.t. de toekomst van de kleine geloofsgemeenschappen die opgeofferd worden aan een priesterkerk. Leo Koerhuis, em. priester

De kerk van Christus is niet in kathedralen gestart en doet dat op veel plaatsen in de wereld nog niet. Geïnspireerd door het woord van Jezus: "Waar twee of meer bijeen zijn in mijn naam ben ik hun midden" is dus elke plek waar ruimte is voor twee of meer gelovigen ook ruimte voor een kerk in welke huiskamer of vertrek dan ook. Pascal Rijnders

Wij, locatie Nicolaas/Monica binnen de Ludgerusparochie in Utrecht zitten midden in het proces van het onttrokken worden aan de eredienst per 1 jan. 2016. 80 tot 90 % van de parochianen kunnen of willen niet mee naar het eucharistisch centrum. Wij zoeken naar mogelijkheden om in ieder geval de gemeenschap bij elkaar te houden en er te zijn voor de achterblijvers. Momenteel hebben we geen rechtsgeldig bestuur meer. Mgr. Woorts is onze, waarnemend pastoor. Dat is een onmogelijke opdracht voor hem. (Hij moet het beleid van kardinaal Eijk uitvoeren) maar ook heel vervelend voor ons. Als geloofsgemeenschappen hebben we juist behoefte aan iemand die ons nabij is en met ons in gesprek gaat. Er is verdriet, pijn en boosheid.maar we blijven ervoor gaan! Kitty Andree, Utrecht

Ik wil mijn eigen geloofsgemeenschap levend houden onder ons eigen kerkdak..Dat was in het verleden belangrijk;dat is vandaag heel belangrijk en zal in de toekomst net zo belangrijk blijven.We hebben elkaar nodig !!! M.W. Monde – Koot, Bilthoven

Door het beleid van bisschop Eijk worden geloofsgemeenschappen om zeep geholpen. Bijv: er mag in de lokale gemeenschappen geen eerste communieviering meer zijn: dat moet in de hoofdkerk. Zo haal je het leven uit de lokale geloofsgemeenschap. Dit is maar 1 voorbeeld. Mirjam Arts, Amersfoort

Als lid van ons parochiebestuur en als gebedsleider en actieve gelovige in en van onze deelgemeenschap steun ik dit initiatief. Jammer dat de lokale kerkleiding zo een tunnelvisie er op na houdt. Joseph Cobben

Waar twee of drie in mijn naam zijn..... Dat ervaar ik dichtbij en in mijn eigen omgeving. Dat vind ik niet ver weg. J.B. te B.

Het is tragisch als er hier en daar een kerk gesloten moet worden;het is een dramatische wantoestand als de bisschop eenzijdig, zonder gesprek met wie dan ook, het sluiten van kerken lijkt te willen bevorderen. Jhr Mr J.E.van der Does de Willebois

De instelling van de paus, zijn "vreugde van het Evangelie"maken duidelijk dat de kerk de mensen nabij moet zijn. Mensen zijn de kerk, volk van God! J.G.M. Verwijs o.praem, Hierden

De kardinaal heeft liever een zuivere dan een grote kerk. Hij kan het nu ontkennen, maar heeft dat letterlijk gezegd. Die visie is ronduit on-katholiek. Torsten Biemold

Geloof kan slechts beleefd worden binnen en vanuit een geloofsgemeenschap waarin men elkaar ontmoet en inspireert. Kleinen gemeenschappen in eigen omgeving zijn daarin essentieel. John Biesart, Amersfoort

Ons kerkgebouw is van ons afgenomen, we voelen ons bestolen. Wij ouderen worden niet serieus genomen, het eucharistisch centrum is ons opgedrongen, daar alleen mag eucharistie gevierd worden. Als jongen op kamp met de verkenners was een tafel met 2 kaarsen en een kruisbeeld voldoende om samen eucharistie te vieren. F.J. Minken

Met het sluiten van een kerk wordt een levende en betrokken gemeenschapszin teniet gedaan! T.B. te B.

Kardinaal Eijk is een kille saneerder en totaal geen herder waar de katholieke bevolking in Nederland veel behoefte aan heeft. Goed lopende parochiekerken worden door hem gesloten en de mensen blijven in vertwijfeling achter en keren zich af van de kerk. Corry Minken, Apeldoorn

Pastoraat vraagt om nabijheid, om een levende gemeenschap die zorg heeft voor elkaar en elkaar kent. Liturgie staat daar niet los van. G.A. Hoitink, Hengelo

Van de 6 kerken van onze gemeente Veldhoven worden er dit jaar 5 gesloten over de hoofden van de parochianen heen, die niet gehoord worden door het dictatoriale, onchristelijke beleid, dat gemeenschappen afbreekt. E.B.

Laten we blijven bouwen aan onze geloofsgemeenschappen. Ze zijn goud waard!!
T. Koster, Montfoort

Het beleid van Eijk geeft bij velen veel verdriet en doet afbreuk aan het uitdragen van de boodschap van Jezus voor de wereld. S.J.S. te Z.

Voorheen ging ik graag naar de Boskant in Den Haag, maar die moet op last van de bisschop van Rotterdam sluiten en er zijn hier meer kerken die ook moeten sluiten. Het is niet iets van alleen het Aartsbisdom, maar ook de andere bisdommen hebben ermee te maken. Wat zo jammer is: deze tendens hebben ze allemaal in hun vaandel staan in de diverse bisdommen en het aartsbisdom. Ik denk dat het hun alleen gaat om zodoende meer geld als salaris te krijgen, maar daar ben ik het niet mee eens. Er zijn mensen die amper rond kunnen komen zoals ik en die moeten de zakken vullen van de bisschoppen en de aartsbisschop. Dat klopt niet. Dat is natuurlijk in strijd met de wet van God. Men moet de armen helpen. Dan maar minder kleding aan en minder eten, maar als de bisschoppen en de aartsbisschop het zo wil dan zullen heel wat kerkgangers zich afwenden van de katholieke kerk zoals ik ook, want ik voel me al een tijd niet meer fijn in de katholieke kerk en de boskant in Den Haag was voor mij een toevluchtsoord dat ik ook nu kwijt ga raken dankzij bisschop van der Hende wat een ellende is dat de boskant in Den Haag is een van de oudste kerken in Den Haag na de reformatie die kan toch niet sluiten ik roep de paus op om dit te stoppen. T. Roelofs

Onze parochie is een hechte gemeenschap van gelovigen en moet blijven. Christus ging onvermoeid naar de mensen toe en preekte liefde en ondersteuning en geen bureaucratie. J.S. te B.

Het doet mij pijn om te zien dat kerken gesloten worden die met dubbeltjes en kwartjes van parochianen gefinancierd zijn. Het is onfatsoenlijk dat deze mensen (hoog bejaard vaak) niet meer hun geloof op hun eigen locatie kunnen beleven en niet in staat zijn om naar een andere kerklocatie te gaan. Er staat veel geld op bankrekeningen (verkoop van kerkgebouwen, scholen, grond en in PCI fondsen) die aangewend kunnen worden zodat parochianen nog tot hun dood in hun geloofsbeleving ondersteund kunnen worden. Wat ik zie dat bij kerksluitingen de lokale geloofsgemeenschap aan hun lot worden overgelaten. In onze beschaafde samenleving is er vaak een begeleiding en nazorg traject bij fusies en sluiten van bedrijven (zoals het vinden van een nieuwe baan, carrière, afvloeiingsregeling). Nee gooi ze maar over de schutting, dan zie je het veroorzaakte leed niet meer. Dat is geen christelijk gedrag voor mij. W.T.

Ik lijd onder de machthebbers. we zijn samen kerk met mooie gemeenschappen,puur christelijk. H.v.A.

Ik vrees voor een einde aan de volkskerk: kerk voor en van het volk en de komst van een behoudende elitekerk. Joost van Hofwegen

Ik vind het niet goed dat Eijk roomser dan de Paus is. Ik ga zelf naar de Augustinus, maar mijn oma ging naar de Antonius in de Kanaalstraat. Deze kerk wordt gesloten door het beleid van de kardinaal en ik ben het hier niet mee eens. Wat mij helemaal tegen de haren instrijkt, is dat pastoor Van der Vegt is gedegradeerd naar Nieuwegein. Ik vind dit echt belachelijk, want ik wilde mijn zoontje laten dopen in de Augustinus met zijn zegen, maar dat is nu niet mogelijk. Ik ben dus faliekant tegen het beleid van deze kardinaal. Tessa Heerschop

Door de kerk uit de buurt te halen , gaat het hart van de parochie verloren. E.R.

Alleen al het gebeuren rondom Harry Huisintveld is reden genoeg om dit beleid aan te vechten. Van erg wordt het nog erger, liefdeloos, respectloos en bijna hopeloos, maar moeten er wij samen wat aan doen! J.S.M. Loomans, Abcoude

In Bilthoven loopt de OLV zeer goed. Hechte gemeenschap. veel mogelijk. Door dit strenge beleid gaat dit allemaal kapot. N.S.

Onze geloofsgemeenschap is in het overwegend streng protestante Lunteren een hechte blijde en eensgezinde Rooms Katholieke voorpost. Als we worden gesloten zal er in Lunteren vermoedelijk nooit meer een katholieke gemeenschap worden gevormd. Jan Redder, Lunteren

Omdat ik het belangrijk vindt dat de kerken dicht bij de mensen blijft. Zeker als het gaat om nog zeer daadkrachtige geloofsgemeenschappen. In onze geloofsgemeenschap telt de afstand (in km) zeker voor ouder een grote rol. Frans Renne, Biddinghuizen

De bisschop van het aartsbisdom Utrecht voert een consentieus beleid dat door de implementatiestrategie gaat lukken: door dit beleid raken steeds meer mensen vervreemd van de RK kerk, waardoor steeds minder kerken nodig zijn voor de resterende 'harde kern'. Mijn bisschop dient een herder te zijn, die gemeenschap sticht en voorgaat in hoop en verwachting. Deze bisschop is een keiharde manager die letterlijk en figuurlijk niet bereikbaar is. M.V.

De luidklokken, ook die in de wijken rondom de oude Utrechtse binnenstad, moeten hun mooie klanken van blijheid, hoop en vrijheid ten gehore kunnen blijven brengen.
A.P.J. Hendriks

Ik geloof vooral de leer van Jezus, de goede Herder die 99 schapen alleen liet om het ene verloren schaap te zoeken en die liefde stelde boven de wet. J.K.

Als Wim Eijk zo doorgaat blijven er straks helemaal geen kerken meer over. Dit is slecht bestuur. De kerken moeten open blijven in plaats van worden gesloten. F.O.

Wij zien en ervaren dat onze geloofsgemeenschap wordt geconfronteerd met maatregelen die niet meer passen bij deze tijd. Met name onze parochiaal werker Lidy Langendijk wordt het werken in onze parochie, door alle "nieuwe" maatregelen het werken onmogelijk gemaakt. Zij was zeer geliefd in onze parochie vanwege o.a. haar enorme inzet, goede preken en haar oprechte belangstelling voor de gelovigen. Wij hebben met ingang van 1 januari 2015 afscheid van haar moeten nemen wat een gemis. Vrouwen tellen steeds minder mee bij het bisdom/R.K. Kerk. J.K.

Ik vind dat de kerk in Kampen open moet blijven. Er komen genoeg mensen naar de kerk, als deze sluit zullen deze allemaal afhaken. N.O.

In onze Antoniuskerk is er voldoende kwaliteit onder de leken-vrijwilligers om liturgie, pastoraat, diakonie en katechese de komende jaren vorm te geven. Financieel is de gemeenschap van de Antonius gezond. De gemeenschap komt samen in een kerk die de status van rijksmonument heeft. Jeroen Kwaaitaal, Utrecht

Ik ben zeer bezorgd over de gedwongen kerksluitingen. Er zijn zoveel andere mogelijkheden. Geef gelovigen de ruimte zelf binnen hun geloofsgemeenschap invulling te geven aan hun geloof en gemeenschapsvorming. Bekijk wat iedere gemeenschap wil en kan en leg niet van boven een destructief overkoepelend beleid op. Geloof is belangrijk. Laat mensen daar zelf in participeren. Er leven zoveel creatieve ideeën. Ondersteun deze ipv alles wat er aan goede dingen is, af te breken. Laura v.d. Kam

Omdat wij hier in Hengelo ook sluitingen meemaakten. Niet goed voor de gelovigen, zeker niet voor de ouderen die ontheemd raken. E.S. te H.

Laten we een kerk van mensen zijn. M. Verweij

Bezorgdheid; zeer grote bezorgdheid Heel veel katholieken voelen zich in de steek gelaten.
E. Annegam, Sittard

Het huidige beleid van Eijk breekt radicaal af wat wij gezamenlijk in de circa afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd n.a.v. het Tweede Vaticaanse Concilie. P.J. te A.

Ook bij ons in Vlaardingen houden wij ons hart vast over de toekomst van onze kerk. Ik begrijp echt niet hoe een kerkelijk leider zo met kerkgemeenschappen om kan gaan. A.W.

Omdat bisschop Eijk met het badwater het kind overboord gooit. Deze man is een prima boekhouder voor een klein bedrijf, heeft geen empathie naar de mensen en denkt slechts aan het loon v d priesters . W. Vermolen-Hoekx, Bilthoven

In ons bisdom Den Bosch speelt zich iets dergelijks af. Voor de Kerk van de toekomst moeten we veel meer een beroep doen op geëngageerde en charismatische leken gelovigen. J.S.

Levendige en levenskrachtige geloofsgemeenschappen worden lankaam maar zeker het leven onmogelijk gemaakt door verder gaande en gedwongen fusies waardoor mensen zich niet meer thuis voelen in hun eigen kerk. Hun kerk is hun thuis en niet een gebouw dat gemanaged moet worden. De visie van de bisschop en de manier waarop hij dit afdwingt maakt dat mijn echtgenote en ik ons langzamerhand een onwelkome gast beginnen te voelen in de Rooms Katholieke kerk. W.K. Brederode

We willen allen bloeiende katholieke geloofsgemeenschappen. Waarom stelt de bisschop niet dat doel voorop en gaat hij samen met parochianen op weg. Waarom wordt er enkel naar kosten van kerkgebouwen gekeken en niet naar het totale "business"-model (missie/visie/strategie/kosten en opbrengsten)? Waarom wordt de ruim aanwezige kennis en deskundigheid van parochianen door de bisschop niet gebruikt om de toekomst te lijf te gaan? V.C. te B.

Ook hier in Schijndel is deze situatie ontstaan nu 3 van de 4 kerken gesloten zijn. Toevallig woon ik in het centrum waar het kerkgebouw niet aan de dienst is onttrokken. Eigenlijk had ik mijn activiteiten in een andere parochie (waar ik de avondwake DEED, een koor HAD, cantor WAS). Dit alles is mij ontnomen en nu heb me aangemeld als koorlid in de overgebleven parochiekerk. Ontelbare mensen hebben hier in Schijndel de kerk de rug toegekeerd vanwege de sluitingen. We hebben nog één priester (uit India). Onze "pastoor" uit een ander dorp is zoooo conservatief en wil ons zijn wil en denkbeelden opdringen waardoor nog meer mensen de kerk verlaten. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Verschrikkelijk is het. De mensen zijn toch de kerk en niet de curie Waar moet dat heen. er blijft geen kerk meer over. Over een aantal jaren moeten we allemaal naar Den Bosch naar de St. Jan naar de kerk. De kerk komt steeds verder in een isolement. Piet v.d. Aa

Uw redentie staat mij wel aan en de dreiging van kerksluitingen en vernietiging van geloofskernen lijkt mij een reëel.probleem. De ontkerkelijking van het platteland is al in gang gezet. W.P. van der Kamp

Grote groepen gelovigen verlaten de kerk omdat zij genegeerd, niet gehoord en niet gekend worden door Mgr.Eijk. Een dictatoriaal ingestelde baas, bisschop Eijk, geeft leiding aan uw episcopaat waarbij de baas geen ruimte laat voor dialoog. In de wijze van leidinggeven door onze bisschop Eijk kunnen wij onmogelijk Jezus herkennen. Juist nu de actie Kerkbalans van start is gegaan zullen veel medegelovigen hun bijdrage niet aan een instituut geven waar

bisschop Eijk het voor het zeggen heeft, liever zullen zij hun bijdragen aan instellingen geven die zich voorstaan het vrijwilligerswerk voor de RK Kerk buiten bisschop Eijk om te organiseren. Dan kies ik ook voor een gemeenschap die daadwerkelijk de weg van Jezus volgt en hem als voorbeeld neemt en uitdraagt daar is voor bisschop Eijk geen plaats. Dan moeten wij maar geforceerd naar het veld met dat ene mosterdzaadje en in een kleine behuizing met een grote buitenwereld van start gaan. Uiteindelijk is het leven van Jezus ook in een stal begonnen, in een kleine koude behuizing maar wel met warmte om zich heen.
P.J.M. Schoots

Wanneer zijn wij aan de beurt? C.J.M. Galama

Wij staan helemaal achter deze steunbetuiging en willen hier uiting aan geven. Het beleid van mgr. Eijk is desastreus en hier moet een halt aan toe geroepen worden. Wim en Rosalien Hooft

Het beleid van mgr. Eijk gaat voorbij aan de basis; er zijn andere keuzes te maken. Adri van Dijk, Arnhem

Ja, ik steun deze oproep van harte. Een parochiegemeenschap moet zo lang mogelijk blijven voortbestaan. Hier wordt ook hard aan gewerkt door de meest parochie besturen en de vele vrijwilligers. Dit kan en mag niet worden afgebroken hoe groot of klein deze ook moge zijn. Er moet altijd "gevierd" kunnen worden. Helemaal eens met de brief van Jozef Wissink. Hopelijk zal Paus Franciscus ingrijpen zodat deze catastrofe afgewend wordt.
A.J. te O.

Een kerkgemeenschap door eeuwen opgebouwd mag niet van hoger hand afgebroken worden. De kleine en grotere gemeenschap zijn de eerst verantwoordelijken. Probeer in Gods naam vieringen centraal te stellen en niet het kerkgebouw en de financiën. Probeer niet af te breken maar op te bouwen, beetje bij beetje, steen voor steen, zoals zij dat vroeger ook gedaan hebben. Ben Janssen, Oosterbeek

Ik sta volmondig achter Jozef Wissink. Koos Vermeulen

Als een lokale geloofsgemeenschap vitaal is en zich kan redden, moet zij de kans krijgen dat voort te zetten. M.B.

De kerkgemeenschap leeft niet alleen van boven af. Er is ook nog een basisgemeenschap. De lokale gemeenschap is de kern van een bezielde gemeenschap. Piet Tammer, IJsselstein

Ook voor ons in Woudenberg is kerksluiting actueel. Wij dreigen onze thuisbasis om te vieren te verliezen door een bisschop die niet met mensen maar met centen bezig is.
Cor Aerns, Woudenberg

De mensen keren zich af van de aartsbisschop. Hij is veel te orthodox en is bezig de kerk kapot te maken. Door zijn houding en beleid gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Hij moet zo snel mogelijk weg. Cor Smeele

Wij hebben onze parochiekerk al verloren. De gemeenschap is uit elkaar gevallen. De manier waarop het ging heeft niets meer met christelijk geloof te maken. Het leek meer op een vijandige overname. Met de keuze van de kerk welke in Apeldoorn als enige overbleef is geen enkele rekening gehouden met de parochianen en vooral de oudere parochianen. De kerk galmt enorm wat voor personen met gehoorproblemen de mis onverstaanbaar maakt. Bovendien is er in de nabijheid van de kerk zeer beperkte parkeergelegenheid. Grotere loopafstanden zijn van toepassing om de kerk te bereiken. Leuk voor ouderen welke slecht te been zijn zal de bisschop wel denken(?). Hans Bouwmeester, Apeldoorn

Ik onderschrijf van harte deze noodkreet omdat ik zie en ervaar hoe mensen lijden onder de kaalslag en afbraak van parochiekerken in het bisdom Utrecht en daardoor hun huis kwijt zijn en vervreemden van de kerk en geloofsgemeenschap die hun lief en dierbaar is.
W.A. Kastelein

Wij beginnen de gevolgen daarvan in onze parochie te ervaren. Belangrijkste gevolgen: de gemeenschap valt uit elkaar én de 'broodnodige' voeding voor onze ziel wordt karig.
L.v.H. te W.

Ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam is een dergelijk proces gaande. Er wordt niet gekeken naar mensen, terwijl het geloof m.i. toch om mensen gaat! Cisca de Wit, Zaandam

Ik heb 31 jaar als missionaris gewerkt in Kongo. Erg uitgestrekt, maar elk dorp had zijn gemeenschap met catechist en wij priesters reisden rond om hen te bezoeken. Hier in Nederland zegt de kerk me niets meer. Ze heeft niets meer te bieden!!!!!!
J. Deen, ex-missionaris

Een plaatselijke geloofsgemeenschap zonder eigen kerkgebouw is naar mijn mening een zeker begin van het einde van die gemeenschap. W.A. van den Boogaard, De Bilt

De kerk is in prima staat en er zijn ruim voldoende voorgangers aanwezig, nu en in de toekomst. A.S. te D.

Ook onze kerk (Willibrordus in Veldhoven Zeelst) zal worden gesloten. Wij zijn opgegaan in een parochie Christus Koning. Voorheen hadden we een fusie van 3 parochies die voortreffelijk functioneerde met heel diverse vieringen. Rigoureuus zijn deze werkgroepen aan de kant gezet en er is een bestuur gevormd van ja-knikkers. Het kerkbestuur bestaat uit mensen die geen notie hebben wat in een gemeenschap gaande is. Zij beslissen wel dwingend over de sluiting van kerken en de manier van Eucharistie vieren. Onze nieuwe pastoor doet erg zijn best maar zit in het keurslijf van de Bisschop. Hij durft niks te ondernemen wat de bisschop niet welgevallig is. Een kerk blijft open omdat men denkt dat die ene kerk vol zal lopen met gelovigen en er s maar één manier van kerk zijn in hun ogen.
Piet en Corry Coolegem, Veldhoven

Ik maak mij ernstig zorgen omdat ik denk dat door het sluiten van veel kerken je de mensen helemaal verjaagd uit de kerk. Misschien zijn er minder gelovigen maar daar heeft Kardinaal Eijk zeker aan meegewerkt en dat is zeer kwalijk. Er zijn nog genoeg mensen die graag naar de kerk komen en het geloof belijden maar het wordt je niet makkelijk gemaakt. Er mag

teveel niet en het is niet wenselijk om in het jaar nul te blijven stilstaan. Met je tijd meegaan en naar de mensen luisteren en je niet in je eigen heiligdom opsluiten zo bereik je de mensen niet en breek je al het goede af. De kerk bestaat alleen nog maar uit enorm veel vrijwilligers en dat zijn dan de ware gelovigen. In hun vrije tijd zonder er een cent voor te krijgen. Houd de kerken open!!! Marloes Uijtewaal, Utrecht

Er komt geen enkele positieve boodschap uit bisdom Utrecht en Den Bosch. De enige boodschap is de tekorten, waar zij op hun manier van optreden nog eens extra voor zorgen. Van de herders van onze kerk mag een opbouwende en inspirerende boodschap verwacht worden, Ik vind dit een schande voor de katholieke kerk. F.B. te V.

Deze rigoureuze maatregel zal het einde betekenen van vele, nog redelijk florerende geloofsgemeenschappen in ons bisdom. G.H. te S.

De Nederlandse katholieke kerk wordt uitgekleeft door deze maatregel. Vitale geloofsgemeenschappen worden uitgehold of opgeheven, dit kan niet de bedoeling zijn van God. Mariëtte Koot, Haren

Kardinaal Eijk is alleen maar bezig met zijn eigen machtspositie. Regels zijn belangrijker dan de gelovigen, hij heeft liever een lege kerk waarin de regeltjes precies worden uitgevoerd, dan een volle kerk, met mensen die nog GEWOON rooms katholiek willen zijn. Wij willen een beleid zoals Paus Franciscus voorstaat, zonder een Eijk die nog vasthoudt aan zijn eigen regels en machtspositie. Ik wil graag Rooms Katholiek proberen te blijven zoals een Paus Franciscus en een hele hoop goeie priesters dat ook willen (zoals Josef Wissink, wat een positieve leuke priester). Priesters die er zijn OOK voor de mensen, de gelovigen. Een goeie paus hebben we al, nu nog aub een bisschop of kardinaal in zijn lijn! M.G.

Een vitale gemeenschap mag niet nodeloos stuk gemaakt worden. M.v.d.Camp, Nieuwegein