

Reacties bij ondersteuning petitie – 5 (17-2-2015)

Zoals Mgr. Eijk bezig is, daar kan ik niet mee meegaan. Hans Heeregrave, Amersfoort

Onze kerk is dicht gegaan, de geloofsgemeenschap is uit elkaar gevallen. Wat nu ? T.

Ik mis in de brief van kardinaal Eijk het woord inspiratie. Zonder de 'vreugde van het evangelie' wordt de kerk louter structuur, een geraamte zonder bezieling. Heeft de kardinaal ooit kennis genomen van het schrijven van Paus Franciscus???? Fons Eppink, priester (Missionarissen van Mill Hill)

Indien Mrg Eijk meent de goede weg te bewandelen slaat hij de plank volledig mis. Dit is een politiek van: "Na ons de zondvloed." Pieter Pols, De Bilt

Ook bij ons in Schijndel zijn in één klap op 30 juni 2013 al drie kerken van bisschopswege gesloten. Velen van ons, zeker diegenen die zelf nog aan de kerken gebouwd hebben, voelen zich nu verweest. Gelukkig blijft Christus nog wel bij ons en lijkt de huidige paus uit een ander hout gesneden. Gerard en Maria te Dorsthorst-Busch, Schijndel

Hoezo, in navolging van Christus ?????? Natuurlijk is het belangrijk om een gezond financieel beleid te voeren, maar wanneer dit op zo'n kille, liefdeloze, geborneerde manier gebeurt is er toch wel iets heel erg mis !! Ik heb erg te doen met alle mensen die hun kerk dreigen te verliezen, met name de ouderen, die, na een leven lang met hun kerk verbonden te zijn geweest, vandaaruit niet uitgeleide kunnen worden gedaan. Wat nu gebeurt is ten hemel schreiend en ik hoop van harte dat er HEEL VEEL mensen gemobiliseerd kunnen worden om deze Kardinaal, die m.i. een dubbele agenda hanteert, nl. in wezen alleen degenen tolereert die ZIJN visie op kerk zijn delen, een halt toe te roepen. Wat nu gebeurt is een grote schande en heeft NIETS met naastenliefde te maken. Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk mensen zich, op respectvolle, maar indien nodig ook harde wijze tot het uiterste zullen verzetten. De tijd dat we klakkeloos alles accepteerden wat van hogerhand werd verordonneerd is immers al heel lang voorbij ! En ik hoop en bid dat Paus Franciscus zal laten zien dat zijn woorden geen gemeenplaatsen zijn en op een daadkrachtige wijze zal ingrijpen. Heel veel sterkte en succes en NIET OPGEVEN !!!!! A.S.

Mijn grootouders en later mijn ouders hebben vroeger elk dubbeltje opzij gelegd om samen onze kerk te bouwen en in stand te houden. En zo proberen wij het nu ook met elkaar. Denkt bisschop Eijk nu echt dat we straks 20-30 km. gaan rijden om naar de kerk te gaan, terwijl er dicht bij huis prachtige gebouwen en bloeiende gemeenschappen zijn! En wat wordt er de senioren onder ons dan niet ontnomen! Dit kan en mag niet gebeuren. I.T.

Als oud-perschef van aartsbisschop Eijk ondersteun ik deze petitie van harte. Ik heb van nabij meegemaakt hoe desastreus zijn manier van werken is, hoe autoritair zijn manier van handelen en hoe eenzijdig zijn beleid wordt vastgesteld en uitgevoerd. Stoppen deze man! Loek Sinselmeijer, Epe

Omdat ook in onze parochie met de botte bij gehakt wordt (door bisdom Haarlem) en men niet open staat voor de manier waarop onze parochie optimaal functioneert en dit al 25 jaar doet met eigen mensen. Het wordt echt de hoogste tijd dat hier wat aangedaan gaat worden, anders willen ook wij geen parochie meer zijn. Berry Verlaan, De Kwakel

In onze parochie Nicolaas Pieck en zijn Gezellen, zien wij dat de samenvoeging van 6 voormalige parochies (kerken) een mislukking is. Kerken uit Rhoo, Hoogvliet, Spijkenisse, Rozenburg, Hellevoetsluis en Brielle functioneren zeer verschillend en hebben alleen met elkaar gemeen dat zij van hetzelfde pastorale team (soort uitzendbureau) gebruik maken. Sommige kerken zijn eigenlijk failliet door slecht beheer en weinig actieve gelovigen, andere zijn financieel gezond en hebben een zeer betrokken groep gelovigen. Het bisdom laat het maar gebeuren en is niet geïnteresseerd in de problemen van het parochiebestuur. Het gevaar dreigt dat de goed functionerende kerken straks onderuit gaan doordat de parochie als geheel mislukt. P.A.J.T.

Het beleid wat de bisschop op dit moment aan het uitvoeren is, gaat voorbij aan de mens. Arno Maas

De ziel wordt uit ons dorp gehaald, als de kerk wordt gesloten. D.W. te R.

De geloofsgemeenschappen in de dorpen mogen niet versneld worden ontmanteld zoals met beleid Eijk gebeurt. Jan Sonder, Deurningen

Jezus is de kerk gestart vanuit de basis met de eenvoudige mensen van alledag. De gemeenschap zijn vooral WIJ, niet een management of tussenlaag. Gemeenschappen worden gevormd vanuit de basis met een opbouw naar boven, maar wel samen. Een piramide zonder basis is geen gemeenschap. Hiërarchie moet ten dienste staan aan een bestuursvorm, die opbouwend is en voor de hele gemeenschap de juiste en voor allen de goede beslissingen neemt en mag geen dictatuur worden, zij mogen geen dictaten uitdelen. Eenvoud en dienstbaarheid siert de mens en is een opdracht van Christus. Laat ook de bestuurders van onze kerkprovincie zich dat terdege van bewust zijn. En krijgen zij niet het mandaat en de (financiële) middelen van onderaf? Van wie IS de kerk en het kerkgebouw? Had Jezus zelf ook niet "MOEITE" met de beter wetende en boven alles verheven staande Schriftgeleerden? Elly Vasterman

Ik vind het zeer afkeurenswaardig dat het grootste deel van de RK-geloofsgemeenschap in NL opgeofferd wordt aan blinde bezuinigingsdrift, zonder rekening te houden met de mensen (gelovigen) en aanwezige constructieve oplossingen voor een flink deel van de parochies. B.W.T.

Samen met de mensen in de straat en in elkaars nabijheid zijn wij de kerk. We willen in deze bestaande stimulerende kringen blijven vieren, bidden en delen. Een groot liturgisch centrum ontdoet ons van alle microverbanden die ons zo dierbaar zijn. Nogmaals, DE KERK ZIJN WIJ, niet de beleidsmakers en de enkele overgebleven priester. A.R. te U.

Omdat ik totaal onderstreep wat er in deze oproep geschreven staat. Alle liefde bij de bisschoppen is eruit en dat is toch het fundament van ons geloof. Het is een wettische kerk geworden en dat heeft Jezus juist willen veranderen in een om mensen bewogen gemeenschap. Het evangelie herken ik vaak niet in de bewogenheid bij onze 'bruggenbouwers', immers de betekenis van het woord pontifex. I.T.

Mgr.Eijk en Plechelmusbestuur Oldenzaal willen nog vitale geloofsgemeenschappen kapot maken. Jan en Frieda Breukers, Deurningen

We hebben de kerk echt nodig in deze tijd, er wordt ons al zoveel afgenomen. Geef de kerken die er financieel goed voorstaan een kans. Laat het toch niet zo zijn, dat er een selecte groep over blijft die het voor het zeggen hebben. Thea Nijenbrink, Glanerbrug

Het beleid van de kardinaal is er op gericht om onze kerken ter gronde te richten. De geloofsgemeenschappen hebben bewezen dat zij zeker bestaansrecht hebben. A.d.O.

Omdat door meer kerken te sluiten, en nog minder mensen naar een kerk zeer ver buiten hun vertrouwde omgeving gaan. Hr v. Eijk moet luisteren naar wat zich afspeelt in de parochies. W.B.

Onze geloofsgemeenschap houdt gewoon op te bestaan. M.M.

Geloofsgemeenschappen zijn de resten van hechte groepen. Andere gemeenschappen zijn in de fragmentatie en versnippering van de samenleving al verloren gegaan. Geloof en vertrouwen zijn de sleutelwoorden voor geloofsgemeenschappen. Zonder hechte geloofsgemeenschappen worden gedrag en moraal in de samenleving nog sterker aangetast. Toine Goossens, Utrecht

Het getuigt van weinig "herderschap" om door sluiting van kerken geld te vergaren voor.... ja waarvoor. Een kerk zonder gelovigen met in hun omgeving een eigen godshuis is voor velen geen kerk, en dus keert men deze kerk de rug toe. Een goede herder kent zijn schapen maar de huidige kerkherders, ook op locatie, hebben geen contact en geen respect voor de aan hen toevertrouwde geloofsgemeenschappen. Wij willen onze eigen kerk behouden met of zonder steun. F.H.J. Ganzevles, Klarenbeek

Ik wil in de toekomst een kerk dichtbij blijven bezoeken als katholiek zijnde en niet een lange reis moeten ondernemen om naar een eucharistisch centrum te reizen. Nu kan ik lopend of per fiets, de Kardinaal dwingt mij om in de auto te stappen! S.M.W.

Opvattingen en handelingen van mgr. Eijk zijn als kwade relict uit vervlogen tijden, wars van realiteitszin en compassie. Dit soort mensen zal het katholicisme uitroeien! Frans Benders

Hopeloos dat die benauwde visie van liefst weinig gelovigen overhouden maar wel strak in de leer bij Mgr. Eijk zo onchristelijk sterk aanwezig is ! Notabene onze kardinaal, die juist de gelovigen zou moeten verbinden. Hij matigt zich hiermee het oordeel aan de gelovigen alvast de maat te nemen voor God dat gaat doen. Het zijn steeds de mensen die het fundament van de leer van Christus "zachtmoedigheid en een altijd open deur voor iedereen", steeds weer proberen te ondergraven. Mariëlle Tulleners

We mogen toch van een Kardinaal Aartsbisschop verwachten dat hij over moeilijkheden heen kijkt, en de gelovige gemeenschap bezielt en begeestert, en niet dwarsboomt om nog te doen wat mogelijk is, en huiskerken laat groeien en ze stimuleert en laat samenkomen desnoods in klaslokalen of aula's... Ben Jorna, Missionarissen van Mill Hill

Parochies met een omvang zoals gepland door Wim Eijk leiden tot een afbraak van datgene wat ons lief is. H.A. van der Meer

Onze actieve kerk met veel jonge leden moet sluiten... M.F.

Als inwoner van een klein katholiek dorp met steeds minder kerkbezoekers, besef ik ook wel dat we nooit alle kerken kunnen openhouden. Echter de manier waarop Kardinaal Eijk de problemen wil oplossen, zonder enige inspraak van parochianen en vrijwilligers staat me heel erg tegen. Er moet veel meer open contact zijn met bisdom-priesters en vrijwilligers en Parochianen. Anja Mulder – Moleman, Deurningen

Wij zijn zeer bezorgd en vrezen voor de sluiting nu of in de toekomst van onze kerk en de opheffing van onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Wij doen een dringend beroep op u om dit onheil af te wenden. W.vd.A. te B.

"Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn daar ben ik in hun midden" Niet de kardinaal of de structuur bepaalt de aanwezigheid van God, maar slechts het geloof van de gemeenschap. P.O.

Ben het niet eens met het beleid van mgr. Eijk wat mijns inziens niet strookt met waar het christendom echt voor staat. We zijn een actieve en vitale geloofsgemeenschap en deze zou teloor gaan met het sluiten van de kerk. Juist nu we sinds jaren ten positieve aan het opbouwen zijn en steeds meer 'ook niet kerkelijken' naar bijeenkomsten van ons komen. De kerk, en die van velen in onze omgeving sluiten, is niet de oplossing voor het afnemend aantal priesters en kerkelijken. De diensten laten verzorgen door de gemeenschap zelf en pastoraal medewerkers, lekenvoorrangere die hun sporen voorheen in de liturgie hebben verdiend, vormt mijn inziens de oplossing voor het behoud van een vitale geloofsgemeenschap. In ieder geval werken velen uit onze geloofsgemeenschap en ikzelf daar in gezamenlijk aan mee. Dat geeft geloof, hoop en liefde... Ellen Proost, Maartensdijk

Mgr.Eijk heeft m.i. zijn zogenaamde roeping gemist. Hij had 10 a 15 jr.geleden bij V & D moeten solliciteren als trouble shooter, dan zou V & D er nu waarschijnlijk veel beter voorstaan. Hoe kan Mgr.Eijk zo ongeveer op zijn eentje beslissen om ca. 300 RK Kerken de komende 10 jaar te gaan sluiten. Het gaat niet om het gebouw als zodanig maar er worden dan ca.300 RK Gemeenschappen de ene meer actief dan de andere uit elkaar gereten. Heeft hij daarom destijds zijn Bisschopsambt aanvaard en de Kardinaalshoed ontvangen? Hij moest zich schamen deze zgn."herder" Hoe een "gestudeerd"mens zo kan afdalen. Schandelijk. B.A. te T.

Als oudere is het zo belangrijk om elkaar bij te staan. In onze parochie bestaat de Open Kring, waarin we elke eerste dinsdag in de maand een gezamenlijke viering hebben. De afwezigen krijgen een kaart toegestuurd en we bezoeken degenen die elders zijn ondergebracht, waar meer zorg kan gegeven worden, maar waar zij niemand kennen. Het is juist voor hen zo belangrijk, omdat de kerk bereikbaar is en de band hecht. Een reis maken naar de kerk ver weg, is onmogelijk. Met de plannen van de Kardinaal maakt hij deze zorg voor en met elkaar onmogelijk. M.L. te B.

Wij zijn een vitale geloofsgemeenschap, en zijn erg bezorgd over het sluiten van de kerk, zodat alles wat wij opgebouwd hebben in al die jaren in deze polder in het niets opgaat. M.S.

Een samengaan dat niet wordt gesteund en gedragen door de mensen in de parochies zelf is tot mislukken gedoemd. Natuurlijk moet er iets worden gedaan, want een kleine gemeenschap kan niet alle kosten opbrengen voor , vaak grote , kerken maar er zijn andere oplossingen te bedenken dan rigoreus sluiten van kerken. En het priester tekort, wat is er mis met vrouwen in het ambt? G.B. te W.

Een eigen parochiegemeenschap is voor mij belangrijk, daar voel ik mij geborgen en is het vertrouwd. ik heb geen behoefte aan een kerk op afstand. Marie-Christine van Grootel, Bilthoven

Het dogmatisch handelen van bisschop Eijk doet de (nog) gelovigen meer en meer vervreemden van de R.K. kerk. De geloofsgemeenschap in Bilthoven waar ik me 'thuis' voel dreigt door het handelen van deze bisschop mij ontnomen te worden. ONBESTAANBAAR!!!! Mag niet gebeuren!!!! Help!! R.H. te B.

"Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik aanwezig" staat geschreven. De ziel van het kerkzijn ligt in en bij de (lokale) geloofsgemeenschap. Het bisdom Utrecht snijdt de ziel uit de kerk met het rücksichtlos doden van de lokale gemeenschappen. Een herder zonder kudde is geen herder. Een kudde zonder herder is nog steeds een kudde. N.v.S.

De geloofsgemeenschap bestaat uit gelovige mensen, niet alleen uit priesters. Er zijn voldoende (andere) mensen die een voorgangers-/voortrekkersrol kunnen vervullen in een geloofsgemeenschap. Marian van Giezen, Utrecht

Mijn gevoelens zijn i de noodkreet goed verwoord. C.vd.S.

Zijn het niet eens met de wijze waarop de kardinaal de kerksluitingen doorvoert. G.W. Lammertink, Hengelo

Wij staan open voor overleg, niet voor dwingelandij. A.N.

Er worden veel te snel en rigoureuze zaken afgebroken door een veel te starre en bekrompen houding van enkele (hulp)bisschoppen).Het voorgaan van niet gewijden zou actief bevorderd moeten worden. K.S. te V.

Hier in Schijndel zijn helaas ook al drie kerken van de vier gesloten en wat het ergste is er is hier een hele fijne geloofsgemeenschap, met heel veel vrijwilligers verdwenen. Jammer we hadden toch nog een hele mooie hechte gemeenschap. T.V.

Ik vind het onchristelijk en ongepast dat priesters zich strikt aan wetten en of bisschoppelijke regels houden. De geloofsgemeenschap (de kerk) is er niet voor het instituut RK maar omgekeerd!! Een christelijke houding is zeker niet zich houden aan allerlei wetten maar het volgen van Zijn weg hoe Christus omgaat met mensen. W.D. te V.

Bisschop Eijk ziet de voor een waarachtig katholieke kerk essentiële balans over het hoofd tussen de gewetensvolle christengelovige en het ambtelijk toezicht. Door het materiele beleid geheel naar zichzelf toe te trekken, verdort de bestaansgrond van de plaatselijke kerk in de plaatselijke samenleving van buurt, wijk, dorp en streek. Nico Raaphorst, Groesbeek

Lokale geloofsgemeenschappen met eigen ruimte om te vieren zijn de basis van de R.K. Kerk. Zonder dat zal de hele RK gemeenschap in Nederland uiteenvallen. F.G.

Het wordt hoog tijd dat de Nederlandse bisschoppen voorrang geven aan wat parochianen/gelovigen nodig hebben in plaats van dat zij hun vaak eenzijdig bepaalde beleid doordrukken! Niet alleen top-down, nu is het ook tijd voor bottom-up! G.K.

Door Odijkers bijeen gespaard. Als de kerk dicht is, is er ook een sporthal in Odijk. Corrie en Jan Harte, Odijk

Na alle schandalen veroorzaakt door onze voorgangers waarover onze kerkleiders lang hebben gezwegen nu deze afbraak van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen. Ook de stelling dat alle pastorale werkers maar als vrijwilligers hun werk moeten doen en dus zonder inkomen hun gezin moeten onderhouden is zeer verwerpelijk. M.W. te R.

Zoals Kardinaal Eijk met de gelovigen omgaat is bedroevend. Hij moet als een Herder optreden en niet als een doodgraver. Wij willen positief blijven en Christus Woord blijven verkondigen en promoten in de wijken van de grote stad of in de dorpen. De mensen haken af als ze naar dat ene Eucharistische centrum moeten gaan en weer 50 jaar terug in de tijd moeten. Wordt nu het accent niet uitsluitend op de Eucharistie gelegd? Er zijn zoveel andere mooie vormen van "kerk zijn" waarin een pastoraal werker of leek voorgaat. J.R. ter Horst, Hengelo (Ov)

Als je de geloofsgemeenschap compleet om zeep wilt helpen dan moet je hier mee doorgaan! Niemand mag overigens wie dan ook verbieden een geloofsgemeenschap te zijn, mits gebaseerd op liefde voor je medemens en je hen dus in hun waarde laat.... E.v.G.

Vanaf 1997 ben ik bestuurlijk actief binnen onze parochie. Ondanks noodzakelijke parochiefusies heb ik het voortbestaan van de lokale geloofsgemeenschappen van harte ondersteund. Ik hoop dat onze Paus zijn "morele" steun kan bieden. H.J.W. Kok, Enter

Ik ben erg blij met het nieuwe (aloude) geluid, dat paus Franciscus de wereld inzendt. Geloven is echt iets anders dan organiseren en bedrijfsvoering. Er wordt de mensen iets - liefde en gedragen worden - uit het hart gestolen door de opstelling van de kardinaal. L.P. te U.

Er zijn genoeg leken-initiatieven waarmee menig kerk behouden kan blijven. De RK kerk mag niet verworden tot een kerk van enkele mensen die denken te weten hoe de Blijde Boodschap is bedoeld. Eric van der Ven, Amersfoort
Binnen de geloofsgemeenschap is verontrusting, het uiteenvallen van een, nog steeds, zelfstandig te exploiteren geloofsgemeenschap. Onze kerk moet en kan behouden blijven, zeker met de komst van de Waalsprong (Nijmegen). Leo Borgonjen, Oosterhout

Mijn sympathie richt zich voornamelijk op het initiatief dat het bezield verband uitdraagt. Het zijn de woorden die verstaan of misverstaan worden. Het gaat er niet om wat van Eijk zelf belangrijk vindt, maar wat hij als leider samen met zijn volk kan bereiken om de geloofsovertuiging te waarborgen. Biedt ze een huis waar ze zich veilig voelen met hun gemeente; ook die anders zijn dan katholiek!! Gaat heen en zondig niet meer, maar dan in een bredere context; anno 2015. E. van Dodewaard

We steunen dit voor honderd procent. Luister naar het interview van Radio Oost afgelopen zondagmorgen (15 febr) 8 uur; programma Hoogtij - een interview met Wim Gaalman over de verwoesting van ons aartsbisdom Wim Gaalman is ex notaris In Oldenzaal en is zeer bewogen in protest tegen beleid van Kard Eijk. Gerard Fransen, Oldenzaal

Ik verwacht een herder als bisschop en geen dictator. A.N.

Zoals voorgesteld door dhr Eijk zal het grootste gedeelte van de nu nog actieve gelovigen afhaken - het is de gemeenschap die bindt. A.M. te B.

Onze RKKerk heeft ooit de fout begaan enkele economen met enige theologische studie leidende functies te geven in 'De Kerk'. Het is fout de kerken en haar religieuze waarden als bedrijf en bedrijfsmatige aanpak naar winstbejag te leiden/ voeren. J.J.H.

Het sluiten van kerken ten behoeve van de financiering van het bisdom en de ingestelde eucharistische centra moet worden gestopt. V.J. Feron

Wij stemmen volledig in met de inhoud van de brief van Bezield Verband aan de paus. H. Boerhof

De lokale geloofsgemeenschap bestaat uit mensen jong en oud, die elkaar steunen en bemoedigen. Met elkaar inhoud en vorm geven aan een levende kerkgemeenschap. Streven van mgr. Eijk is absoluut niet in deze geest en getuigt van onwil en verkeerde kerkvisie. H.W. te D.

Gelovigen vervreemden van hun geloofsgemeenschap. Vic Marlet, studenteneklesia

Ook bij ons is de fusering in gang gezet, en de gevolgen zijn al te merken. Afhaken enz.
J.M. te A.

De hardwerkende lekenpastors die al jaren voor de geloofsgemeenschappen alles hebben gedaan en, die volgens Wim Eijk alleen een contract hebben met het bisdom, worden aan de kant gezet, terwijl die zoveel goed werk verrichten. W.P. te U.

Mauritius Kerk moet in 2017 sluiten. We zijn een vitale geloofsgemeenschap, hebben pastorale en liturgische vrijwilligers en zijn financieel gezond. Dus protesteren wij tegen sluiten. Hebben hiertoe reeds een Kerkelijk Business Plan opgesteld. Alois Helming, Silvolde

De kerk is het centrum in ons dorp! Met een vertrek van de kerk zou het kloppende hart vertrekken. W.S. te D.

De kerk zijn wij, de kerk is ons familiehuis, in onze eigen kerk voelen wij ons thuis, kennen we elkaar en hebben we weet van elkaar. We delen zorgen, verdriet en vreugde tijdens vieringen, maar ook tijdens de koffie. Dit kan en mag niet gebeuren. Waar 2 mensen samen komen is Hij in ons midden. Truus Warmerdam, Voorhout

Ik ervaar nu aan den lijve dat zelfs het fuseren van de kerkkoren in onze parochie, veel pijn doet. Binnenkort moet onze kerk misschien sluiten, onze kerk waarin doop, huwelijk, jubilea en rouw beleefd werden. Mensen worden uit elkaar geslagen. Dit is écht niet de goede weg. Wij waren een goede parochiegemeenschap, actief en betrokken. Nu al is de kentering zichtbaar en voelbaar. Henriëtte v.d. Berg, Rhenen

Ik geloof in de kracht van kleine, bezielde groepen en niet in een harde dirigistisch, gevoelloze hand. Rob Pajmans, Apeldoorn

De basis in de geloofsgemeenschappen zal in elk geval blijven bestaan en die moet niet gedwongen worden elders te gaan vieren. Dat is de doodsteek. Cor ten Velde, Putten

Zonder kerkgebouw geen plaatselijke geloofsgemeenschap. Harrie Jorna, Silvolde

De naam geloofsgemeenschap zegt het al. En om samen te komen is er een plek nodig waar mensen zich geborgen voelen. In hun woonplaats of wijk. G. Tiemessen, Nieuw-Wehl

Ondanks priester tekort is het belangrijk om een geloofsgemeenschap in stand te houden zodat men met bezielende mensen het geloof kan beleven en bewaren. M.K.

De kerk is een gemeenschap. We dienen elkaar te steunen en te bemoedigen. Door het sluiten van de kerken en het niet aanreiken van alternatieven worden gezonde parochiegemeenschappen vernietigd. M.G. van Straalen, Utrecht

Ik ben alleenstaand en inmiddels 70 jaar en heb de kerkgemeenschap om mij heen echt nodig en de gemeenschap heeft mij nodig. Sluiting van onze kerk zonder goed alternatief zou desasterus zijn voor de gemeenschap. Het liturgisch centrum is niet direct naast de deur.
A.R.

"Zonder gelovigen geen Kerk", maar een kerk kan niet zonder gelovigen. Dat hoeft geen groots gebouw te zijn, maar wel bereikbaar. Eén priester is mobieler dan een hele parochiegemeenschap. Hij kan, eventueel geassisteerd door een diaken, meerdere malen per dag in een Eucharistieviering voor gaan op verschillende locaties. Zelf heb ik een bijzondere ervaring gehad in het Mid westen van de USA, waar zeer grote afstanden werden overbrugd om naar de gelovigen toe te gaan: de priester werd per helikopter van de ene parochie naar de andere gevlogen. De Eucharistie, die ik bijwoonde, was de 6 e van die zondag! Een variant van "Gods volk onder weg". Zou bisschop Eijk er niet verstandig aan doen om zich ook eens onder de beminde gelovigen te begeven en met hun de discussie aan gaan? Zou hij hun kunnen uitleggen, dat zijn beleid echt het enige juiste is? Zou hij ook überhaupt wel kunnen luisteren? Een ander idee: tijdens de vieringen, die gelukkig nog plaatshebben, met ons allen bidden voor meer wijsheid en inlevingsvermogen van onze kardinaal. De Kerk heeft het al ongeveer 2000 jaar gered, deze periode komen wij met ons allen beslist ook te boven. Reintje Pajmans-Kriens, Apeldoorn

Er is nu al geconstateerd, in steden waar kerken gesloten zijn, dat de gelovigen niet naar een ander kerkgebouw gaan. Mensen voelen zich in de steek gelaten, zij zijn oud en hebben geen vervoer, voelen zich niet thuis in een andere gemeenschap, enz. C.K. te A.

Gemeenschapszin en betrokkenheid worden door de grote afstanden ernstig ondermijnd. Zonder openbaar vervoer zal straks een zondagse kerkgang vrijwel onmogelijk worden. De parochiaan wordt volkomen anoniem voor pastores. C.T. te R.

De na jarenlange opgebouwde, warme, betrokken geloofsgemeenschappen vallen uit elkaar. Zij vormen juist samen 'de kerk' Eijck kan toch niet verwachten dat mensen kilometers gaan rijden om naar een viering te gaan?! Margriet v.d. Weijden, Rhenen

Lokale parochies en het sluiten van lokale kerken mogen niet afhankelijk gemaakt worden van beschikbare priesters. Zij kunnen heel goed meerdere lokaties bedienen (missionair model). Bisschop Eijk blokkeert deze optie. P.J.M. van Kessel, Utrecht

Naar mijn mening wordt er niet geluisterd naar de gelovigen die immers samen de kerk vormen (en niet het gebouw) in ons bisdom, maar alleen gekeken naar de centra. Het bestuur werkt daar als een beslisorgaan en niet als een democratie. Dat is niet meer van deze tijd! We leven in 2015! W. Haarman, Raalte

Ik ben het er niet mee eens dat parochies die financieel goed draaien nu ineens dicht moeten. De kerk moet openstaan voor nieuwe ideeën in plaats van mega parochies waarvan ik zeker weet dat er daardoor forse terugloop zal zijn. Een self fulfilling prophecy ! In plaats van dat de priester/pastor naar de mensen toekomt wordt het straks andersom. De kerk is toch de gemeenschap zelf?! L.K. te D.

De maatregelen van mgr Eyk zijn kerkverlatingsversnellend, vergroten het cynisme en zijn ook anti-missionair, volstrekt ongeloofwaardig voor onze kinderen en kleinkinderen. Wieger Rozema, Utrecht

Het bisschoppelijk beleid is gericht op de volgzaamheid van de mensen aan de priester en het gebouw. Het gemeenschapsgevoel van de mensen wordt daaraan opgeofferd. De kerk is tot een "regeltjeskerk" geworden. J.R.

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht is er geen warmte, geen begrip, geen gevoel voor de betrokken en gelovige parochianen in het bisdom en wordt er niet geluisterd en is een echte dialoog niet mogelijk. Ivo Witteveen, Kampen

Ik sta volledig achter de noodkreet aan Paus Franciscus. Ik werk nu bijna 25 jaar als vrijwilliger secretariaat Geloofsgemeenschap. Ik heb het gevoel in een zinkend schip te zitten met passieve kapiteins. Straks hebben we geen geloofsgemeenschap meer, hoe triest. W.V.

Het is tijd voor een veelkleurige kerk. Kees van Drie, Almelo

De lokale kerk is de plaats en de omgeving, waar de mensen "de goedheid en menslievendheid van God" in deze zo harde en beangstigende wereld gewaar worden. Rijk van der Wurff

Ik vind het erg belangrijk dat onze geloofsgemeenschap blijft bestaan en gestimuleerd wordt om gemeenschap te blijven. G.W.

Ik ben voorstander dat alle gedoopten, bij belangrijke besluiten, hun stem op de eerste plaats moet komen! Mathé de Wissel, Urecht

Onze kerk OLV Bilthoven waar onze kinderen zijn gedoopt en wij graag komen, MAG niet verdwijnen! Iris Bleeker, Bilthoven

Vanaf het moment dat Eijk een priester met pastoraal werkster in onze parochie heeft aangesteld, is de kerk leeggelopen. We hadden een bloeiende en warme parochie Door Eijk is verboden, geschrapt, vrijwilligers in de kou gezet, kortom, de ziel is eruit gehaald en het pastoraal team is geheel op de hand van Eijk. Het is bijzonder triest dat onze, tot voor een paar jaar nog een warme bloeiende parochie, eenvoudig ten gronde gaat. We zouden het nu nog best kunnen redden, maar niet met de visie van Eijk en dit pastoraal team. A.B. te B.

Met het sluiten van onze kerk wordt ons geloof belevenen belijden totaal afgenomen. Het is pure geloofs vervolging, door kardinaal Eyk. P.M. Mak v.d.Bos, Epe

Waarom kunnen hier de kerken niet blijven zoals in Frankrijk, Afrika, zodat de parochianen toch een ruimte hebben om gezamenlijk te bidden. Er hoeft niet speciaal een priester te zijn die voorgaat. Zeer slecht dat nu zoveel mensen in Epe helemaal afhaken. Is men in Utrecht nog Rooms Katholiek? Men breekt de kerk af door deze handelingen. In de jaren 60 gingen de Pastoors Sloot en Pannenkoek al in de zomer naar Frankrijk om daar weer een paar maandjes per jaar toeristen naar de kerk te laten gaan. Zeer, zeer slecht voor de geloofsgemeenschap wat er nu plaats vindt. Jo van der Sloot, Epe

Al jaren is er een ontmoedigingsbeleid i.p.v. een inspirerend beleid. Hechte gemeenschappen worden "thuisloos" en vallen in korte tijd uit elkaar. M. Tax, Ede

Wanneer mgr Eijk zo doorgaat zijn er geen parochianen meer, die zich willen inzetten bij stervenden en bij rouw! Nabij zijn, is de manier om een goed christen te zijn. Petra van Kuik

Kerk moet dicht bij de mensen staan en zichtbaar zijn. I.d.K.

De kerk in Vaasen is voor mij geen optie; ik heb er geen enkele band mee. Het alternatief voor mij is de kerk van de Dominicanen in Zwolle en dat is wel een goed alternatief maar wel 20km rijden. Op deze manier word je a.h.w de kerk uit gejaagd! C.S. te E.

De kern van de R.K. Kerk is naar mijn idee de gemeenschap(pen). Wanneer je deze gemeenschappen hun plaats van samenkomst ontnemt, tast je naar mijn mening ook de kern van het klerkzijn aan. Onze kerk moet niet een kerk in diaspora worden. Helaas gaat mgr. Eijk aan deze kenwaarde volgens mij voorbij door alleen maar het instituut kerk rond de geestelijkheid te benadrukken en te weinig belang te hechten aan de lokale gemeenschappen. Th. van Mierlo

De afstand tot grotere kerk in een grotere plaats verder van ons dorp, doet de afstand tot de Kerk groter worden. Inbreng van leken, gelovige mensen wordt niet door onze priesters (pastoor Mennen, kapelaan Beekman van de parochie Sint Willibrordus te Oss) genegeerd. Uitvaarten en huwelijken kunnen onder strenge regels plaats vinden waardoor meer en meer mensen de kerk verlaten. Breng de Kerk weer naar de mensen en laat gewone mensen weer samen met voorgangers die dienstbaar wille zijn, ons Katholieke geloof redden. De kerk wordt zo een extreme geloofsgemeenschap voor enkele mensen die zich in een andere tijd wanen, maar niet van deze tijd. Johan van Rooij

Ook hier is recentelijk de kerk gesloten. Het alternatief sluit niet aan bij mijn geloofsbeleving en daardoor zal ik veel minder in de kerk komen dan voorheen. Wanneer nu over wordt gegaan tot 30 kerken zal het onmogelijk worden hier naar toe te gaan. Bovendien is dan de vraag of dat aansluit bij mijn geloofsbeleving. E.vd.W.

Jammer dat dit de weg is die ingeslagen wordt. Toch had de RK kerk al veel eerder moderner en van deze tijd moeten mee veranderen. Frank Verder, Epe

Eijk speelt geloofsgemeenschappen uit elkaar; in plaats dat hij hen hulp biedt in de fusieprocessen. Paul Keizers, Nijmegen

Kerken mogen niet worden afgebroken. De grond waar ze op staan heeft de bestemming KERK. In geen enkel fatsoenlijk land om ons heen worden kerken afgebroken. Wat hier is gebeurd is voor mij onacceptabel. H. Peek, Epe

Deze beslissing is te rigoreus en eenzijdig genomen zonder te luisteren naar zijn gelovigen. A.v.H. te B.

Ik vind het veel te voorbarig om zoveel kerken te sluiten. Zeker de kerken die zichzelf financieel kunnen redden. T.J. te S.

In Veldhoven/Meerhoven leidt de parochiefusie tot inkrimping van zes(6) naar een(1) kerk in 2016. Ik verwacht een daling van het aantal parochianen en daarbij horende bijdragen. Bovendien treedt er een enorme verschraling op. Het aantal vrijwilligers zal dalen, koren verdwijnen. Daar bovenop komt de strakke en rigide lijn die het bisdom wil aanhouden m.b.t. de liturgie, er is geen oog voor de inzet van diakens of pastorale werkers (m/v). Hun bevoegdheden worden zwaar beperkt. Alles bij elkaar zal in de huidige geseclariseerde maatschappij het kerkelijk leven marginaal worden of geheel verdwijnen. K.v.K. te V.

Ook bij ons speelt de vraag hoelang we onze kerk nog kunnen behouden. Ondanks dat we een van de meer vitalere gemeenschappen zijn van een grote parochie is het steeds meer de vraag of in onze stad nog een RK kerk mag blijven. Jos Schilte

Kerksluiting is de snelste weg naar kerkverlating. F. Mathot, Utrecht

We moeten de energie op revitaliseren richten, desnoods zonder priesters. De boodschap van Jezus kan iedereen verkondigen. Zeker Pastoraal werkers! G. Hartman, Houten

Eijk is een zeer conservatieve en enge kardinaal. Hij is alleen uit op macht en op het weggagen van de laatste Nederlandse katholieken. Eijk verklaarde in Rome dat de paus en hij geheel op één lijn zitten hetgeen ik als leugenachtig beschouw. zijn beleid is niet vernieuwend. Hij is niet in staat gelovigen op een andere manier te betrekken en het geloofsgemeenschap en kerkzijn passend te maken in de hedendaagse maatschappij. E.S.

Ik ondersteun de noodkreet van harte omdat er in onze geloofsgemeenschap voldoende lekenvoorgangers zijn die de boel bij elkaar kunnen houden. F.v.D.

Op dit moment zijn alle 2 kerken (De Steeg en Rheden) waar ik me mee verbonden voelde gesloten. Ik mis met name mijn mede christenen. Juist in deze tijd waar zoveel geweld in de wereld zichtbaar is geworden heb ik behoefte aan een ander geluid; de boodschap van Jezus die de Liefde verkondigde en met ons deelde. A.B.

Iedere gelovige moet mee kunnen praten over het al of niet voortbestaan van zijn kerk. Ben Vocking o.p.

't Is belangrijk dat onze geloofsgemeenschappen blijven bestaan, zodat wij ook zonder priesters samen ons geloof kunnen vieren, en niet naar een ander dorp of stad moeten om ter kerke te gaan. J. Huisman

Ik ben van mening dat de (meeste) bisschoppen een verkeerd beleid voeren t.a.v. de geloofsgemeenschappen. In plaats van het faciliteren dat bestaande gemeenschappen op de een of andere wijze door kunnen gaan, is het beleid van bisschoppen gericht op kerksluitingen en voortijdig beëindigen van levende gemeenschappen. M.W.

Ik steun de noodkreet niet. Wat in de brief wordt bestempeld als beleidskeuze van de aartsbisschop is geen beleidskeuze, maar een uitgesproken verwachting gebaseerd op ontwikkelingen: vergrijzing van kerkgangers, vermindering van kerkbijdragen en legaten, verzuim van gedoopten om zich door de kerk te laten onderrichten en om zich te verdiepen in hun relatie met de levende God. De bisschoppen kunnen op basis van die gegevens niet anders dan schaalvergroting van parochies promoten en door parochieverbanden voorgestelde kerksluitingen honoreren. W.R.