

Bezield Verband Utrecht



Mgr. Eijk ontslaat pater wegens opdragen “ongeldige H. Mis”

“Ik was erbij, heb mee vorm gegeven aan de liturgie van Witte Donderdag en was ook in de viering aanwezig. Wie iets zegt over knutselwerk of over het mensen bedriegen, moet beseffen hoeveel pijn die woorden doen aan de vele mensen in de viering die geïnspireerd en verheven naar huis zijn gegaan. Harry is in staat mensen van alle generaties en geloofsniveaus aan te spreken, zoekend naar taal die ten diepste wil aanreiken dat God troostend en steunend aanwezig wil zijn bij iedere mens.

Harry heeft op Witte Donderdag, in de Paaswake en met Pasen met liefde, respect en waardigheid de eucharistie gevierd. Zo mensen voedend en verlichtend met woord en gebaar, in geest volledig in eenheid met de RK kerk.”

Citaat uit antwoord van Susan van Agten, parochiaan geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in Abcoude, op reacties in de media over het ontslag.

Na het incident met pastoraal werker Tejo van der Meulen van vorig jaar in dezelfde parochie (zie: <http://bezielverbandutrecht.nl/index.php/red-de-vitale-gemeenschappen/mgr-eijk-een-fenomeen>) heeft kardinaal Eijk opnieuw een daad gesteld door per decreet een van de meest geliefde priesters in de parochie St Jan de Doper, oneervol te ontslaan en hem een jaar lang te verbieden de eucharistie op te dragen in zijn parochie in de Stichtse Vecht en Ronde Venen.

Wat is er gebeurd?

De pater-dominicaan Harry Huisintveld is voorgegaan in een eucharistieviering die op verschillende punten afweek van de bisschoppelijke richtlijnen. Een verklikker heeft hierover geklaagd bij de pastoor en die heeft dit voorgelegd aan de Maliebaan.

Kardinaal Eijk heeft vervolgens de Provinciaal van de orde der Dominicanen gevraagd om Harry terug te trekken, zodat hem een oneervol ontslag door de bisschop zou worden bespaard. De Provinciaal heeft mondeling en schriftelijk aangegeven dat er weliswaar

fouten zijn gemaakt, maar dat zo'n zware sanctie niet passend is, te meer ook omdat er in het verleden geen klachten zijn geweest. De Provinciaal weigert daarom Harry terug te trekken, steunt Harry nu ten volle in zijn wens om binnen onze parochie werkzaam te blijven en overweegt een beroepsprocedure tegen het decreet van de bisschop.

Grote verontwaardiging

De verontwaardiging onder de parochianen is zeer groot. Er worden oproepen gedaan om brieven naar de kardinaal te sturen, er is een brief naar de nuntius gestuurd met een verzoek om in te grijpen. Bovendien hebben de locatieraad en pastoraatsgroep van de Johannes de Doper geloofsgemeenschap in Breukelen het parochiebestuur en de pastoor gevraagd om:

"...de uitnodiging aan Monseigneur Woorts in te trekken om in de parochieviering van 20 oktober voor te gaan. Na dit besluit over Harry Huisintveld ervaren wij Monseigneur Woorts niet langer als een herder van ons als Gods kudde."

Mgr. Woorts is hulpbisschop van het aartsbisdom en zou voorgaan in een viering in het Eucharistisch centrum van deze parochie in Mijdrecht. Het parochiebestuur had al verordonneerd dat tijdens de viering van 20 oktober de kerkgebouwen in 8 andere locaties van de fusieparochie op slot moesten, om zoveel mogelijk parochianen naar Mijdrecht te krijgen. Echter, de brief gaat verder:

"Tevens informeren wij u hierbij dat wij besloten hebben om onze kerk op 20 oktober open te houden voor een eenvoudige viering voor parochianen die daar behoefte aan hebben. Mocht u besluiten de uitnodiging aan Monseigneur Woorts te handhaven, dan zullen wij onze parochianen oproepen niet naar de parochieviering te gaan, maar naar onze lokale viering."

Meer informatie

Zie voor de voorbeeldbrief aan de kardinaal, de brief aan de nuntius, de oproep aan het parochiebestuur en ook de meer algemene informatie (de tekst van het decreet, de toelichting van het parochiebestuur, de toelichting op de site van het aartsbisdom en berichtgeving in de media):

<http://bezielverbandutrecht.nl/index.php/red-de-vitale-gemeenschappen/mgr-eijk-een-fenomeen/29-04-bezielde-lokale-gemeenschappen/136-het-incident-harry-huis-in-t-veld>

Steunbetuiging

Als u Harry in deze voor hem zeer zware periode wilt steunen, stuur dan een e-mail naar hhuisintveld@zonnet.nl

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan kardinaal Eijk door een e-mail te sturen aan: sg@aartsbisdom.nl, (evt. met een cc'tje naar Harry Huis in 't Veld), of per post naar: Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Op onze website vindt u een voorbeeldbrief.

Namens het bestuur van Beziëld Verband Utrecht
Gerard Zuidberg
Ad de Groot

[Kijk op Facebook](#) | [Stuur deze nieuwsbrief door](#)

Copyright © 2013 Beziëld Verband Utrecht, All rights reserved.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft opgegeven of omdat u ons "Dringend Appèl" heeft onderschreven.

Ons postadres is:

Beziëld Verband Utrecht
Otterspoorbroek 8
Breukelen, Ut 3621 BB
Netherlands