

Reacties bij ondersteuning petitie – 7 (t/m 6 maart 2015)

Kerk, wij samen, van onderaf, waar twee meer in mijn naam bij elkaar zijn in liefde, daar woont God, bron van leven en handelen. E.S.L.

Ik vind het niet van deze tijd dat er op deze autoritaire wijze het beleid bepaald wordt. Het kerkelijk instituut zoals Mgr. Eijk dit vormgeeft is niet van deze tijd. Het gaat mee in de huidige ontwikkeling dat diverse godsdiensten zich steeds orthodoxer c.q. fundamentalistischer opstellen. Stop het hokjesdenken. M.vd.I.

Omdat geloven in Christus niet kan, als we Hem Zijn huis ontnemen en zelfs sluiten of érgers nog slopen. Deze Kardinaal, heeft alle binding met de werkelijkheid én nog erger met zijn parochianen en geestelijkheid van zijn Bisdom verloren. P.S. te A.

Als kerkbestuurder van een kleine parochie weet ik maar al te goed hoe bisdommen de kerk proberen af te breken. Ook wij hebben hiermee van doen: onze kerk kan gerust open blijven én heeft bestaansrecht. H.v.K.

Hier in Rhenen staat de gedachteniskerk. Ik ben al sinds 1999 betrokken bij deze geloofsgemeenschap, die ik als hecht en veilig ervaar. Momenteel is de situatie dat we nog maar 1 x per twee weken een gebedsdienst hebben, en dat veel ouderen in onze oorspronkelijke parochie in de overige weken niet maar het alternatief Veenendaal kunnen, vooral omdat ze er zich niet thuis voelen. Ik voel er zelf ook niets voor, het voelt als slapen bij de burens omdat je huis afgebrand is. Zonder onze eigen geloofsgemeenschap zal deze parochie niet naar Veenendaal overgaan, maar verloren gaan. De meeste mensen zijn te oud of niet bereid de omslag te maken. Het is voor mij heel pijnlijk om dit te moeten ervaren. Ik heb de kerk altijd als veilig instituut ervaren, en er ook heel veel steun aan gehad in tijden dat ik het moeilijk had. Ik voel me een verloren schaap, zonder onze kerk in Rhenen. Vertrouwen bouw je niet op door mensen te dumpen in een andere geloofsgemeenschap. I.K.

De Katholieke Kerk Nederland wordt vernietigd. Ik mis een charismatisch leider, die juist tegen de stroom ingaat. Na de synode van Rome hoor je geen enkele bisschop een toelichting geven over wat besproken en afgesproken is. De bisschoppen dienen 1 jaar later verslag uit te brengen van de beleving van de synode. Je ziet en hoort niets! Een herderlijke brief van bisschop Punt heb ik nooit gehoord! Dat werd vroeger voorgelezen, nu zwijgt men in alle talen. W.P.C.

Sluiten van kerken en daarmee het opheffen van geloofsgemeenschappen is niet de weg om de problematiek van Katholiek Nederland op te lossen. J.B.

Wij willen onze kerken NIET kwijt! Anders verdwijnt o.a. ook een groot deel van de geloofsgemeenschap met die sluiting en dat mag niet zo zijn! J.O.H.

Onze kerk en daarmee de geloofsgemeenschap zal binnenkort worden gesloten. H.G.

Alles wordt geregeld zonder de parochianen er in te kennen op bijeenkomsten staat het al vast. Kerken sluiten, koren gewoon naar huis gestuurd, en ga zo maar door. Eucharistievieringen gaan 1,5 uur duren, gezongen geloofsbelijdenis b.v. Gregoriaans en in het Nederlands. Vd.B.

Omdat wij ook met de lekenvoorgangers heel goed samen kunnen komen / zijn. Geef hen de kans en ontnem niet wat er nog leeft. Henk Bulsink

Nee, ik steun de noodkreet aan de Paus niet.

Als ik als gelovige in een steeds legere kerk zit op zondag, dan denk ik wie sluit er nu deze kerk? Als aanwezige krijg ik dan wel op mijn kop dat er onvoldoende geld is en ik meer moet bijdragen, maar dat houdt bij mij ook een keer op. Steeds wordt de slechte boodschap gericht aan de aanwezigen in de kerk terwijl dit vooral voor de afwezigen is bedoeld. Maar die zijn al jaren weg en betalen ook niets meer en worden door die boetepreken ook niet meer bereikt. En zonder geld kan een kerkgebouw niet open blijven en de pastoors enz. kunnen daarvan ook niet leven, zelfs niet in de vastentijd. Denk nu al eens aan de WOZ enz. Dus vraagt u zich dan niet af wie de kerk sluit? Dat zijn mijn parochianen die er geen zin meer in hebben en niet meer naast mij zitten in de kerk. De paus is prima maar die bemoeit zich niet meer met ons deel van Europa. Dat heeft hij al afgeschreven, zie daarvoor de krant van vandaag. Dus de parochianen sluiten zelf hun kerken en probeer dat eens te stuiten i.p.v. af te geven op de bisschoppen. Geen succes met deze destructieve manier van gelovigen werven. Dus Bezielde Verband, houdt op met klagen en tegenstellingen kweken. Bundel de krachten dat werkt beter. De Korte doet het niet beter en kijk daarvoor eens in de Noordoostpolder waar deze maand al 2 kerken zijn gesloten. Dus vertel de waarheid en stook niet tussen bisschoppen. R.v.E.

Het is belangrijk dat in elk dorp "kerntaken" aanwezig blijven. Wanneer het onbetaalbaar wordt om de kerk open te houden, dan moeten we gaan samenwerken met onze zusterkerken van de PKN. Marianne van Wijck-Frank, Leersum

Ik leef mee met de nood van geloofsgenoten die zich genoodzaakt voelen op reis te gaan, hetzij naar een vergelegen kerkelijk centrum hetzij naar een andere plaats waar zij geestelijk onderdak vinden. J.E.

Hoe is het mogelijk dat mgr. Eijk het in zijn hoofd haalt om tegen de wil van onze Paus in te gaan. Mgr. Eijk moet de bijbel maar eens lezen over verkondiging en zijn paleis inruilen voor een parochie kerk met woning. D.J. Lans

Deze paus laat zien dat de kerk vanaf de basis moet worden gedragen. Dat zie ik ook terug in de passie van veel mensen die zich met hart en ziel inzetten in hun geloofsgemeenschap. Klaas van Egmond, Best

De angst bestaat in onze parochie dat de drijveer van Mgr Eijk overslaat naar ons bisdom Haarlem. Ook in ons bisdom werkt een bisschop die graag parochies zijn wil oplegt. N. van Staveren

Het is moeilijk in de huidige tijd te blijven geloven in gouden kelken en alle andere franje. De wereld en ook dus de gelovigen veranderen. Ipv sluiten van kerken en dus opheffen van geloofsgemeenschappen zou er meer gezocht dienen te worden naar oplossingen welke bij de ze tijd horen. M.J. Bogers, Best

De opstelling van de bisschoppen voelt voor mij niet meer "in het voetspoor van Jezus". Jezus was het vroeger ook niet eens met de Schriftgeleerden uit zijn tijd. Hij was mens onder de mensen. José Schepens, Best

Het samenzijn met mijn eigen parochie en de verbondenheid is voor mij erg belangrijk, zonder is voor mij niet denkbaar. Chris Haver

Laat de aartsbisschop eens wat meer vertrouwen hebben in de voorgangers. Ze doen het geweldig! De waarde van een woordgebedsdienst en communieviering in kleine dorpjes is zo veel groter dan hij denkt. C.H. Sturkenboom- de Git, Houten

Het bisdom ontnemt de parochianen hun ontmoetingsplek, waardoor de parochie niet meer kan blijven bestand. Jurri Appel, Best

Het leven is meer dan het maken van sommetjes; geloofsgemeenschappen hebben naast het voorstaan van het geloof ook een niet te onderschatten bindende functie in wijken en buurten. F.K. te B.

Wij voelen ons echt thuis bij onze geloofsgemeenschap Antonius in beweging en betreuren het beleid van het bisdom. L.L.M. v.d. Brandt, Best

Geachte lezer, Inmiddels heb ik (als wetenschapper) aangetoond dat eenheid in veelkleurigheid de schepping weerspiegelt zoals ze is. Niet kleurverschillen in religie, cultuur, huidskleur, taal zijn van belang. Maar de afstand tot onze medemens. Je naaste beschouwen als je eigen broer, zus, of ouder is niet een privilege van ons alleen. Zoals Lucas het verwoordt in zijn kerstverhaal: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen in wie hij welbehagen heeft." Wie die mensen ook zijn, het gaat erom dat het goede zich herkent in hen. Wij hebben de kerk, het gebouw, niet voor ons alleen. De zin: "En zij herkenden Hem in het breken van het brood." (juist in het uitdelen) is verwant met: "Zie, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld." Overal in de wereld, elke dag, wordt brood gebakken en gedeeld. Overal wonen kinderen van God. Samengevat pleit ik voor gastvrijheid. Mark Kuijpers, musicus en auteur

Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan als er in de nabijheid ook een plaats voor ontmoeting is. Denk hierbij ook aan ouderen zonder auto. C.W. Suijker-Beuven, Capelle a/d IJssel

Een plaatselijke kerk is een dierbare plek voor een gelovige parochiaan. W. en M. Welvaarts

Mensen zullen altijd behoefte hebben aan een schuilplaats vol verhalen..... dit dreigt verloren te gaan... E.B.

De beweging die de kardinaal voorstelt..laat mensen maar naar de priester en het eucharistisch centrum komen..moet echt worden omgedraaid in.. wij, priesters/pastores, komen wel bij de verschillende geloofsgemeenschappen langs om (de eucharistie) te vieren. Anders verdampen lokale geloofsgemeenschappen. Harry Bloo, pastoraal werker

Deze paus spreekt de taal van de "gewone" mens, net zoals Jezus deed, niet van af een troon,maar tussen zijn mensen in. Terug naar de basis, geloof weer tastbaar maken, liefde, hoop en eigenwaarde geven aan zoveel mensen, die door toedoen van huidige kerkleiders moedeloos en wanhopig zijn geworden. Deze paus Franciscus is een echt "mensenmens" voor iedereen van welke religie dan ook op deze wereld, hij is een geschenk van Gods geest. Martien v.d. Bergh, Best

Waar twee mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. God is de mensen nabij, dus midden in hun geloofsgemeenschap. Daarom moeten daar de plaatsen zijn om samen te komen. J.Z. te S.

De Antonius kerk in Best is voor ons verboden terrein verklaard door Bisschop Hurkmans. Ik heb daar persoonlijk verschillende keren tegen geageerd. zonder resultaat. Vandaar aansluiting bij Antonius in Beweging. De bisschop gaf wel toe dat er fouten zijn gemaakt, Hij zorgt voor tweedracht binnen onze geloofsgemeenschap!! Jozef Graafmans

In de katholieke kerk treffen wij geen democratische besluitvorming. Dit wordt door de kerkleiding in Nederland op een hautaine manier misbruikt alsof wij geen volwassen mensen zijn. Alleen zij hebben Jezus gesproken en kunnen de vernieuwing na Vaticaanen II aan hun laars lappen. J.A. Peek

Wij hebben een vitale geloofsgemeenschap in Eerbeek. Ook financieel kan Eerbeek zichzelf bedruipen. Wij zijn er nu de dupe van, dat wij enkele jaren geleden akkoord zijn gegaan met de fusie. Het ontslag van 2 pastors (we hebben nu 5 pastors voor 4 kerken!?) lost financieel meer op dan de sluiting van 5 kerken! H.J. Hoekstra

Behalve de mooie traditie van het katholieke geloof geeft de kerk mij een warm gevoel van saamhorigheid en zorg voor elkaar. Wat wij hebben bij Antonius in Beweging zou op veel meer plaatsen mogelijk moeten zijn, dan zou de kracht van die saamhorigheid veel mensen het geloof in de kerk weer terug bezorgen. Mgr Eijk en collega' s overtuigen met dit argument is onvruchtbaar gebleken dus ik steun van harte deze oproep aan de paus. Petra Mocking

Het kan niet dat er zoveel kerken moeten sluiten en ook voor gelovigen geen ruimte vrij blijft om samen te komen. Er moet een plaats blijven of komen om onze spirituele en religieuze gevoelens te kunnen delen. José Naalden

Goed functionerende locaties worden opgeheven en hebben geen inspraak over hoe samen te gaan met andere locaties, het is zeer ontmoedigend! Het gebeurt "gewoon"! N.P. te R.

Ook in onze geloofsgemeenschap worden wij geconfronteerd met sluiting van onze kerk als wij geen sluitende begroting hebben. Of dit het geval is hangt voor een groot deel af van de mogelijkheden die wij hebben met ons te grote kerkgebouw. Vanuit Utrecht mogen wij die niet kleiner, zodat we met het afgestoten deel andere activiteiten kunnen binnenhalen die opbrengsten genereren. G.d.R. te W.

De eigen Geloofsgemeenschap geeft geborgenheid en saamhorigheid. Dat is wat kerk voor mij is. A.D. von Kriegenbergh

Als dit zo doorgaat met Kardinaal Eijk dan blijft er van de katholieke kerk in bisdom Utrecht niets over. J.S.

Wij mensen zijn de kerk, maar er is niet naar ons geluisterd. Wij mochten meepraten, maar het besluit was al genomen. De lokale gemeenschappen zijn uit elkaar gerukt. Wij voelen ons ontheemd. Wij gaan nu onze eigen weg. Hoe kan de leiding van de kerk voorbij gaan aan zoveel kennis, enthousiasme, bevlogenheid, inzet en warme samenwerking? We zijn aan de kant gezet omdat we niet meer nodig zijn maar kan de kerk het wel zonder ons?

Winy Martens

Ook in ons geval (Leiderdorp) wordt van bovenaf een kerksluiting opgelegd, zonder duidelijk gemotiveerde noodzaak. Sterker: de keuze voor behoud van de Meerburgkerk in Zoeterwoude (en afstoting van het kerkgebouw van de Menswording in Leiderdorp) betekent een principiële keuze voor (financieel en parochieel) investeren in het behoud van stenen in plaats van mensen (gelovigen). Pogingen om over dat dilemma serieus in gesprek te komen met parochiebestuur en/of bisdom zijn gestrand. J.P. Hopman

Het idee dat gelovigen naar ver van huis naar een eucharistie-centrum zullen gaan i.p.v. naar de hun vertrouwde kerk, zal zeker geen werkelijkheid worden. In het aartsbisdom zullen er straks veel 'katholieken zonder kerk' zijn. We krijgen geen inzicht in de financiële toestand van onze geloofsgemeenschap en onze eigen kerk en kunnen daardoor niet meer bepalen of we de kerk zelf kunnen ophouden. Het contrast tussen Eijk en paus Franciscus in inspirerend opzicht kan niet groter zijn. Wat is dat voor een aartsbisschop, die zonder openheid en als een eigenaar van een private-equity geloofsgemeenschappen verkwanselt en heel slim parochiebesturen tussen zichzelf en de gelovigen plaatst om zichzelf in te dekken? A.M.

Theologie van Eijk is pre-vatikaans; hij wil van volkskerk naar priesterkerk, van de zoekende mens naar dogma en verouderde liturgie. Ben Engelbertink

Ik ben het helemaal niet mee eens hoe de kerk zich opstelt naar de gelovigen. Dat er kerken moeten worden gesloten is begrijpelijk, want er zijn er teveel. Maar laat de goeden niet lijden onder de slechten. Hier bedoel ik mee, dat goede en gezonde kerkgemeenschappen moeten kunnen blijven bestaan. misschien in afgeslankte vorm, maar wel zelfstandig. Ik heb er vertrouwen in dat deze paus hier wel voor open staat. J.P. Smits – van Gent

Het conservatieve denken van het nederlandse episcopaat en de strenge handhaving van oude normen en het opheffen van nog goedlopende kerkgemeenschappen hebben ertoe geleid dat ik deze noodkreet steun. J. Merckx

Omdat het niet te geloven is dat zoveel inzet van mensen om hun eigen geloofsgemeenschappen te continueren en zoekend naar bezieling verder willen gaan.....dat dit volledig genegeerd wordt!!!! Velen zullen/kunnen niet naar verder gelegen plaatsen kunnen/willen gaan om vieringen bij te wonen. Geloofsgemeenschappen worden zo uit elkaar gerukt. F.W.

Ik maak me zorgen over de halstarrigheid waarmee, door bisschoppen, aan regels wordt vastgehouden. De mens wordt hierbij volledig uit het oog verloren. Waar is de christelijke naastenliefde gebleven? Th.B.

Sluiten van kerken betekent helaas ook vaak einde van geloofsgemeenschap: gemeenschap zijn moet aan de basis gebeuren: niet in mega-parochies! Thea van der Werf

Mensen zonder huis raken gedesoriënteerd, weten niet meer waar ze thuis horen en zullen elkaar niet meer ontmoeten. Hebben geen weet meer van lief en leed van hun medeparochianen. T.W.

Wij ondersteunen de noodkreet Wij willen ons geloof niet kwijt maar onze bisschoppen hebben liever minder gelovigen, maar wel meer geld. T.v.R.

Het is erg belangrijk dat de gelovige zoveel mogelijk in eigen buurt, dorp of stad zijn geloof kan beleven en praktiseren. De kerkelijke hiërarchie moet de gelovige ter plaatse dienen, niet andersom. Jezus wilde er zijn voor de mens ter plaatse om die ondersteuning bemoediging behoeven. H.W.

Ook in het bisdom Rotterdam bemerk ik meer en meer dat er over centralisatie wordt gepraat. Ik steun daarom jullie noodkreet van harte. Bert van Leeuwen

Vele jonge mensen zijn op zoek naar een spirituele invulling van hun leven. Spring in dat gat en beleef het geloof op een eigentijdse spirituele manier. Carla v.d. Laar

Ik heb van nabij meegemaakt hoe een vitale geloofsgemeenschap in Best door dit beleid wordt kapot gemaakt. Als inmiddels afgescheiden geloofsgemeenschap Antonius in Beweging in Best zijn we vervolgens meermalen gedwarsboomd. Willem Verder

Het is gewoon van de zotte dat de actieve levende geloofsgemeenschappen moeten sluiten om in een niks zeggende gemeenschap op te gaan. Gelukkig heeft onze gemeenschap zich los gemaakt en is onze gemeenschap bloeiender dan ooit. R.v.D.

De herder laat zijn schapen in de steek. Geen eigen identiteit meer van een eigen stal, maar kiezen voor grote mega-stallen. Mensen voelen zich niet meer thuis en worden weggejaagd. Geen ruimte voor vernieuwing, maar stikt vast houden aan de oude leer (homo's en gescheiden gelovigen buitensluiten). J.L.

Minder kerken betekent dat er meer gelovigen afhaken, o.a. ouderen, mensen met een beperking. Minder kerken betekent ook dat jongeren hun geloof laten varen. P.C.

Wie is de Goede Herder? Een goede herder geeft om zijn schapen en zoekt hen op. Kardinaal Eijck laat hen aan hun lot over en voor hem maakt het niet uit wie in zijn schaapskooi komt of niet. Willy Winkels

Wij zijn als gelovige gemeenschap (parochie) uit de Rooms Katholieke gemeenschap gezet omdat wij als parochie niet mee wenste te werken aan de fusie, mede omdat ook onze kerk gesloten zou worden. M.v.L.

Een kerk behoort met zijn tijd mee te gaan om zo antwoorden te vinden op hedendaagse thema's. Dat is pas vooruitgang en geen achteruitgang. A. Geerts

Het aantal beschikbare priesters kan geen maatstaf zijn, voor het aantal kerken. Stel dat er over 10 jaar nog maar 25 priesters over zijn dan zouden we ook nog maar 25 kerken hebben. Dat kan nooit de bedoeling van Jezus zijn geweest. Beter is om het celibaat, wat in de 11e eeuw is ingesteld, te wijzigen. Jonge zeer geschikte mensen zullen indien ze gewoon een vrouw en kinderen mogen hebben makkelijker zich geroepen voelen om het ambt van priester te willen gaan vervullen. Ze staan dan ook meer en beter in de maatschappij. Jezus heeft dit nooit verboden en de apostelen waren ook getrouwd. Willen we onze katholieke kerk weer laten groeien, dan hebben we de beste mensen nodig. Nu al zie en verneem ik bij parochianen welke door een te kort aan priesters hun taak overnemen HEEL VEEL TALENT. Het belangrijkste van alles is dat wij voortgaan zoals JEZUS dat bedoeld heeft. Jan Agterberg, Bennekom

Ik steun de noodkreet van Beziel Verband ons aan Paus Franciscus omdat ik heel graag wil dat de Willibrorduskerk in Drempt (Gelderland) voor de eredienst en voor ons dorp behouden blijft. Hopelijk kan de H. Vader bij de aartsbisschop mgr. W.J.. Eijk bewerkstelligen dat hij zijn visie op de toekomst van de kerk in Nederland in positieve zin bijstelt en de kleine katholieke gemeenschappen een kans geeft om zelf zorg te blijven dragen voor hun kerk. Laat de H. Geest gewoon Haar werk doen... T.E.

Ik vind het bezielend samenzijn belangrijker dan een kerkgebouw. Dat samenzijn kan evt. ook met alleen gelijkgestemde gelovigen onder leiding van een pastor. Man òf vrouw. A.v.H.

De kerk moet bij de tijd blijven en meegaan met de leefwereld van zijn leden. J.vd.B.

Door deze policy van gemeenschappen uitdunnen en opheffen raken gelovigen hun richting kwijt. "wie met mensen (parochianen) omgaat als pionnen merkt spoedig dat zijn schaakbord (kerk) leeg raakt". T.B.

Een herder moet er voor zijn schapen zijn en de boodschap van Christus verkondigen. Hij moet van de gebouwen af blijven en de gemeenschap steunen bij cultureel gebruik van de kerk. Verder niets. T.D.

It is and remains very important that church in the sense of Catholic Community has to be safeguarded. Not the number of physical churches is of importance but the number of real communities. Prof.dr. Th. Bemelmans

Het is kortzichtig en vernietigend gedrag van Mgr. Eijk om zoveel kerken te willen sluiten en dorps gemeenschappen af te willen breken. Laten we de handen in een slaan en laten we échte Christengemeenschappen vormen. M.H.

Er wordt door het huidige beleid veel kapot gemaakt. Geloofsgemeenschappen vallen uit elkaar, mensen worden gekwetst en teleurgesteld. De blijde boodschap is niet blij meer. C.M. te Z.

Paus Franciscus, dwing mgr. Eijk te stoppen met al die kerksluitingen. Laat de gemeenschappen hun kerk houden. W.B.

Kardinaal Eijk is noch een herder noch een bestuurder. Hij is ontoegankelijk voor de verlangens van zijn parochianen en blijkt bestuurlijk volstrekt onbekwaam om adequaat en inspirerend te reageren op de terugloop van het kerkbezoek. Laurens Baas

Het kerkgebouw en de bijbehorende pastores moeten dichtbij de gelovigen blijven, zeker als het een actieve geloofsgemeenschap is. Dus niet opgaan in een grote regionale organisatie, want daar voel ik me dan niet thuis. P.J.C. vd. Tillaar

Ik ben voor lokale gemeenschappen, zeker op het platteland en in kleine dorpen. Zij zijn daar geworteld en hebben met andere medechristenen, in de Raden van Kerken, veel gemeen. De kerk moet bij de tijd gebracht worden. Ook in geloofsleer! Epke Koster

Het is van belang dat lokale geloofsgemeenschappen kunnen blijven bestaan om mensen dichtbij huis te mogelijkheid te bieden om samen te komen. "Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden" heeft Jezus zelf gezegd. Karin Hulsdouw, Houten

Ik vind dat onze bisschop niet in de geest handelt van de lijn die de paus aangeeft. Hij stuurt aan op verkleining van de geloofsgemeenschappen en vermindering van mogelijkheden om ons geloof te beleven. T.K.

Het mag niet zo zijn, dat een bisschop alleen dit soort verstrekkende maatregelen neemt t.a.v. geloofsgemeenschappen en kerken laat sluiten alleen omdat HIJ het zo ziet...Overleg is geboden... Hennie Groot-Stoelinga

Als kerken in dorpen worden gesloten kunnen gelovigen die geen eigen vervoer hebben niet meer naar de mis gaan. De vieringen in het Eucharistisch Centrum zijn erg eenzijdig en verdringen andere vieringen die veel bezocht werden. Ook hierdoor worden veel gelovigen ontmoedigd en koren aan de kant gezet. B.R. te H.

Sinds ik van uw gemeenschap gehoord heb en gelezen ben ik blij te vernemen dat er ook nog mensen zijn die bereid zijn te vechten voor wat zij als geloofsgemeenschap ervaren. Zelf steun ik de oecumenische gedachtengang al van 1964. Ik vond en vind het heel erg toen ook onze kerkgemeenschap geen moed had om voor het goede doel te vechten. Zelf dacht ik zo slecht dat ook onder de priesters alleen gedacht werd aan hun eigen baantje. Succes met uw aktie en mijn stem mag u toevoegen. E. Dingen

De teloorgang van Katholieke Kerk moet worden afgestopt. Er is maar 1 persoon die dit voor elkaar kan krijgen, waar de leiding van Katholiek NL wel naar moét luisteren en dat is paus Franciscus en de kerk van Rome. J.F.

Moge deze discussie levendig gevoerd worden in de geloofsgemeenschappen, waarmee we aantonen dat geloofsgemeenschappen leven. Jeroen Uhl o.p.

kerken mogen alléén gesloten worden als het niet anders kan en de geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt inziet dat open houden in redelijkheid niet langer mogelijk is.
P. Bartholomeus

Ik las eens ergens: 'De Kerk is het roestige vat waardoor het zuivere geloof vertroebeld tot ons komt.' De heer Eijk blijkt de personificatie van dit roestige vat. Ik wens u heel veel sterkte en steun van velen! Met vriendelijke groet, Annelies Heemskerck

Wat voor een belang heeft de heer Eijk persoonlijk bij al deze plannen? Wie kan mij dat uitleggen? Ik snap er zo langzamerhand niks meer van. Als het zo doorgaat is/zijn er in het aartsbisdom straks nog een of twee gelovige(n) over, en de rest heeft zijn of haar biezen gepakt; hetzij uitgeschreven als katholiek, hetzij overgestapt naar de PKN of een ander kerkgenootschap. Als dat het belang van de heer Eijk is, prima, maar laat het ons dan even weten, dan hoeven we er ook geen energie meer in te steken om bij de RK kerk te horen. Het is toch mogelijk om je eigen (katholieke) kerkgenootschap op te richten? De kerk als gebouw kan je afgepakt worden, je geloof nooit! R.M.

Kerk zijn doen we samen, net als opbouwen. Dat betekent m.i. ook: met respect naar elkaar luisteren en in gezamenlijkheid beslissingen nemen. Voor zover ik dat kan beoordelen ontbreken deze activiteiten bij de huidige bisschop/kardinaal. Deze is meer bezig met dictatorje spelen en af te breken wat afgelopen tientallen jaren is opgebouwd door gedreven Katholieken. Ook in zijn brieven geeft hij m.i. weinig blijk iets te begrijpen van de veranderingen die er (gelukkig) plaatsvinden in de samenleving. F.vd.H.

De lokale gemeenschap moet, hoe klein ook, het recht en de mogelijkheid behouden tot viering en actieve gemeenschap zijn behouden. R.B.

Het kerkelijk leven speelt zich vooral af aan de basis, in de plaatselijke parochiegemeenschappen, al of niet gesteund door een priester, pastorale werk(st)er of deskundige leken. Door het beleid van Eijk c.s. worden deze basisgemeenschappen ondermijnd en uit elkaar getrokken, waardoor trouwe mensen afhaken. Naar de basis wordt niet geluisterd. Erik van den Borne, Bloemendaal

Bij Jezus ging het altijd om mensen. Kardinaal Eijk jaagt mensen de kerk uit. Hij lijkt niet te begrijpen waar het ten diepste over gaat. I.vd.O.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk een verband is met een kleine groep, daar is meeleven en mee-lijden, ook mee-bidden en samen vieren. M.V.

Graag ondersteun ik de actie van Bezielid Verband die is gericht tegen het door aartsbisschop Eijk in gang gezette proces van kerksluitingen. Door het sluiten van kerken worden gemeenschappen opgeheven. Dat is erg jammer, want er waren van oudsher veel vrijwilligers die veel goed werk deden. Die zie je daardoor afhaken. Het is ook jammer omdat de rol van de vele pastoraal werkers en die van leken alsmede de rol van vrouwen in de kerk blijkbaar niet echt wordt gewaardeerd. De Kerk zou ook in de toekomst ruimte moeten bieden aan velen - in al hun diversiteit. Jan van Ham, Veenendaal

De kerk heeft dringend nodig dat niet efficiency en dogma's maar mensen centraal komen te staan. Jenno Witsen

Wij hebben een vitale parochie met een sluitende begroting en een prima pastoraal team. Dat moet in stand blijven zolang het kan. Geen inkrimping van het pastorale team zolang wij dat kunnen betalen. Sluiting van de kerk in ons kerkdorp zal de ziel uit het dorp halen. Jos Groot Koerkamp, Broekland

Star vasthouden aan dogmatiek en reductie van kerk-zijn tot deelname aan eucharistie volgens strikte voorschriften zijn garantie voor verdwijnen van het christendom uit onze cultuur. Wat in plaats daarvan nodig is: uitnodigen en uitdagen van mensen hun eigen verhouding tot die traditie uit te drukken. Het 'leergezag' heeft geen enkel gezag als het zich niet weet open te stellen voor degenen voor wie het gezagvol wil zijn. Paul van Tongeren

Voor mij is niet het instituut of het (Kerk)gebouw de kerk maar de plaatselijk geloofsgemeenschap. B. Kursten

Ik snap best dat er gefuseerd moet worden. Alleen, hef geen gezonde, goedlopende parochiegemeenschappen op door juist hun kerken te sluiten. Hilde Crielaars-Thunnissen, Best

Uw noodkreet is duidelijk omschreven. Hier ben ik volledig mee eens. Tevens heb ik mij ook aangesloten bij Verontruste Paochianen. Een prima initiatief van oud notaris Wim Gaalman. G.M.

Omdat centralisatie een ouderwets begrip is en in geval alleen bedoeld is om macht te misbruiken. Paul Seesink, Dordrecht

Het is niet goed om bijna alle kerken te sluiten, daar waar er nog mensen samen komen is het goed om een kerk te hebben en dan is het aantal van minder groot belang. Frans Bekker, Houten

Wij willen luisteren naar U Paus Franciscus, die predikt armoede en is vergevings gezind. Als geloofsgemeenschap hebben we elkaar nodig in gebed, aanmoediging, behulpzaamheid, in liefde en verdraagzaamheid naar elkaar. Dit doen wij samen met onze priester, pastores of voorganger die Christus centraal stellen. Onze mooie kerken plaats van bezinning zijn daarom niet weg te denken. Daarom kan Kardinaal Eijk Niet als een dictator zomaar kerken sluiten. Hij is geen priester. Jacques Pessers

Door fusie en kerksluiting wordt een geloofsgemeenschap kapot gemaakt, raakt de solidariteit in de vernieling, wordt het onderlinge gesprek moeilijker, wordt kerkgang mede door een grotere afstand lastiger en haakt men af doordat de binding met het nieuwe kerkgebouwe te enen male ontbreekt. De ambitie om ter kerke te gaan verdampt geruisloos.

B. Moussault

De toekomst van de Kerk in Nederland: lokale kerkgemeenschappen (R. of O. Katholieke en Protestantse) in dorpen en steden, gaan steeds meer en nauwer samenwerken en vormen oecumenische kerkgemeenschappen, met ruimte voor de diverse tradities. Het is goed dat kerkgebouwen verhuurd kunnen worden, om o.a. de kosten van onderhoud te dekken en een terugkeer naar de basis, dat een kerk een ontmoetingsruimte wordt/ blijft voor de eigen dorp of stad. Jaap Terpstra, Lelystad

Geloven begint met luisteren. Wie alleen naar zichzelf luistert, luistert niet naar de Ander en stelt zich buiten de gemeenschap. Als het hoofd niet naar het lichaam luistert dan is het gehele lichaam ziek. Peter van den Hoven

Dit is geen pastoraal beleid dat gebaseerd is op de kerk als liefdegemeenschap, maar op een puur juridisch en economisch uitgangspunt. Bovendien gaat dit beleid uit van een pure priesterkerk. Chris van Deventer

De Nederlandse bisschoppen staan mijlenver van de gelovigen. Ze stellen zich op als autisten die niet luisteren. Al vele gelovigen wenden zich af van de kerk. Natuurlijk gaat deze actie niks uithalen. De curie is doof en dom. Maar toch wil ik nog een poging doen. Eén man/vrouw kan het verschil maken. H. Crielaars, Best

Aanpak lijkt erg éénzijdig met primair het afstoten van "verliesgevende" parochies zonder dat daar een zichtbare strategie/plan tegenoverstaat hoe de gelovigen van de afgestoten geloofsgemeenschappen toch behouden kunnen worden. H.G.

Niet nog meer kerken sluiten! Mensen uit dorpen gaan geen kilometers verderop naar een viering. De onderlinge verbondenheid in zo'n kleine gemeenschap is zeer waardevol, verbreek die niet. L.P.H.M.

Het huidige beleid van de bisschop van Utrecht doet volstrekt geen recht aan het recht van de gelovigen op een eigen lokale geloofsgemeenschap. De bisschop gaat ook voorbij aan het eigen aandeel van de leek in de kerk, zoals geformuleerd in het Canoniek wetboek van 1983. Y.A.J.M. van Kuijck

Wat bisschop Eijk wil. resulteert in een nog verder leegloop van kerken. Gemeenschapszin is belangrijk en werkt lokaal, niet regionaal. Dat levert versnippering op. Eenmaal uit de kerk, komt men niet meer terug. Het vertrouwen is geschonden. J.M. te V.

Bestaande gemeenschappen dienen overeind te blijven, die mogen niet worden afgebroken. Daarmee hangt het leven van gelovigen samen, immers zij zijn in deze parochiegemeenschappen groot geworden en hebben hun leven daarin vorm gegeven. Afschaffen van de eigen parochies zal gelijk staan met 'gedwongen levensbeeindiging'. Th.S.

Ik acht de plannen van Kardinaal Eijk rampzalig voor de gelovigen. Hij maakt er een kerk van, die de actieradius van missionering, prediking en bediening beperkt tot de reikwijdte van de beschikbare clerus. De kerk wordt zo in vele plaatsen en regio's een verdwijnende minderheid. J.S.

De tijd lijkt aangebroken dat wij katholieken niet zomaar blind en kritiekloos achter onze herders (Eijk?) aanlopen en waar nodig zelf het heft in handen nemen. De kerk is van en voor het volk. P.K.

Het sluiten van kerken heeft als direct gevolg dat heel veel gelovigen zullen afhaken en verloren zijn voor de kerk; dit komt vooral omdat heel veel katholieke gelovigen ouderen zijn en niet in staat of bereid om zich te verplaatsen naar nog open zijnde kerken op grote afstand. Het sluiten van kerken is het paard achter de wagen spannen. Laten wij samen bidden dat de aartsbisschop ook eens naar zijn gelovige volk zou willen luisteren. H.K.

Eindelijk hebben we een pastorale paus en zitten we met een kardinaal die niets begrijpt van een levende kerkgemeenschap. Het lekenpastoraat vervult een belangrijke functie om Gods boodschap uit te dragen nu er steeds minder priesters zijn. Het lekenpastoraat verdient maximale ondersteuning en daar hoort een kerkgebouw bij. A.t.B.

Als 77-jarige zie ik met groot leedwezen ook onze parochie-gemeenschap in een steeds sneller tempo inkrimpen. Over het grijsgehalte van het kerkbezoek hebben wij het niet meer, slechts over het witgehalte. De kerkelijke hiërarchie heeft zich, door het aan het licht komen van zoveel wantoestanden, volkomen ongeloofwaardig gemaakt. Niet verwonderlijk dat jongeren niet bij zo'n "club" willen horen. Ik ga dan ook uitsluiten voor onze eigen kerkelijke gemeenschap ter kerke. Daar ervaar ik nog wel saamenhorigheid, medeleven en barmhartigheid. WIJ zijn de kerk! Ik steun dit initiatief van harte: onze gezamenlijke hartekreet naar onze Paus, die van de armen. Dat lijkt wel niet op te gaan voor de armen van geest elders in het Vaticaan. De H. Geest moet zich wel tot het uiterste hebben ingespannen om Franciscus gekozen te krijgen. Jan Kloppenburg

Een kreet met de hoop op iets beters dat de geteisterde gelovige moed mag geven. J. Stijfs

Het sluiten van de kerk is een verlies voor onze gemeenschap. De meeste mensen gaan niet naar een liturgisch centrum dat moeilijk te bereiken is. Ook voor een gelovige gemeenschapsopbouw is een kerk voor liturgie in die gemeenschap noodzaak. Frans Ritzer

Het onttrekken aan de eredienst van de Sint Ansfriduskerk is bedrijfseconomisch onverantwoord en zal ten koste gaan van een groot aantal parochianen, waaronder ruim 100 vrijwilligers in deze gemeenschap. Tom van der Sijs, Amersfoort

Ik steun de noodkreet tegen kerksluitingen. Levendige parochiegemeenschappen moeten blijven bestaan! L. van de Logt, Best

De kerk blijft achter in deze tijd. Het lijkt wel of de gezagdragers oogkleppen op hebben. De parochianen haken af. Kerk, ga met de tijd mee!!!! Freddy Lusken, Almere

Ik ben bezorgd over het doorgeven van het geloof onder de leiding van kardinaal Eijck. De koers die tot op heden zichtbaar wordt, is er niet een van respect naar de gelovigen, alles wat afwijkt van hetgeen mgr Eijck voorstaat, wordt geweigerd c.q. genegeerd. R.B.

Jesus zegt waar velen samen komen in mijn naam, daar is God De bisschoppen zijn de herders en niet de hierarchen. J.K.

Geloof kan overal in gemeenschap, je moet je thuisvoelen bij de gemeenschap. Strikte regels die niets met geloof te maken hebben verwijdert clerus tov gelovige. J.G.

Tot mijn spijt moet ik bekennen dat in mijn regio Breda in de afgelopen twintig jaar zeer veel kerken gingen sluiten. Dit als gevolg dat mensen die steun nodig hebben van de kerk, tot welke geloofsgemeenschap zij ook mogen behoren, die niet of zelden meer krijgen. We leven momenteel zoveel op zichzelf, denken aan ons eigen bestaan en niet van een ander. Vroeger was dat ook bij de kerk zo: Gelukkig is dat langzaam bij beetje zeer positief aan het veranderen! Dat acht ik zeer!! Mijn liefhebberij voor sacrale muziek en muziekinstrumenten die tot de sacrale gebruiken behoren zullen, zo deze tekst meent te zeggen, alleen maar in concertgebouwen te horen zijn. Mensen verstaan absoluut niet meer de achtergrond ervan. De media verspreidt hedendaags geruchten over intolerante katholieke gebeurtenissen - vreemd is dat er weinig inspraak van de media is op de protestantse kerk! Ik zou het zeer jammer vinden als dit ook monumenten kosten gaat. Afbraak, stadssilhouettes verdwijnen. Het oude Breda met haar vier ranke torens heeft nu nog maar één over. Dat vind ik hooguit schandelijk. Nooit zal er meer wat te horen zijn over de katholieke kerk in Nederland. De belangstelling daalt. Als een bisschop daaraan nog durft mee te werken, dat vind ik erg vraaglijk. Tot zover mijn commentaar. Alle mensen die aan de kerk een bijdrage leveren, hartelijk dank, ga zo door! Voor de mensen die momenteel niet in het kader van de kerk leven: De kerk is er alleen voor om te onderwijzen hoe goed te leven, zich aan rituelen houden, meditatie, verdwijnt allemaal. Tradities kennen hun achtergronden niet meer. Dit komt mede door de mensen die weinig met het christelijk geloof doen. Het nut verdwijnt langzaam bij beetje; We hebben alles! L.S.

Ik zie de teloorgang in de Achterhoek. B. van der Krabben, Zutphen

In de regio Uithoorn, De Kwakel, De Nes, Aalsmeer en Kudelstaart worden ook parochies gefrustreerd door zaken die door het bisdom verordonneerd worden. pastores zijn niet tot goed overleg in staat en frustreren goedwillende vrijwilligers die al decennia lang de parochies draaiende hebben gehouden. Om mij heen zie ik tientallen parochianen die het gebakkelei in de kerk meer dan zat zijn. Hun leven lang door alle stormen heen waren ze de kerk trouw en dienstbaar. Juist onder ouderen bemerk ik het áfhaken'. De kleine groep jongeren van rond de 40 a 50 jaar houden het nog het langste vol. Cees Bartels

Helaas breekt onze kardinaal de kerk af i.p.v. dat hij de gelovigen voorgaat in geloof en bemoedigd. Helaas kunnen we niet alle kerkgebouwen open houden de komend jaren maar we kunnen wel proberen de geloofsgemeenschappen zo lang mogelijk in stand te houden door plaatselijk te blijven vieren. J.E.M. Veldhuis, Breukelen

Hoe is het mogelijk dat een RK priester, een bisschop zelfs, ja, een kardinaal, zo'n defaitistisch beleid voert? Je zou van je bisschop verwachten, wanneer hij vaststelt dat, als we niets doen er niet veel kerken meer overblijven, hij een oproep doet: wat gaan we doen, beste mensen, dierbare gelovigen om dit doemscenario te vermijden? Er leven plannen genoeg. Bovendien, als ik denk aan de St. Nicolaaskerk in Odijk, die is door kwartjes en dubbeltjes van de parochianen, nee zelfs van vele andere inwoners, bijeen gesprokkeld. me dunkt, laat daar de parochianen zelf over beslissen wat er met die kerk zou moeten gebeuren. Het lijkt op gelegaliseerde diefstal als een bisschop daarover zou beslissen. Laat de kardinaal en overigens ook de andere bisschoppen, in navolging van de paus, zich eens uitspreken over het vluchtelingen probleem, de grote werkeloosheid, de positie van de werknemer in het arbeidsproces, aanknopingspunten genoeg in de grote encyclieken van drie voorgaande pausen, als laatste Centesimus Annus van de onlangs heilig verklaarde paus Johannes Paulus II van 1 mei 1991! Dat is wat de mensen bezighoudt! Daar willen ze hun bisschop over horen, niet in de put praterij, een herder willen we hebben, die voor de troepen uitloopt, geen starre man die alleen maar denkt in doemscenario's, een inspirator dus, een echte gelovige. Hebt u, geliefde paus Franciscus, geen mooi baantje voor deze man in Rome? Dan is er hier weer ruimte voor een 'echte' bisschop, een bezieler! Niet een man die de Nederlandse RK-kerk aan het afbreken is. Peter van Stratum, Odijk

De manier van geloven moet niet opgelegd worden, maar is een vrij keuze. A.G.