

## **Reacties bij ondersteuning petitie – 8 (t/m 10 maart 2015)**

Onderschrijf de oproep daar door optreden als oa mgr Eijk en 'aanhangers' van zijn beleid totaal voorbij gaan noch interesse tonen voor de grote waarden die het geloof heeft en het in deze al zo moeilijke tijd zo'n steun kan geven en dit op deze wijze hun regels op te leggen het bijna schier onmogelijk maakt dit te doen op de voor jou beste plaats wanneer deze ontwikkeling zich voort zet. I.H.

Heilige Vader, U plaatst de Kerk in een nieuw perspectief. Daarmee komt de boodschap van het EVangelie meer tot uiting dan in de extreem traditionele structuren waaraan de Bisschoppen in Nederland vasthouden. De kerk van vandaag moet ook leven in en met de kerk van vandaag. G.S.

Gemeenschappen kunnen niet per dictaat van boven worden opgeheven. Wat een arrogantie te denken dat je mensen zomaar, zonder ruggespraak, hun trefpunten kunt afnemen. Wat een miskennis ook van wat bezielt leiderschap zou moeten zijn. En wat een onkunde over welke kracht er uit mensen kan komen als je de handen ineenslaat in plaats van mensen uiteendrijft. Drie redenen om dit leiderschap aan de kaak te stellen. Godelieve van Heteren.

Ik vind het belangrijker dat we als gemeenschap hoe dan ook een viering hebben in onze eigen omgeving. Dit is belangrijker als hoe die viering er uit ziet of wie de viering doet. M. van den Berkmortel

Er is jarenlang geïnvesteerd om goede vieringen vorm te geven. Vele vrijwilligers hebben de knowhow. Zij kunnen prima de diensten leiden, evt. zonder priester, het gaat om de gemeenschap onderling. Het zou ZONDE zijn om al die gemeenschappen dood te laten bloeden door maar een paar parochies voort te laten bestaan. Het kerkbezoek neemt al af, door dit te doen wordt de gemeenschap voor velen onbereikbaar ver. J.W. Stam

Al heel lang zijn wij van mening dat de Nederlandse kerkprovincie en met name de bisschoppen van Utrecht en Den Bosch bezig zijn om vitale geloofsgemeenschappen af te breken. Van harte hopen wij dat deze dringende oproep aan paus Franciscus zal leiden tot een positieve verandering. R.d.C.

Mgr. Eijk jaagt eerst de mensen de kerk uit om de kerken dan te sluiten. Vooral hoe hij om gaat met vrouwelijke pastores en vrijwilligers. Hij is een kerkdictator. A.N.

Alleen in een gemeenschap kan je samen vieren. Dit moet voor iedereen toegankelijk blijven. Ook niet priester zijn in staat samen te vieren, samen te bidden, en de blijde boodschap leren te verstaan. Nel Jongbloed

We hebben meer vertrouwen in de levensvatbaarheid van de kerk! W.G.S.

Ben het van harte eens met iedereen die zegt dat met het sluiten van kerken en parochiecentra de plaatselijke geloofsgemeenschap de nek wordt omgedraaid. Ik vind dit een totaal verkeerd en destructief beleid. Elly Visser

Verarming van de geloofsgemeenschap. wat moet het met de ouderen? Niet ieder is zo mobiel en men voelt absoluut geen betrokkenheid met kerken op grote schaal. A. Tousain

Beter in te zetten op groei dan op sluiting. Na een sluiting volgen er meer. L.G.

Ik vind het inderdaad ten hemel schreiend hoe een bisschop hier niet in staat is zijn naam eer aan te doen en werkelijk een bruggenbouwer te zijn, ja eerder een grote hoeveelheid mensen zonder enige blijk van empathie gewoon in de dogmatische kou zet. Vanuit mijn perspectief is dit een blijk van contactueel onvermogen. U mag mijn reactie publiceren zonder vermelding van functie. Het is mogelijk dat u reeds een reactie van mij heeft. J.K.

Respectloos en bijna mens onwaardig hoe onze Huizen van God, een oase van bezinning, stilte en rust en van continuïteit, worden 'afgedankt' en vaak ook geheel verdwijnen. Grote schande! E.G.

De absurde gedachte, dat we in het bisdom Utrecht slechts zalig kunnen worden door het vieren van de Eucharistie, wordt door het beleid van bisschop Eijk tot wet verheven. Dat hierdoor vele geloofsgemeenschappen als zodanig worden vernietigd, lijkt geen rol te spelen. Peter Dessens

Kunnen we in onze noodkreet aan onze Paus ook a.u.b. vragen of we verlost kunnen worden van de kardinalen en bisschoppen zoals kardinaal Eijk. Jezus zou het er mee eens zijn. M. Kleij

Het beleid moet juist gericht zijn op versterking van parochies en werving van katholieken die eerder de kerk verlieten. J.M.R. Peters, Amsterdam

Deze noodkreet aan de paus is mijns inziens zeer hard nodig. Enkele bisschoppen uit onze kerkprovincie met kardinaal Eijk voorop zijn kapiteins die een schip in woelige wateren het eerste verlaten. H.v.T.

De kerk hoort zo dicht mogelijk bij de mensen te blijven, wie niet vandaag komt, komt misschien morgen wel, er zou veel meer geïnvesteerd moeten worden in het bereiken van de mensen en het aanbieden van het geloof. C.S.

In het handelen van kardinaal Eijk en van veel anderen kan ik vertrouwen op Jezus niet ontdekken. En wat zei de aartsengel Gabriël aan het eind van zijn bezoek aan Maria? (Lucas 1,36) "Voor God is niets onmogelijk!" Dat was geen loze kreet, ook al wordt er kennelijk niet naar gehandeld. Theo v.d. Heuvel

Een :Pontifex dient een bruggenbouwer te zijn. Eijk doet precies het tegenovergestelde en stelt zich op als eigenaar van de Waarheid i.p.v.dienaar! drs. A.J.F. Kok

Als katholiek tot in de genen heb ik mij laten uitschrijven. Ook door de reactie vanuit de clerus op het misbruik. Maar nu merk ik dat het samenzijn met mensen een groot deel is van mijn katholiek zijn. Alleen word de ontmoeting steeds lastiger. C.W.

Ik steun deze noodkreet omdat we er alles aan moeten doen de geloofsgemeenschappen te behouden. Daar is draagvlak voor, en Mgr. Eijk moet gestopt worden. Waar blijven overigens de protesten van de bisschoppen? Gaan zij stilzwijgend akkoord, of durven ze er niet tegenin te gaan? Ik hoop oprecht dat onze paus dit stopt. T. Moraal-Ouwerkerk, Delft

Kerk is een gemeenschap van gelovigen. Samen kerk zijn is voor mij de blijde boodschap leven en daar inspiratie voor opdoen door het woord en de tekens van brood en wijn te delen. Geloofsgemeenschappen zijn de basis voor kerkzijn en de reden om een kerkgebouw als centrum levend te maken en te houden. C.F.

Kerkzijn = gemeenschap. Bisschop Eijk vernietigt allen gemeenschappen!!  
A.J.Brouwer-Wijnhoven

Fons Jansen zei het al jaren geleden over Kardinaal Simonis: 'Die man doet alles alleen, zelfs samenwerken!' Ik ben benieuwd, wat hij van Eijk zou vinden. Misschien deze. 'Wat krijgt u, als u 'wij' en 'ik' bij elkaar optelt? Precies: W. Eijk!' Heb trouwens ook een brief geschreven aan Paus Franciscus op 3 maart 2014. Indien gewenst stuur ik u die door. H. Schoenmakers

Voor mij is het één van de belangrijkste dingen dat ik regelmatig naar de kerk kan gaan. Daar vind ik rust en daar bevindt zich het gevoel van geborgenheid. In de kerk voel ik me thuis. Als ik een moment heb dat het moeilijker gaat, dan is de kerk de plaats waar ik wil bidden, waar ik me kan bezinnen. Ik steun deze noodkreet, omdat de kerken deel zijn van het fundament van katholiek-zijn. De kerk is Gods huis, en daarmee ons huis. Met sluiting van kerken zullen vele mensen een drempel opgelegd krijgen, omdat ze niet meer gemakkelijk naar de kerk kunnen. Velen zullen ver moeten reizen. Dat moet niet kunnen! M.G.

Triest. Als er geen gelovigen meer naar de diensten komen, heffen we de kerkgebouwen maar op?? Terwijl mensen juist behoefte hebben aan het samenzijn in die diensten. Het is onze gezamenlijke taak die diensten 'uitnodigend' te maken! Ben Driessen

Plaatselijke kerken zijn wezenlijk voor de gemeenschap en de onderlinge samenhang van buurten, dorpen, wijken etc. Die moet je koesteren en bevorderen. T.D.

Wij willen onze kerk zo lang mogelijk in onze eigen plaats houden. G.B.

We zijn zelf de RK kerk uitgegaan omdat we als samenlevende mannen niet meer ter communie mochten ( 30 jaar ging dat wel, nu niet meer). H.H.

De geloofsgemeenschap wordt onmogelijk gemaakt. Zo blijft er van de RK niets over.  
Mieke de Graaf

Ik ben zo blij met de mensen uit de buurt waar ik een band mee deel door middel van de kerk, in gevallen van nood kan ik bij deze mensen terecht en ik ben bang dat ik ze straks niet eens meer ken omdat niemand zo ver weg naar de kerk gaat en elkaar daar ook niet herkent.  
J.S.

Ga beslist niet 20 km. rijden of fietsen naar het Eucharistie centrum. Daarbij gaat het gemeenschap gevoel ook verdwijnen, wat ik erg jammer vind. A.G.S.

Het gaat niet meer om de boodschap van Christus te verkondigen, een eenvoudige blijde boodschap, die voor iedereen te begrijpen is. Nee, het gaat alleen maar om macht en regeltjes. Er gaat erg weinig inspirerends uit van de kerkleiders in Nederland. Het is geen kerk meer van de mensen, maar van de priesters. Gelukkig mogen wij in onze parochie en dekenaat nog niet klagen. Maar ik maak me grote zorgen om de RK-kerk in Nederland.  
J. Ritzen

IN plaats van kerken te sluiten, kunnen we beter kijken hoe we de mensen meer en beter kunnen betrekken bij de parochies: wees ludiek!! organiseer leuke kindermiddagen, leesclubs, kledingruilbeurzen, lezingen, koffiemiddagen, enz. in de kerk en ontvang alle mensen zoals de Benedictijnen dat doen: met een warm welkom, alsof ze Christus zelf zijn!! Als het op deze manier aangepakt en uitgevoerd zou worden, zouden de kerken weer gaan leven. mensen hebben JUIST NU! veel behoefte aan hun eigen geloof en houvast. Dus mijn oproep aan kardinaal Eijk: geef ons de kans om het zo te gaan doen....  
Bernadette Smeding-Welten

Een geloofsgemeenschap is meer dan een kerkgebouw. Kerksluiting is dan ook de ziel verwijderen uit een geloofsgemeenschap. John Vaessen

Ik steun deze noodkreet omdat de wijze waarop deze besluitvorming tot stand komt zonder een constructief en open overleg met de betrokkenen. C.V.

"Bisschop" Eijk is geen kerkleider. Het is iemand die uit is op status en macht. Bezeert mensen tot in het diepste van hun ziel, niet alleen door het sluiten van kerkgebouwen, maar ook door zijn gevoel- en emotioneel gedrag t.o.v. mensen die zich als echte christenen gedragen. Hij zou daar veel van kunnen leren. L.H.

Met het beleid van kardinaal Eijk gaat het menselijke aspect van de RK kerk verloren. H.B.

Ik vind dat als die kerken sluiten er nog minder naar de kerk zullen gaan. Want juist oudere mensen hebben minder vervoer. Maar ook die wel eigen vervoer hebben, willen niet eerst een half uur reizen om naar de kerk te gaan. Ook voor minder valide mensen die opgehaald worden. J.J.D. van Rossum

Monseigneur Eijk houdt geen rekening met de levensvatbaarheid waar zoveel parochies over beschikken. Er is zoveel mogelijk door gerichte inzet van vrijwilligers en monseigneur Eijk lijkt dat alleen maar verder terug te willen dringen. K.H.

Dit gevoerde beleid is een afbraakbeleid en moet gestopt worden!! Ingrid Epskamp

Door de rigide en extreem autoritaire houding van Monseigneur Eijk zie ik dat veel mensen zich niet meer thuis voelen in de R.K. kerk. Hij is geen herder voor alle schapen, alleen voor die van zijn voorkeur. Hij jaagt mensen uit de kerk. Zelf ga ik niet naar de viering wanneer hij voorgaat. E.vd.L.

Wij hebben de paus sowieso nodig in dit land. We zijn al te lang het vergeten zoontje van de RK. Velen onder ons willen de kerk zo graag dienen, maar weten niet meer hoe. We voelen ons beperkt door het feit dat we niet gewoon 'katholiek' mogen zijn in ons land. Parochies zijn hierbij huiskerken die de basis van ons Katholieke bestaan moeten verdiepen. De nieuwe structuren zijn afbrekend aan die basis. Het is zo jammer dat wanneer we daar iets van zeggen al snel worden betiteld als zijnde 'on gehoorzaam'. Wij willen de Paus en bisschoppen graag gehoorzamen, maar maken ons zorgen om ons land. In vertrouwen op God smeken wij Nederlanders om hulp. Eens gingen wij als missionarissen om het geloof te verkondigen nu hebben wij hulp nodig om het geloof te behouden. F.O.

Als een leider een lijder wordt zonder vertrouwen in de boodschap van Christus moet hij snel vertrekken. Klaas Kroezen

Er is sprake van ontkerkelijking mogelijk heeft dat te maken met onze welvaartsstandaard, (onafhankelijkheidsgevoel) ? Of mogelijk dat onze priesters onvoldoende weten te bezielen met name de jongeren? H.vd.H.

Geloven is als straatvoetbal, iedereen kan en mag er aan meedoen, al dan niet met talenten. Mgr. Eijk maakt er eredivisie van. Gelovigen zijn een priesterlijk volk, maar het volk wordt monddood gemaakt door de clerus. W.B.

Het is de gemeenschap die de kerk gemaakt heeft wat het nu is, en het kan niet zo zijn dat 1 persoon uitmaakt wat goed is voor onze gemeenschap, door kerke te sluiten, en daarmee de parochanen en of gelovigen de kerk uitjaagt. Dat het moeilijk is begrijp ik, maar vernietiging van gemeenschapsgeld kan nooit de bedoeling zijn. A.H.

Kerk-zijn is mensen samen brengen, met elkaar verbinden. Het tegenovergestelde is mensen van elkaar verwijderen. Michael Herni

Weliswaar woon ik op afstand en ga uit van de persberichten. Het lijkt allemaal op een erg radicale aanpak. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar laat men a.u.b. rekening houden met de plaatselijke geloofsgemeenschappen. G.vd.P.

Ook in 's-Hertogenbosch heeft de koude sanering al massa's gelovigen uit de Kerk gejaagd. Hopelijk kan de paus iemand aan het roer zetten die weer geloof, hoop en liefde uitstraalt! Loek Mostertman

Onverantwoorde kerksluitingen zal het proces van terugloop kerkbezoek cq ontkerkelijking alleen maar versnellen. Dick van Zwieten

Kardinaal Eijk is al jaren bezig ons katholieke geloof van iedereen te vervreemden. Het gevolg hiervan is dat de Rooms Katholieken zich door het beleid van kardinaal Eijk van onze kerk afkeren. De oecumene met de protestantse kerken verliep op een fijne manier, maar kardinaal Eijk heeft ook hier de klok 100 jaar teruggedraaid, er mogen niet meer met onze broeders van de andere kerken samen vieringen worden gedaan ook hierdoor keren onze mensen de kerk de rug toe, DIT MOET WORDEN GESTOPT. C.D.

Door de zwart/wit oplossingen van kardinaal Eijk wordt het religieuze beleven en de sociale samenhang uit de religieuze gemeenschap weg gekapt. Hierdoor komen veel kerkgangers - mede door de gure wind die door de hele samenleving waait- in de kou te staan. Ik begrijp dat niet alle grote kerken open kunnen blijven want dat kost een fortuin. Geld dat misschien beter aan de armen besteed kan worden. Maar in Frankrijk reist de priester van kerk naar kerk, van dorp naar dorp. Dat kan toch ook hier? T.L.

Al twee kee heb ik meegemaakt dat na kerkgebouwsluiting de achtergebleven gemeenschap volledig verdampste. Nu ik me zo thuis voel in de Parochiegemeenschap waar ik een nieuwe plek vond kan ik alleen maar pleiten voor het behoud van levende gemeenschappen en mijn afschuw uitspreken voor megaparochies zonder persoonlijke binding. Beppie Peters

Om de problemen in de RK kerk op te lossen zou het celibaat van de priesters opgeheven moeten worden en zouden ook vrouwen het priesterambt moeten kunnen vervullen. Dit is beter dan onnodig kerken te sluiten en zo nog meer kerkgangers te verliezen. het is idioot wat de Nederlandse bisschoppen op dit moment doen. T.K.

Het beleid dat gevoerd wordt, is afbraakbeleid. Dhr. Eijck heeft een eigen agenda en getuigt niet van gevoel voor realiteit. Dit betreft zowel zijn religieuze agenda als zijn agenda omtrent sluiting van kerken. T.B.

Tegenover een zekere ruimhartigheid van de Paus ontdekken we in Nederland slechts een kille benadering. Er moet gesprek zijn; mensen zijn niet dom en dat lijkt bisschop Eijk uit te dragen. Er moet ruimte gemaakt worden in de kerk, anders gaat het de kant van dr. Eijk wel op. Leken moeten hun plaats weer mogen innemen en zeker pastoraal werkers. Het lijkt goed om eens bij Jezus te rade te gaan. "Komt tot mij, die belast en beladen zijt, ik zal u verkwikken". Als het beleid omgaat volgen de mensen vanzelf. Bisschoppen: straat warmte uit, geef ruimte aan pastoraal werkers, aan diakenen, aan viri probati en feminae probatae; niet alleen aan priesters; Jezus had het daar ook niet zo op. Niet alleen naar het geld kijken. Het is ook vreemd dat gezegd wordt dat de parochies gaan (aldus dr. Eijk) over sluitingen e.d., maar over het geld hebben ze niets te zeggen! Zo werkt het niet. B.R.

Wij gaan bij de vrouwe van alle volkeren naar de kerk. Een gemeenschap zo uitzonderlijk devoot en zo'n krachtige spirituele plek. (Helaas wordt deze mariadevotie nog steeds niet gehonoreerd door het vaticaan.) Wel door bisschop Punt. Gelukkig dat Eyk hier niets te vertellen heeft in Amsterdam. Hij is geen herder maar een ambtenaar. De weinig gemotiveerden katholieken hier in Nederland wordt het wel heel erg moeilijk gemaakt om nog optimistisch te blijven op dit zinkende schip. A. Timmerman

De juridische en niet persoonlijk/ pastorale/emphatische houding van de bisdomleiding vind ik in strijd met de Blijde boodschap. J. Follender, Arnhem

Help Paus franciscus we zitten in Nederland, als katholieken, op een zinkend schip. Het is bijna niet vol te houden om nog gemotiveerd te blijven. In de media wordt aan de katholieken al zoveel leed gedaan door beledigingen en belachelijk maken. Dat de kerk hier nu ook van binnen uit wordt aangevallen is moeilijk te verdragen. A. Pijnenborg

Ik wil de Paus vragen in te grijpen. En de Kardinaal te stoppen. En net als in het vroege Christendom geloofsgemeenschappen te vormen die door de gelovigen worden gevormd met liefdevolle steun van de Paus. (Wij geloven toch in Jezus Christus.) Toon Cents, Heino

Voel me thuis in mijn eigen geloofsgemeenschap. Dank zij dat feit ben ik nog steeds lid van de katholieke kerk. Van het grote geheel werd ik de laatste jaren alleen maar verdrietig en soms zelfs schaamtevol. Met onze nieuwe Paus ben ik blij: het stemt me hoopvol hoe hij de mensen tegemoet treedt, hoe eerlijk hij spreekt, wat hij wil met onze kerk. Het beleid van Kardinaal Eijk. strookt daar niet mee. De Paus wil juist dat de geloofsgemeenschappen blijven bestaan en wat onze kardinaal wil gaat daar recht tegenin! Dat kan toch niet. Er komen zo veel mensen in de kou te staan, doordat er geen gelegenheid meer zal zijn om elkaar te ontmoeten bij de zondagsdienst. Aan de ouderen wordt totaal niet gedacht: hoe moeten zij in andere plaatsen gaan kerken?? Ze worden in de steek gelaten. W.H.

Ik steun van harte deze noodkreet aan Paus Franciscus. Laat de kerken open blijven.  
Edy van Vliembergen

Sinds de onterechte sluiting van mijn parochiekerk voel ik mij dakloos. Ik zwerf nu tussenn verschillende parochies, maar voel mij vervreemden van de kerk. H.K.

Op deze manier wordt het voor gelovigen - en zeker voor de ouderen - zeer moeilijk een kerk te bereiken en nog een eucharistieviering bij te wonen. Daarbij komt dat ook woord- en communiediensten met lekenvoorgangers niet - of bijna niet- meer mogelijk zijn. Hoe kom ik straks nog naar een kerk? H.A.

Veel ervaring met wijze van kerksluiting. B. Hemstra

Ik ben tegen de kerk van Petrus (top down) en voor de esoterische kerk van Maria Magdalena (bottom up) Ik voel me religieus maar voel me door instituten met met baasspelers, wetten en verplichtingen belemmerd in mijn geloofsbeleving. Het INSTITUUT kerk moet gewoon verdwijnen. De hele curie en kardinalen-corps moet worden opgeheven. Paus Franciscus mag wat mij betreft blijven! Hij lijkt door zijn eenvoud het meest op Jezus Christus. Joop Jense

Ik maak mij ernstig zorgen over de voorgenomen sluiting van kerken. M. de Wit

De kerk is naar mijn inziens de verbintenis met het Geloof. Als je met mede Parochianen die je al vaak je hele leven kent en bij je in de buurt -dorp woont is dat een bindende factor. In deze tijd van steeds minder mensen die naar de Kerk gaan is dit heel belangrijk. Als wij verder moeten gaan reizen naar een andere niet vertrouwde omgeving is dat voor vele een aanleiding om dan te breken met de kerk. Terwijl wij nu een grandiose Paus hebben die juist de mensen door zijn menselijke benadering van vele onderwerpen weer richting Kerk weet te krijgen. Dan moeten ze niet nu Kerken willen sluiten. Lieve Paus Franciscus VOORKOM DIT AUB ! Het Geloof delen met je naaste is zo belangrijk. Angela

Het kan allemaal zo mooi zijn in de kerk maar kerken maar sluiten is de weg van de minste weerstand vriendelijk en goede uitleg is beter. M.C.

De situatie van onze katholieke kerk is kritiek. Het is mijn stellige mening dat het momenteel gevoerde beleid CONTRAPRODUCTIEF is. Julius de Graaf

Weliswaar schuift Eijk de schuld nu naar de parochiebesturen, maar de pastoor, die een eed van slaafse gehoorzaamheid aan de bisschop heeft gezworen, is voorzitter van het parochiebestuur. Als de rest van het bestuur even modern conservatief is, wordt het beleid van Eijk door de besturen uitgevoerd. Anderzijds moeten de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap ervoor zorgen, dat men zijn eigen broek ophoudt wat betreft het geld en wat betreft voldoende vrijwilligers. Daarop moet de actie gericht zijn, op levende gemeenschappen. Die mogen kerkrechtelijk niet gesloten worden. John Jorna, Odijk

Een parochie gemeenschap heeft het karakter van er samen zijn voor elkaar. Hoe verder een locatie verwijderd is van de mensen hoe minder men zich betrokken voelt om anderen in te ontmoeten en steunen. P.O.

Een levende gemeenschap mag niet zo rigoureuus om zeep geholpen worden. De wijnstok mag toch niet van alle ranken ontdaan worden. Dan houd je alleen een kale staak over. M.vd.Camp

Het is van groot belang dat er een zo wijd mogelijk vertakt net van geloofsgemeenschappen blijft. P. van Heck

Het is heel belangrijk dat in een gemeenschap de kerk behouden blijft. C.v.B.

Ik wil graag de kerken behouden, vele mensen zullen anders niet meer in staat zijn om een kerk te bezoeken en ook om te voorkomen dat het geloof op langere termijn mogelijk gaat verdwijnen. R.d.G.

Eens met de inhoud. Terwijl de paus als aartsbisschop kleine gemeenschappen stimuleerde breekt Eijk die af. Ko Schuurmans

Het is eenvoudig gezegd, sluiten maar. Maar doorvechten om het ware geloof binnen parochies en daarbuiten te behouden. De mensen stimuleren om trouw te blijven binnen hun eigen parochie. Henk Ostendorf

Een leven zonder kerk is geen kerk. Waar is het geloof gebleven dat de kerken op een dag weer vol zullen zitten. Met diepste vertrouwen is dit God zijn weg geweest. Aan wie hebben wij het te danken dat kerken leeglopen o.a. Denk na. Het huis van God moet blijven. Hoe anders kun je kinderen op laten groeien in een geloofsgemeenschap. Laat de kinderen tot mij komen. Waar dan??? J.B.

De kerk is het volks Gods onderweg. Zij moeten elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. E. Wuite-Vergroesen



Ik vind het erg belangrijk, dat de plaatselijke geloofsgemeenschappen behouden blijven. De parochianen daarin kennen elkaar en ondersteunen elkaar in de geloofsbeleving. Velen zullen afhaken als er een centrale parochie komt, die op een (letterlijk) grotere afstand van de parochianen komt te staan. Zeker ouderen zullen die afstand als een bezwaar zien en zullen daardoor afhaken. Ook het opbouwen van een nieuwe kennissenkring in de nieuwe parochie zal zeker voor ouderen niet meevallen en leiden tot afwenden van de parochie en kijken naar de viering op de TV. Ook de bereidheid om financieel bij te dragen aan de nieuwe kerkgemeenschap (op afstand) zal sterk dalen. Sterkte met uw actie en ga er mee door.  
Sjaak Zuidwijk

Kerken zijn van belang voor de stabiliteit van de bevolking. sluiten is afbraak van cultuur en traditie. J.L.

Wij willen bouwen, niet afbreken. Parochies zijn geloofsgemeenschappen. Dat is een samenhang van geloof en gemeenschap. Haal je een van die twee weg, valt de ander ook om. B.d.R.

Door kerksluitingen span je het paard achter de wagen. Minder kerken, minder kerkgangers.  
G.B. Samsom

De rooms-katholieke kerk is belangrijk om mensen te blijven inspireren te leven zoals Jezus ons heeft laten zien. Kerken sluiten, zodat de toegang tot de kerk beperkt wordt en de drempel om te gaan hoog wordt voor onze nieuwe generatie lijkt me niet goed! De kerk moet niet verder van de nieuwe generatie af gaan, maar juist naar de nieuwe generatie en hun behoefte toe groeien!! Hoe kunnen we nieuwe generaties prikkelen, stimuleren en inspireren? Van Eijk duwt met zijn ouderwetse, niet flexibele en starre visie de jongeren weg. Maar jongeren zijn onze toekomst!! Help ons de Katholieke kerk te behouden om zodoende mensen te inspireren het geloof met elkaar te delen!! N.N.

Samen sterk tegen de massale kerksluiting. Laat onze noodkreet ook door God worden verstaan en door de paus..geef dat wij allen wakker worden opdat wij ons erfgoed ,zo rijk bevochten, niet uit handen geven door een bisschop die er niets van begrijpt en verkeerd bezig is. M.W.v.Z.

Ik ben vreselijk ongerust over hoe alles wat we in de laatste jaren hebben opgebouwd, nu hard wordt afgebroken. R.d.W.

Een geloofsgemeenschap floreert het beste als men elkaar kent, naar elkaar om kunt zien, elkaar weet te vinden. Je verdwaalt in een grote onbekende omgeving en haakt makkelijk af. Je gaat 's avonds ook niet eventjes drie wijken of dorpen verderop naar bijeenkomsten. De plannen gaan nog meer kerk leden kosten.Het zou wenselijk zijn pastoraal werkers meer bevoegdheden te geven. C.vd.E.

Omdat het beleid van Kardinaal Eijk voorbijgaat aan de belangen van de gelovigen en vooral een beleid is van harde zakelijke berekeningen. Dick Kroon

Als we hier op in gaan wat de kardinaal wil, komt er niemand meer naar de kerk. Dus gewoon zo als het nu is in bijzonder voor ouderen. Fam. S.

Er zijn meer mogelijkheden voor parochies dan fuseren en sluiten van diverse kerken.  
Gemma Toussaint

Diversiteit en kleinschaligheid geven ruimte en een thuis. Mgr. Eijk kiest voor exclusiviteit en anonieme grootschaligheid. Houdt het klein en geef ruimte om te geloven. J.H.

Bisschop Eijk gaat uit van regels en niet van de mens! A.F.

Eerder een conflict gehad met Eijk, werkelijk een fenomeen!!! C.E.

Ik vind het belangrijk dat lokale geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk levensvatbaar blijven. Het is het geestelijke huis van velen en gedwongen fusies doet het je thuis voelen teniet. Marie-José Bentinck – van Zwieteren

Ik ben een betrokken Katholiek vrijwilliger. De sluiting in Deventer van meer dan de helft van onze gemeenschappen hakt er stevig in. Veel mensen kunnen geen Kerk meer bereiken, hoewel ze dat wel zouden willen. De mensen die niet meer komen kunnen, zullen ook niet betalen denk ik, en dan zal de rest ook snel dicht gaan. Voor mij is er eigenlijk geen Kerk meer binnen mijn bereik. ik heb dit jaar nog niet aan een Eucharistie kunnen deelnemen.  
Jos de Lijster

Ik ken een aantal heel vitale parochies die met hart en ziel en daden leven uit het evangelie. De parochianen zijn heel verdrietig en boos over het beperkende beleid van hun bisschop. Erken de verscheidenheid! Joop Bos

Onbegrijpelijk dat onze aartsbisschop in paus Franciscus geen voorbeeld kan of wilt zien. J.R.

Zijne heiligheid, Zorg dat het geloof blijft bestaan in alle dorpen en kernen. Danny didden

Sluiting van zoveel kerken zal een desastreuze uitwerking hebben voor katholiek Nederland.  
Chris Bogaers

Als onze kerk voorgangers zo doorgaan, dan denk ik dat ik me maar ga aansluiten bij de Protestante gemeenschap. Deze hebben niet van die waanideeën. Nico de Fretes

Het is jammer en vooral frustrerend dat onze bisschop zich drukker maakt over het naleven van (soms onbegrijpelijke) regels dan over de vitaliteit van de katholieke gemeenschap, waarin hij als herder toch een bezielende voortrekkersrol zou moeten vervullen. N.A.

Er zal naast het priester tekort uitgeweken moeten worden naar catechetische vorming in de parochie Opgeleiden catechisten zullen actiever moeten worden ingezet. Priesters moet zich bewust worden dat zij actiever en nauwer met catechisten moeten samenwerken . Ook moet er heel goed geluisterd worden naar de parochianen Er zal in de zondag Eucharistie feest moeten zijn samen met de parochianen opgebouwd en uitgevoerd . Ja, er zijn nog veel meer ideeën. Gerard Rossell

In de toekomst zullen er niet veel gelovigen meer een kerk bezoeken. Mijn mening is dat mensen niet naar een andere kerk zullen gaan die wat verder weg staat. T.T.

De RK kerkORGANISATIE is een uiting van het niet horen van de direct betrokkenen en met oogkleppen door denderen met typische managementmentaliteit. Dat leidt geheel automatisch tot afkeren van de RK kerk door de gelovigen. Gelovigen die zich ook nog afvragen of deze monseigneur het nog wel goed voor heeft met zijn gemeenschap en volkomen achterhaalde ideeën en de boodschap van zijn grote Herder in Rome niet heeft begrepen. Kortom hier moet door het Hoger Gezag worden ingegrepen. (ik haat dit maar het is voor zover ik Eyk volg en poog te begrijpen: autoritair leider met weinig gezag en veel machtsuitoefening funtioneeert. Dergelijke personen zijn normaliter tot adequaat functioneren bereid nadat de baas dat expliciet heeft voorgeschreven) Ik kom regelmatig in Italia en ga daar wekelijks naar de kerk die daar een gemeenschap is. Nederland kan mij wellicht beter uit de RK ORGANISATIE schrijven ondanks dat ik mij RK'er voel. M.v.S.

De makkelijkste weg is niet altijd de beste. Juist meer steun voor behoud van de kerken is nodig en daarvoor kan beter actie gevoerd worden. Het huidige plan is een miskleun. Jan Bogaard

De Nederlandse bisschoppen staan te veraf van de gelovigen. Ze stellen regels boven de mensen. Ze maken het de mensen moeilijk zich nog bij de kerk THUIS te voelen. Daardoor neemt de betrokkenheid af en lopen de kerken nog veel harder leeg. Van pastores die tussen de mensen staan verwacht ik wat anders. Kees Ruigrok

De vraag naar hoe om te gaan met teruglopende kerkgangers en hoe kerk te zijn in deze veranderende tijd, is niet iets dat van bovenaf op nietsontziende en respectloze wijze afgedwongen en opgedrongen kan worden. Kerk zijn begint bij de basis, daar ligt het draagvlak en dat vraagt om respect, transparantie en oprechte, eerlijke aandacht. Dwang is nooit levengvend. A.

Ook wij worden overspoeld met deze berichten van gelovigen die hun kerk, waar zij gedoopt, getrouwd, geliefden hebben begraven enz. zien verdwijnen en hun "Thuis" kwijt geraakt zijn. Dit kan en mag niet langer zo doorgaan. Jeanne Kok-vd. Broeck, Leusden

Wanneer je op een simpele zondag in APELDOORN in de enig OPEN gebleven kerk de mis bijwoont en je ca. 35 % "vulling" in de banken ziet dan weet je hoe snel de afbraak van de kardinaal zijn "vruchten"afwerpt. Clemens Boon

Laten we streven naar geloof, hoop en liefde in menselijke maat, het goddelijk woord geborgen in tijd en ruimte. G.R.

Kardinaal lijkt van kerksluitingen doel op zich te maken. Nelly Oosthoek

Gelet op de ontwikkelingen maak ik mij ernstig zorgen over de toekomst van de katholieke kerk. Mijn echtgenote en ikzelf zijn praktiserend katholiek en zien de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk met lede ogen aan. Wij begrijpen dat ook de geloofsgemeenschap voor een deel debet is aan het sluiten van kerken, echter, vanuit het bisdom blijkt er nauwelijks dialoog mogelijk en stevent het bisdom af op een min of meer elitaire kerk. Ofschoon wij tot de wat oudere generatie behoren (1941) komen wij steeds méér tot de conclusie dat voorgangers te weinig liefdevol met de gelovigen omgaan. Door het beleid van het bisdom is het steeds meer oudere parochianen onmogelijk gemaakt om nog een kerkdienst te bezoeken. Wat zou het geweldig zijn als priesters een voorbeeld zouden nemen aan onze geweldige Paus Franciscus en niet, zoals een hulpbisschop verwoordde "dat de Paus een enorm goed mens blijkt, maar of zijn wijze van evangeliseren ook resultaat zal hebben?" De gelovigen worden door de bisschoppen bepaald niet bemoedigd met uitspraken als bovenstaande (overigens in mijn eigen woorden weergegeven omdat ik de letterlijke tekst niet meer voor handen heb!). Peter Trum

Helaas meent Mgr. Eijk dat alle verworvenheden van de afgelopen jaren weer afgepakt moeten worden waardoor velen de kerk de rug toekeren. Met als gevolg dat hij nu de kerken maar gaat sluiten. Meegaan met de tijd had gelovigen binnenboord gehouden. G.v.A.

Ik woon in een parochie, waarvan eerst een kerk gesloten en afgebroken is. Op deze plek werd een flat gebouwd. Wij zijn samengegaan met een andere parochie en de fusie ging goed. Ik zat toen nog in het kerkbestuur en heb ook gezien wat de rol van het bisdom hierin geweest is. De kerk dicht en samen gaan met een andere kerk met een kapot dak en onze kerk, waar eerder een dakvernieuwing had plaatsgevonden en goed onderhouden, werd afgebroken. Van de laatste kerk zijn er lang nog heel veel mensen overgebleven en het werd een goede betrokken samenwerking met tussen de twee parochies. Maar het hield niet op. Nu moeten we naar der hoofdkerk...en na jaren mee te hebben geholpen met de werkzaamheden voor de Kerkbijdrage, weet men nu al niemand meer te vinden van de niet hoofdkerk. Geen brieven geen inkomsten en ...daar hoort weer bij: er moet gedelegeerd worden en een hoofdkerk mag niet alles naar zich toe trekken. Dat is niet van deze tijd. Ik draag nog financieel bij maar vraag ik om een financieel overzicht? mag ik op de pastorie de boeken in komen kijken. Zo hoort je niet met parochianen om te gaan. Voorheen werd een financieel overzicht in het kerkblad bekend gemaakt en dan weet men een beetje waar het geld naar toe gaat. Ik blijf katholiek, ben 70 jaar (mijn vader heeft me geleerd dat rijken in de kerk meer aanzien hebben, maar de Grote Meester boven, kijkt daar doorheen zei hij altijd.) Ik volg de H. Mis via de t.v. en geniet als deken Schepers, (onze deken) of pastoor van Meigaarden uit Meerssen voorgaat. Nu wij samen moeten gaan met één hoofdkerk hoop ik dat niet alle buurtkerken over twee jaar afhaken. De kerken mogen nog openblijven (mochten wij toen ook) om ....geld te verzamelen voor DE HOOFDKERK, een monument. Wat met de andere kerken, ook monumenten gaat gebeuren weet ik niet maar ik weet wel dat de parochianen veel zullen afhaken. En wat ook heel merkwaardig is: de pastoor gaat altijd voor in de hoofdkerk, zijn assistent is niet minder maar zo houdt iemand geen voeling met zijn parochie, terwijl zijn helper, de kapelaan ook geen kans krijgt. Heel jammer want als een hoeder niet kan delegeren, loopt iets nooit goed af. Samen moet men een klus klaren en dat ontbreekt heel erg. A.W.

Kardinaal Eijk bekijkt de situatie alleen als econoom en te kort met spirit en geestkracht om leiding te kunnen geven aan een levende kerk in deze maatschappij. J.M. Obdam

Eens met de verwoorde noodoproep. Laat gelovigen zelf dan wel oplossingen bedenken en uitvoeren die plaatselijke kerken helpen te overleven en te laten bloeien. Bartho Versteeg

Ik stem in met de motieven, die de brief aan de paus ondersteunen. Het is overigens niet uitsluitend een Utrechts probleem. In het bisdom Den Bosch gaat het niet anders. De op dit dossier aangestelde hulpbisschop Mutsaerts doet het verzet tegen kerksluitingen af als "vals sentiment" en zo nodig moet de Jumbo maar een kerk overnemen. Gelukkig ontsnapt mijn huidige parochie tot nu toe aan de kaalslag. P.J.C. Peeters

Ik ben een gelovige gelovige. Zo wordt het christendom alleen maar uit de markt geprezen. Zal ook veel gelovigen verliezen. Hoe zou een zo'n kerk ooit weer kunnen groeien? De islam, met grote moskeeën, wordt zo in de hand gewerkt. Het christendom is zo'n mooi geloof; dat mag niet afkalven, maar moet juist een nieuwe input worden gegeven. M.t.B.

Management maatregel. Geen oplossing voor de gelovigen. H.W.

Ik vind dat de bestaande infratructuur van de Katholieke Kerk, die in eeuwen tijd met liefde en zorg is opgebouwd, nu in een decennium weer wordt afgebroken terwijl de lokale geloofsgemeenschappen als gevolg van kerksluitingen verloren gaan. Ik ben van mening dat andere routes zorgvuldig onderzocht dienen te worden, in samenspraak met de lokale geloofsgemeenschappen. F.K.

Je geborgen voelen in de geloofsgemeenschap waarbij ik mijn geloof wil vieren, verdwijnt. Er is geen mogelijkheid meer om zelf te kiezen. Prachtige gebouwen gaan verdwijnen.  
Elly van Groeningen

Een belangrijk punt blijft toch dat door de leegloop kerkgebouwen in problemen komen!! Natuurlijk moeten de "achterblijvers" kunnen voortzetten wat zij willen en in welke vorm is hun keuze! Dat Eyk hier als een olifant door de porcelijn kast banjert is een herkenbaar handelen van een fundamentalist!!! Alleen deze Franciscus zou het kunnen stoppen, maar ik denk alleen dat zijn handen zijn gebonden, hij doet wel ferme uitspraken maar ook in het vaticaan zitten nog heel veel fundamentalisten en die "vechten" voor hun posities!!! Ik hoop dat wij het meemaken dat het tij gaat keren en dat het verloop van het 2e vatcaansconcilie zich niet gaat herhalen!! Heel veel succes met het streven van bezielde verband. J.M.

Door uitsluitend terug te grijpen en vast te houden aan traditionele waarden van een priesterkerk, worden alle andere mogelijkheden om met elkaar een lokale geloofsgemeenschap te zijn en dat ook te vieren verboden en kapot gemaakt. Geloof is waar mensen samen komen in Zijn naam. Hij gaf ruimte om hem te volgen. Geen regels waarbinnen het spel gespeeld moest worden. M.vd.B.

Elk doemsenario breekt de plaatselijke geloofsgemeenschappen af. Al kent onze kerk een hiërarchische structuur, luisteren naar de basis is essentieel om samen kerk te zijn. Als binnen een geloofsgemeenschap het positieve wordt geaccentueerd, hebben mensen iets over voor de geloofsgemeenschap om de evangelische boodschap verder te dragen. Natuurlijk moet het materieel/financieel mogelijk zijn om een plek te hebben om te vieren, om te leren en vandaaruit te dienen.: kerk is meer dan een gebouw; kerk hangt niet alleen af van gewijde en van niet gewijde voorgangers. Wat er temidden van mensen aan geloof leeft en dat is meer dan de leiding van onze kerk denkt, moet gevierd kunnen worden om vandaaruit dienstbaar te zijn aan wie op de kerkgemeenschap rekent. Het is verschrikkelijk dat maatregelen worden genomen zonder de plaatselijke gemeenschap daarin te betrekken. Hoop dat de actie succes heeft. Waardering voor de initiatiefnemers!. Vrede en alle Goeds! H. Visser

De plannen die worden uitgevoerd zijn bedrijfsmatig en zakelijk. Wordt de kerk een bedrijf en alleen toegankelijk voor een elite groep? Kerken worden gedwongen gesloten en waar moeten bijvoorbeeld de minder valide kerkgangers of senioren/ouderen gelovigen naar de kerk gaan? Ik ben nu nog mobiel maar moet ik over een aantal jaren eerst 10 of 20 of 30 kilometer rijden of treinen of bussen om een kerkdienst bij te wonen? J. Deuning

Een geloofsgemeenschap is meer dan veel mensen bij elkaar in één kerkgebouw. In een geloofsgemeenschap waar men elkaar kent, op elkaar betrokken is en meerdere dingen met elkaar deelt dan alleen een zondagsviering, voel ik mij thuis en dicht bij God, dan in een grote kerk met veel mensen, waar ik velen niet van ken. A.vd.H.

Ik ben lid van een actieve, levende geloofsgemeenschap, die wij willen vasthouden en doen overleven. F. Woets

Nog steeds voldoende contacten met collega's van bisdom Utrecht. Ik deel hun zorgen. De zichtbare presentie van de kerk verdwijnt uit vooral kleinere plaatsen. Geld alleen is toch niet de maatstaf. A. Koot, em.pastoor

Het doet me pijn hoe kardinaal Eijk de parochiegemeenschappen afbreekt. Rücksichtslos en met - m.i. - de verkeerde argumenten. Hier is een nieuw institutionaliserings- en confessionaliseringproces van bovenaf in gang gezet. Geheel tegen het belang en gevoel van de plaatselijke gemeenschappen in. Met zo'n voortvarende kardinaal heeft de kerk geen vijanden nodig! Eijk gaat de dialoog uit de weg. Zijn gelijk is hem heilig. Ik betreur dit proces uitermate. Llewellyn Bogaers

De kerk moet ter plaatse blijven. 'Eviter la centralisation', zoals de bisschop van Poitiers het formuleerde. 'Leve de dorpskerk en dood aan de schaalvergroting', Ds Wim Beekman, tot voor kort preses van de Generale Synode van de NHK'. Dr. Jan Hendriks

Mijn kerk dreigt binnen korte tijd gesloten te worden. H. Gordijn

Wij allen (bisdom en parochie's) sluiten te makkelijk kerken! We laten de mensen te ver reizen, behoudt het plaatselijke en zorg dat indien niet wekelijks mogelijk dan toch regelmatig een dienst is. Hou die kleine gemeenschappen bij elkaar, in leven. C.d.H.

Wij worden door de handelswijze van deze bisschop bruut uit onze kerken gestuurd. Hij heeft geen enkel oog voor de kwaliteit van de geloofsgemeenschap. W.H.

De lokale gemeenschap van de gelovigen is de basis van de kerk, daaraan voorbijgaan ontnemt de kerkgemeenschap zijn fundament. Jan de Wildt

Zelfs als men deze massale kerksluitingen 'zakelijk' of 'bedrijfsmatig' beziet is het onbegrijpelijk. Maar het belangrijkste is dat juist in deze heftige tijd het waakvlammetje van het geloof beschermd zou moeten worden en niet uitgeblazen. Een kerkgebouw is een plaats van ontvangst voor alle mensen, een thuis voor gelovigen. D.vd.E.

Ik ben van mening dat de priester naar de gelovigen moet komen en luisteren i.p.v. de gelovigen naar een priester waar dan ook. J.vd.V.

Het zal toch jammer zijn als parochie's, die door de parochianen financieel en functioneel levensvatbaar zijn, dat deze door een maatregel van Mgr. Eijk gesloten zou moeten worden. N.d.B.

Het hele beleid is er op gericht om de priesters een centrale functie te geven, terwijl de goede en betrokken inzet van pastoraal werkers, mannen en vrouwen, volledig aan de kant geschoven wordt. De positie van vrouwen is al helemaal betreurenswaardig in het huidige beleid. Als pastoraal werkers en leken, zowel mannen als vrouwen meer de kans kregen, waren die kerksluitingen niet nodig. H.B.

Met het sluiten van kerken missen gelovigen hun veilige vertrouwde plek om Gods woord te horen en stil te staan bij hun geloof. Niet priesters zijn verantwoordelijk voor het bestaansrecht van een/de kerk, maar de gelovigen. Marga Vintges

Door deze oproep aan onze Paus te ondersteunen geef ik aan, dat ook ik vrees met grote vrees, dat als de Kardinaal zijn plannen doorzet, en daar heeft het alle schijn van, dan wordt ook onze kerk met alle gelovigen en vooral met alle vrijwilligers meteen buitengesloten om nooit meer terug te keren. Help ons dit monsterplan om zeep te brengen!! Emile Dalloyaux

De kerk moet worden opgebouwd niet afgebroken! C.B.

Dit ziet eruit als een kille zakelijke sanerings regeling. overcapaciteit zo snel mogelijk afbouwen, kosten sparen, en natuurlijk de wonderlijke formule die wel gaat werken. Freek van der Valk

Ik denk niet dat er veel parochianen zijn die buiten de eigen geloofsgemeenschap zullen kerken, laat staan dat de koorleden dat doen. Veel kerkwerk zal verloren gaan. J.W.

Belachelijk dat de parochies die goed draaien opgeheven kunnen worden door het bisdom. Zelfs alle banktegoeden invorderen, dit is van onze parochie. v.D.

Waarom moet een kleine gezonde gemeenschap in een dorp opgaan in een groot onbekend geheel waar de Euro belangrijker is dan de parochiaan. F.P.

Ook in onze stad zijn nu verschillende kerkgebouwen gesloten en eind juni is de volgende aan de beurt. In de Drechtsteden zijn verschillende parochies samengevoegd en ook daarvan zijn er weer gesneuveld. Het kerkgebouw maar ook de kerk zelf wordt onbereikbaar voor de gelovigen. T.d.Z.

Wat er nu gaat gebeuren is veel te ingrijpend. Naast de priesters die wij nog hebben, zijn er nog vele diakens, pastoraal werkers en gebedsleiders die in de vieringen kunnen voorgaan. Vooral laatstgenoemden hebben hun studie gevolgd en worden nauwelijks ingezet, terwijl zij juist heel veel gelovigen enorm aanspreken. Wij beschikken over prachtige kerkgebouwen, waarvan er enkele gesloten zullen moeten worden, maar niet op die manier zoals kardinaal Van Eijk dit wil. Steun ons a.u.b. dat wij straks niet tegen moskees aan moeten kijken en onze katholieke kerken afgebroken worden en wij niet meer in onze eigen dorp of stad naar de kerk kunnen. Joke Jongeneel

Waar moeten de mensen naar toe die zich niet goed kunnen verplaatsen en om te vieren naar een ander dorp of plek moeten gaan. Is het vieren alleen nog maar voor de elite, die vervoer heeft? Zo zijn in ieder geval b.v. de ouderen de dupe..... A.J. de Reuver-Linnenbank

Het is gewoon bittere noodzaak dat het roer om gaat!!! Mensen zijn het negatieve gedoe meer dan zat!!! Het wordt tijd voor een echte hedendaagse Kerk,gedragen door de basis,met een positieve blijde uitstraling!!!! H.G.

= = = =

Nee, ik steun de noodkreet aan Paus Franciscus niet.

Kardinaal Eijk ziet maar één oplossing voor het probleem van te weinig priesters en het afhaken van de RK: gelovigen: het sluiten van meer dan 300 kerken en het verzamelen van de gelovigen rond de overgebleven priesters in twintig zogenoemde eucharistische centra. Zo wordt helemaal niks opgelost, dat kan ik u nu al vertellen. De oude generatie die nu nog naar de kerk gaat is aan het uitsterven. Wat blijft is mijn generatie (ikzelf ben 53 jaar) en die na mij komen. Wat betreft mijn generatie: die weet niks meer van RK geloof en ik zal het nog breder nemen: het christelijk geloof. (Door de kranten weet men meer van de Islam en o wat zijn ze toch leuk de boeddha-beeltjes in huis en tuin). De katholieken is nooit geleerd de bijbel te lezen, en dat is een van de grote fouten geweest. En die katholieken die wel geïnteresseerd zijn gebleven in het christelijke geloof, zoeken op internet en vroeg of laat willen ze toch gezamenlijk iets doen op christelijk gebied en dan komen ze automatisch uit bij de evangelische kerken, waar het momenteel storm loopt. Daar zitten de meeste ex-katholieken. En geef ze eens ongelijk. Daar wordt men serieus genomen, toegerust in het bijbel lezen, er wordt gekeken welke geestelijke gaven men heeft en men wordt uitgenodigd actief met deze gaven iets te doen in het Koninkrijk van God. In plaats van alleen maar het lijden te benadrukken in de katholieke kerk, wordt het eens tijd om zich óók te verdiepen in de opstandingkracht van de gelovige (dat doen de evangelischen hoofdzakelijk). Christus is nl. zelf ook opgestaan! En aangezien wij gelovigen overwinnaars in Christus zijn, moeten we hier iets mee. Maar de katholieke kerk begrijpt dit niet. Ze blijven hangen in de leer. Ik lees nu ongeveer 23 jaar de bijbel, ben RK gedoopt, heb veel affiniteit met de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing) en het woord van God (de Bijbel) is werkelijk een SCHAT. Ik kom heel veel bij de evangelischen en daar heb ik de praktische beleving van het christelijk



geloof geleerd. Daar heeft men ook mijn geestelijke gaven ontdekt. De bijbel lezen is goed voor je geloofsleven, goed om te groeien in je levende relatie met de levende Christus. Ik ga helemaal voor Jezus Christus. En daar heb ik in mijn aardse leven de prijs voor moeten betalen. Ik heb de Heilige Geest in mij en God is mijn liefhebbende Vader. Ik ben nog steeds katholiek. Maar in de parochie leer ik helemaal niks meer. Het enige wat mij nog trekt is de Eucharistie en de stille aanbidding. Daar heb ik relatie met de Heer. Als ik naar de korte preek luister, gaat deze meestal erover hoe slecht en zondig wij mensen wel niet zijn. Ik heb ondertussen geleerd dat ik kind van de levende God zijn en dat Hij van mij houdt en mij graag ziet. Dat hoort zich heel anders aan, dan het constant neerhalen van de parochiaan... Over de levende Heer hoor je nauwelijks iets in de preek. Maar om Hem gaat het. Vertel over Jezus! Dat Hij overwonnen heeft! Door de kruisdood. Dat de duivel allang verloren heeft. Dat wij katholieken dat veel meer moeten beseffen. Dat we in die opstandingkracht mogen gaan staan! Moeten gaan staan! Dat we weer lichtend licht en zoutend zout gaan worden. Het is een blijde boodschap en geen trieste! Waar is die blijdschap binnen de katholieke kerk?? Ik heb ze nog niet werkelijk ontdekt. Een van de oplossingen: Zet de katholieke mensen met apostolische en profetische gaven aan het werk! Luister naar hun, want zij weten de weg. De meeste priesters zijn herders, (als ik kijk naar de vijfvoudige bediening), die willen alleen maar de kudde bij elkaar houden. Daar is trouwens helemaal niks mis mee, (een goede herder hoort dat te doen), maar apostolische en profetische mensen hebben ook hun gave van de Heer gekregen. Deze mensen weten de weg te banen. Die zetten nieuwe wegen uit, die hebben visie gekregen voor toekomst van de kerk. Herders hebben dat niet. Moeten ze dat doen worden herders doodongelukkig. Herders willen bij het bestaande blijven. Dat is veilig voor hun. Schoenmaker blijf bij je leest. Wat herders kunnen, kunnen apostolische en profetische mensen weer niet. En daar zit de hele crux. Zet de goede mensen (vrouwen en mannen), in hun roeping, in hun bediening waarvoor ze geschapen zijn. Want het werkt pas helemaal als alle bedieningen SAMEN werken! Alles zal dan anders worden. Niet meer zoals vroeger. Wil je bij het oude blijven, dan ga je verliezen. De doorsnee katholiek heeft écht wel interesse in spiritualiteit, alleen ze zijn de verkeerde weg gegaan. Zitten nu in de New Age, esoterie, occulte dingen, mindfulness en noem maar op. De duivel lacht zich werkelijk kapot. Als deze katholieken hun geestelijke gaven hadden geweten en als ze hierin serieus waren genomen en waren uitgenodigd om met deze specifieke gaven mee te bouwen aan het Koninkrijk van God, had alles er heel anders uit gezien. Triest triest triest. Jezus leeft nog steeds en de H. Geest in ons is nog wel aanwezig, maar Hij wacht tot wij roepen: ja ik wil! Dat waakvlammetje zal dan weer tot uitbarsting komen, als een groot verterend liefdevol laaiend vuur. Aan God ligt het echt niet. Het ligt echt aan de mensen, aan de heren "beleidmakers" van de katholieke kerk. Ik heb als vrouw 3 jaar rondgereisd door heel Nederland (ben zelf uit Limburg), ben naar andere christelijke geloofsbroeders en zusters geweest, heb met hun cursussen en conferenties meegedaan. Was heel vaak ergens de eerste katholiek die meedeed. Puur om te kijken wat werkt en wat niet. Wat ben ik gegroeid! Maar zij hebben weer niet wat de katholieken hebben. Pak alles samen, want we moeten niet tegen elkaar vechten (John. 17), maar standhouden tegen het kwaad. Dus: richt apostolische centra op voor de R.K. mens, (en laat dit dus NIET DOEN door herders), opdat de katholiek hier naar toe kan komen en erachter kan komen wat zijn geestelijke gaven zijn, waar zijn/haar specifieke roeping ligt. Dan zit je al een stuk in de goede richting. Maar daar moet het niet bij blijven. Als je de roeping dan weet, maak daar gebruik van. Niet alleen binnen de parochie, maar ook erbuiten. Laat je leiden door de H. Geest. Die zal met nieuwe vormen komen van christelijk samen zijn. In je dorp, in je stad, in

je provincie, in Nederland. Als Christen in de maatschappij staan, trots zijn op je geloof en hierover getuigen in je eigen omgeving, op de werkvloer, overal waar je komt. Zo zou het moeten. En zo kan het ook! Dat die stromen van Levend Water uit je binnenste vloeien. De tijden worden steeds zwarter. Het Licht in ons moet door ons hele wezen kunnen schijnen naar de zoekende mens toe. Ik geloof hier in! Want onze God is trouw en nog steeds dezelfde, ook in deze tijd en in de toekomst! Adriana Bronneberg