

## **Reacties bij ondersteuning petitie – 9 (17 maart 2015)**

Dit mag niet gebeuren. Wij zijn een hechte gemeenschap en open kerk; een ieder is welkom en het is een vertrouwde plek. Samen zijn wij kerk. J.S.

laten we eerst verder onderzoeken wat mogelijkheden zijn met het huidige aantal priesters, actieve parochianenen, belijdende parochianen en kerkbezoekers. M. Hendriks

Laten we beter onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze bijzondere Parochie met haar eigen karakter en gewijde kerk te behouden. We hebben nog langniet alles geprobeerd om de Sint Liduina Parochie open te houden. Het kerkbestuur blijkt niet mee te werken aan de kerk open houden; zij luistert niet naar de parochianen. G. Hendriks

Het is te gek voor woorden dat onze meer als vitale parochie om zeep geholpen moet worden om de grote stad , waar geen beleving is , in stand te houden. Wat door de jaren heen door de mensen opgebouwd is , ook financieel , wordt zomaar door het bisdom van ons gestolen zonder pardon . Als er een bisschop is die zegt dat hij liever een jumbo in de kerk ziet als parochianen dan is de wereld hopeloos verloren! H. Tiemissen

De kerk moet intact blijven en niet vernield worden door leiders met een zeer smalle visie. J.v.G.

De bezieling in de kerk komt van onderop. Dicht bij de gelovigen, die voor hun geloofsgemeenschap staan! Niet alleen bij onze rk-broeders, maar ook voor protestantse christenen. F.G.

De RKGemeenschap Zuidland is twee jaar geleden door de pastoor afgestoten, maar wij gaan op eigen kracht door en "kerken" in de sporthal. Ria Maartens-Bolleurs

Ook onze parochies worden met 'sluiten' bedreigd, ondanks het feit dat 'we' nog heel vitaal zijn en er mede voor zorgen dat onze dorpen een geheel blijven. We hebben er hard aan gewerkt (en werken er nog steeds heel hard aan) om te laten zien en te bewijzen dat we nodig zijn, dat een parochie mensen kan binden. Lizette van de Meerakker

Indien men te ver moet reizen om naar een kerk te gaan, zal men nog minder een kerk bezoeken. Men raakt uit het ritme van iedere week te gaan en zo wordt "uit het oog uit het hart". S.L.

Samen sterk tegen dit absurde plan. Wij willen zoveel mogelijk onze eigen parochiegemeenschap in stand houden. Wij beslissen daarover en niet Kardinaal Eijk. deze man moet daar weg en er moet iemand komen die weer opbouwend werkt en niet afbreekt. M.v.Z.

De kerk gemeenschap wordt systemmatig gesloopt. Alle goed bedoelde acties worden tegengewerkt of de grond in geboord. H.H.

De kerk vormt een wezenlijk onderdeel van elke stad of dorp en dat al eeuwen lang. Bij sluiting zullen mensen het contact met de kerk en het geloof verliezen. Het beleid van bisschop Eijk is puur gericht op afbraak, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Ongevraagd worden mensen voor een voldongen feit geplaatst. Met veel inzet proberen mensen hun geloofsgemeenschap en kerk in stand te houden, echter het bisdom weet dat niet te waarderen en kiest voor opheffing. Paul Wientjes

Ik geloof in een God die ruimte geeft en vrijheid schept, niet in een kerk die regels belangrijker vindt dan mensen. N. van Geijlswijk

De leiding is arrogant en staat niet tussen de mensen. Zij hebben geen enkele affiniteit met de mensen en staan boven de mensen. T.S.

Oudere mensen gaan niet meer naar andere kerken en vinden dat ze niet meer hoeven te bidden, ook omdat alles wegvalt en wordt afgenomen. M.W.

Je kan je opvolger in 2028 niet opzadelen met de puinhoop die je hebt aangericht. Elke sluiting gaat veel te snel. Kerkleden krijgen geen kans om zich in te leven in de nieuwe situatie. Jan Rosenhart

Het gaat mij aan het hart, de kilte van de managers, die aan het roer staan. Laat de paus ingrijpen. Annelies Vlaar

De bisschoppen, met kardinaal Eijk voorop, jagen de mensen de kerk uit. Sluitingen zijn aan de orde van de dag. Ouderen gaan niet alsdan naar een andere plaats om kerk te vieren. A.J.W.M. van Hooff

In een gemeenschap van gelovigen is het gewenst en vaak ook noodzakelijk elkaar te ontmoeten in de lokale omgeving, bij ontmoetingen in het dagelijks leven, de school van kinderen en kleinkinderen, de begraafplaats, het buurtcafé en het verzorgingshuis. Deze vorm van nabijheid van de ander wordt genegeerd door het centraliseren van religieuze vieringen op een (te) grote afstand. Frank Seller

Het kan niet waar zijn dat de mensen uit de ons omliggende dorpen zoals de ouderen niet meer naar hun vertrouwde kerk. Zij zullen vaak noodgedwongen moeten afhaken. Dit mag en dit kan niet. P.S.

Samen kerk zijn in eigen omgeving is heel belangrijk. Elkaars noden verstaan kan alleen als je elkaar ontmoet binnen een kerkgemeenschap. M.G.

In onze regio dreigen verschillende parochies na een gedwongen fusie hun identiteit prijs te moeten geven ten bate van de strikte regelgeving van de nieuwe pastoor. Dit beleid ontwricht verschillende goed lopende en bezielende kerkgemeenschappen. L.Z.

Het bisdom Den Bosch is arrogant en luistert niet naar de mensen. Hulpbisschop van Den Bosch heeft letterlijk gezegd dat het hem helemaal uitmaakt als er een discotheek in komt. Dat wij parochianen zijn gedoopt, communie hebben gedaan en afscheid van onze dierbare hebben genomen in onze kerk doet de kerkleiding helemaal niets. Er is geen oog voor de medemens. OP ALLERLEI GEBIED IS ER GEEN BEGRIP VOOR DE GEWONE MENS, ALLEEN ARROGANTIE . HELP ONS AUB !!! J.S.

Uit ervaring weet ik dat het erg is als jouw kerk gaat sluiten. T.d.J.

Mgr. Eijk is bezig, door zijn grote schoonmaak in de kerk, de kerkprovincies in Nederland te vermoorden. In het Midden-Oosten worden de Christenen vervolgt en vermoord door IS, in Nederland wordt de Katholieke gemeenschap door Eijk op dezelfde manier om zeep gebracht. Stop die afschuwelijke man die onze kerkgemeenschap ten gronde richt en laat hem op een zo kort mogelijke termijn overgeplaatst worden naar een plek waar hij geen schade meer kan aanrichten. T. Cornelissen-Hassink

Hoewel onze eigen kerk tot zo'n eucharistisch centrum is verheven, zou ik veel liever sterkere ondersteuning van lokale gemeenschappen zien, zodat die kunnen (blijven) bloeien. Roswitha van der Voort, Houten

Vreselijk als kerken moeten sluiten. Ik wil in mijn eigen parochie naar de kerk. Sluiting van kerken betekent nog meer leegloop!! Ik kom niet meer als mijn parochie sluit!! Y.B.

Ben bang dat onze St Martinus kerk in Hoogland ook in gevaar komt tot sluiting, C.A. Kok-Hilhorst

De kerkgemeenschap zijn de mensen, die daarbij willen horen. Niet de stenen, de structuur of de regels. Mannen en vrouwen, gewijd of leek, zijn samen en gelijkwaardig de kerkgemeenschap. Gert Dirksen

Al het eigene van onze parochiekern verdwijnt. Uniformiteit is vereist. Lekenvoorgangers mogen alleen in uiterste noodgevallen opdraven. J.R.

Ingegeven door mijn bezorgtheid heb ik geen andere keuze om achter deze noodkreet te staan. Vroeger vertelde de kapelaan uit: De juiste weg. Zo werd je als kind op de goede weg gezet. Gebeurde dit nog maar, maar de heren geestelijken vergaderen alleen maar en leren het gebeuren. De schapen voelen zich in de steek gelaten. Het verhaal van de goede herder gaat nog steeds op. Ook in de huidige wereld is er een weg te gaan. Henk Witbreuk

Ook kleine kerkgemeenschappen hebben recht op voortbestaan. Zijn vaak warme en hechte gemeenschappen. Eijk breekt af i.p.v. op te bouwen. RvdM

Belangrijk dat de diverse gemeenschappen blijven bestaan, ook omdat dit meestal goedwillende vrijwilligers zijn, met hart en ziel verknocht aan hun parochiegemeenschap. C.S.

Onze vitale nog op veel vrijwilligers gestoelde parochie willen we behouden. Ook financieel staat onze parochie er relatief goed voor. Mede te danken aan onze voorvaders, die het geschonken en bedoeld hebben voor onze eigen parochie. Veel succes met jullie actie. M.P.

Het kan en mag niet zo zijn dat een vitale parochie zomaar gesloten wordt. Hier regeert de autoritaire macht in plaats van de kernwaarden van ons geloof. Het volstrekt ontbreken van een spirituele visie bij deze plannen maakt dit van bovenaf opgelegde beleid tot een kille sanering van alles wat van waarde is en dat is breekbaar, zoals Lucebert ooit zei.....

Paul Janssen

In het bisdom Den Bosch gebeurt eigenlijk hetzelfde als in het aartsbisdom. De waarnemend pastoor van de Sint Fransiscusparochie in de Bommelerwaard wilde in Zaltbommel de oecumenische vieringen op zondagmorgen verbieden. Dit is op initiatief van de dominees voorlopig teruggedraaid totdat de huidige pastor, de Kapucijn Bertus Bus van de Sint Martinus kerk in Zaltbommel vertrekt. Inmiddels zijn er ook al van de zeven kerken 2 gesloten, die beide een bloeiende geloofsgemeenschap hadden. Drs. A.C.J. van Oostrom

Het bij kerksluitingen verdwijnen of uit elkaar vallen van nog actieve geloofsgemeenschappen moet gestopt worden., Veel goede gelovigen zijn niet altijd in staat om verderop een kerk te bezoeken of hebben moeite zich thuis te voelen bij nieuwe, soms wat gesloten groep kerkgangers. Zij voelen zich in de steek gelaten. F. Bergsma

Kard. Eijk is te star, hij zou een voorbeeld moeten nemen aan paus Franciscus' open houding. W.N.

Ik ben het eens met wat in de brief staat. Waarom ineens deze afbraak, van iets dat goed loopt. Onze kerk draait nog goed. In de toekomst zal het wel anders worden; dat is duidelijk gezien de leeftijd. Maar dit hoeft niet in dit tempo. H.M.

Het gaat om een ongekend gebrek aan pastoraal inzicht en optreden, en verwaarlozing van geloofs-gemeenschappen, vandaar de oproep aan de paus. W.P.

Een kerkgemeenschap is meer dan alleen de priester die voorgaat. Zonder priester zijn er ook prachtige vitale gemeenschappen. B.S.

Het is zo belangrijk dat er Kerken blijven waar mensen als Gemeente van Christus samenkomen. Het geloof wordt gevoed, je hoort als individu bij een groep waarmee je iets deelt! Hoe klein ook! I.S.

Verdere inkrimping van het reeds sterk gedaalde aantal parochies tast de samenhang van de geloofsgemeenschappen aan in het bijzonder ten koste van de ouderen. K.vd.B.

Het beleid van deze kardinaal is geen beleid waarin mensen betrokken worden. Over alle hoofden heen regeert binnen de RK kerk wederom macht!! Jammer dat het instituut het zichzelf zo moeilijk maakt en niet naar de eigen achterban luistert door een OPEN en TRANSPARANTE kerk te zijn en de verbinding zoekt in de samenleving! M.S.

In Rhenen gaat waarschijnlijk de Gedachteniskerk sluiten. Ongelooflijk, de kerk die heel Nederland na de oorlog door steenacties bij elkaar heeft gespaard. Gedachtenis, het woord zegt het al. Herinnering aan de tweede wereldoorlog. Deze mooie kerk moet blijven!!!  
Betty de Munnik

Mgr. Eijk is een ramp voor katholiek Nederland. Hij moet zo snel mogelijk vervangen worden of op een zijspoor worden gezet. In deze tijd heb je mensen nodig met communicatieve vaardigheden, zoals paus Franciscus. Opvallend is dat een brief van bisschop de Korte in de Osservatore is gepubliceerd of aangehaald (?). Een duidelijk en positief signaal uit Rome!  
E.K.

De Paus zou moeten weten wat er zoal gaande is op gebied van doorgeduwde kerkfusies van gezonde zelfstandige gemeenschappen! E.H.

Zonder eigen kerk geen geloofsgemeenschap meer. A.M.

De kerk in ons dorp is er nog en dat zouden wij graag zo houden. S.v.D.

Ben een verontrustte wereldburger. Ontmoeting van gelovige onder elkaar is zinvol. Zou ook graag een oecumenische beweging zien. Meer begrip en toenadering voor elkaars geloven.  
R.v.L.

Ik sluit mij aan bij de onderstaande reactie: "Helaas meent Mgr. Eijk dat alle verworvenheden van de afgelopen jaren weer afgepakt moeten worden waardoor velen de kerk de rug toekeren. Met als gevolg dat hij nu de kerken maar gaat sluiten. Meegaan met de tijd had gelovigen binnenboord gehouden. G.v.A." Toevoeging: meer samenwerking met andere geloofsrichtingen zou, zeker in deze tijd, kunnen helpen om kerkgebouwen weer 'te vullen'. ? Wij geloven toch allemaal in dezelfde God?! M.J.

Geloof en ontmoeting is onder de mensen mogelijk. De kerk zijn de mensen en niet het instituut. J.v.L.

De lokale geloofsgemeenschap moet blijven, deze moet juist geïtaliseerd worden.  
Frans Ceelen

Ik maak me zorgen over de aanwezigheid van de kerk op plaatselijk niveau. Het gebrek aan priesters is daarbij natuurlijk een echt probleem. Maar m.i. is het grote probleem dat de kerk niet de kracht erkent die onder leken aanwezig is om leiding te geven. Niet elke priester is alleen door zijn wijding geschikt geworden om leiding te geven. Tevens wordt het hoog tijd dat de kerk de medezeggenschap van leken een plaats geeft en haar eigen 'meest loyale oppositie' organiseert. Het sluiten van kerken zonder de andere kernproblemen aan te pakken is geen echte beleidsvoering want dat dekt alleen de financiële problemen, niet de pastorale. R.H.

Ik ben in een parochie van 5 kerken penningmeester van een van de locaties. Wij krijgen dagelijks bericht van parochianen dat ze zo blij zijn met de kerk op loopafstand.

I. Vergroesen

Een kerkgemeenschap is is een stukje van het levende lichaam van onze Heer jesus Christus. Ik vind het verschrikkelijk dat er met zo weinig respect wordt gehakt. F.B.

De kerken zijn te belangrijk voor met name de kleinere gemeenten, met de onderlinge contacten en verbondenheid en de rituelen die bij de eucharistie horen. Leegloop zal op een andere manier moeten worden aangepakt, het sluiten van kerken is een weg die van de mensen weg leidt i.p.v. er naar toe. F.B.

Wij moeten geloofsgemeenschappen vitaliseren in plaats van hen jagen naar een vaak onbezield eucharistisch centrum. Hr. en mw. Hoekstra – van Loo

Doel: eenheid nastreven d.m.v. respect voor de ander. J. Widlak

Locaties sluiten is onnodig zolang er nog mensen zijn die de gemeenschap met vieringen bij elkaar wil/kan houden. C.v.T.

Het wordt hoog tijd dat de katholieke kerk en haar regels zich aansluiten bij de moderne tijd. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, celibaat niet als enige leiderschap zien. Mensen die trouw beloven toelaten (of dat nu man-vrouw is of man-man, vrouw-vrouw), scheidingen niet alleen maar verbieden. Hedendaagse wetenschap en medische ontwikkelingen niet ontkennen. Voorbehoedsmiddelen toestaan. Hedendaagse filosofie, muziek en kunst als inspiratiebronnen zien. A.B.

Katholiek willen leven, behelst meer dan alleen naar de viering op de zondag te komen. Je moet je verbonden kunnen voelen, je moet je gesteund kunnen voelen, en dat is bij mensen die jou verstaan, en die jij verstaat. Dat kan niet zomaar ergens in n kerkgebouw met zomaar n voorganger die je niet kent. Zo wordt je geloof een individueel gedrocht, en geen gemeenschap. En dat is wat Jezus ons voorleefde en die ik / wij willen volgen.  
Gerrie van Eijndhoven

De samenvoeging tot één parochie is zeer ondemocratisch verlopen. Het ons door de strot geduwd met voorbij gaan aan de eigen identiteit van de verschillende gemeenschappen. Communicatie op verschillende punten is uit de weg gegaan. Beloften om in te gaan op essentiële zaken als bijeenkomst ruimten realiseren gaat men al jaren uit de weg. Dat betekent dat groepen niet meer in tel zijn en dus uit elkaar vallen. Zeer velen uit onze gemeenschap hebben de kerkgang opgezegd juist omdat men niet als volwaardig wordt aangezien. Wij zijn uit ons eigen, zeer modern en goed ingericht gebouw (Goede Herderkerk te Ede) gemoeten en zijn verwezen naar een zeer traditioneel gebouw en gemeenschap in Ede, De Sint Antoniuskerk. Pieternel en Janus van Riel

Laat de Kerken open zolang ze zich nog financieel kunnen bedruipen en er genoeg vrijwilligers zijn. Als dit niet meer kan, gaan de Kerken vanzelf dicht, doch e.e.a. is voor onze mensen/parochianen dan veel beter te begrijpen. beter te accepteren.  
B.J.M. Cornelissen-Stevens

We moeten de kerk actief houden, niet afbreken op deze wijze. H.E.

Het wordt de HOOGSTE tijd dat de kerk zich aanpast aan de sterk veranderde wereld en de veranderde denkwereld van de gelovigen. J.A.M. Mes

Een beleid waar alle hoop en vertrouwen is overweldigd door krimp en eenzijdige zakelijkheid, maakt mensen machteloos en wat nog erger is, onverschillig! G.G.

Misschien kan onze verstandige paus er voor zorgen dat we ook een bisschop krijgen met verstand en gevoel. A.E.

Een kardinaal die niet luistert is geen leider. J.L.

Onze kerk sluiten kan gewoon niet, natuurlijk kunnen we overal geloven maar een mens kan niet zonder geloofsgemeenschap in eigen dorp , dan gaat het katholiek zijn zeker verloren!!! R.E.

De mensen en de kerk gaan ten onder. T.L.

Wij missen in het relaas van de reorganisatie van de parochies beroep en gebed tot de Heilige Geest.Daar moet de kracht vandaan komen. Eigen kracht en aanpak is niet genoeg. Th.W. Willemsen

Wij, een rooms-katholiek en een hervormde partner, hebben ons leven al 45 jaar op oecumenische wijze, met respect voor elkaars geloof, vorm en inhoud gegeven. Daarbij heeft mijn hervormde partner de kinderen begeleid in de katholieke keer. Nu is zij door uitspraken van deze kardinaal het samen vieren in onze kerk ontzegd. Waarom mag iemand gedoopt als christen het lichaam van Christus plotseling niet meer ontvangen? Ik ben klaar met de kerkelijke leiding in Nederland, maar niet met mijn geloof als christen. W.

Juist kleine gemeenschappen houden de kerkelijke mensen bij elkaar. Joseph Lenferink

Zij die woord en communidiensten doen wordt verboden dit te doen op de duur. Alles wordt over de hoofden van de parochianen beslist.communicatie is zeer slecht. F.H.

Geloven ligt dieper dan een eenzijdige bijbel uitleg. Geloven doen we samen, wij vormen de parochie, de lokale kerk en gezamenlijk vormen wij de kerk. Daarbij onze lokale kerken zijn door onze voorouders betaald en deze worden door ons onderhouden en gerenoveerd ..... niet door Monseigneur Eijk. J.H.G.M. Bank

Geen onnodige sluiting van geloofsgemeenschappen die financieel,gezond zijn en voldoende vrijwilligers hebben. J.S.

Wij willen onze kerken behouden en geen 60 km rijden om de mis bij te wonen.Het lijkt wel of deze kardinaal geen hart heeft.Hij luistert ook niet naar zijn eigen BAAS.Breng de kerk terug bij de mensen en predik weer Liefde Hoop en Geloof. J. van 't Hooft

Voor onze dorpsgemeenschap is de kerk van enorm menselijke betekenis evenzeer als een geloofsgemeenschap, dit dreigt nu allemaal verloren te gaan. Herman Scholten

Wij zijn samen kerk voor al de mensen en geen kerk alleen voor priesters zoals Mgr Eijk wil. De mgr weet niet wat er in ons land leeft. Cilia Ensing

Foutief signaal van de aartsbisschop!! A.R.

Zorg dat we op onze eigen plek weer iets van het geloof kunnen oppakken. Er wordt te veel over andere dingen gesproken. B. Senger

Belangrijk om kerkdiensten te kunnen bezoeken in kleine dorpskern als Buurse. Geloofsgemeenschap is belangrijkste maar kerk is daarin een van de middelpunten. H.S.

Bij de kardinaal heb ik moeten ontdekken; Wanneer het over geld gaat, gaat het verstand op nul! Kardinaal Eijk spreekt weinig over gevoelens en veroorzaakt paniek onder gelovigen. Zijn bedoeling is om alleen gelovigen over te houden die volgens de strikte katholieke leer leven! Hij kent maar één weg naar Rome en er zijn vele wegen die naar Rome leiden! Ton Alferink

Als men maar vaak genoeg verkondigd dat het slecht gaat met de kerk zal dat op den duur uitkomen. Waarom niet samen de schouders eronder en het negatieve beeld omzetten in het positieve. H.S.

Al jaren ben ik met veel devotie en inzet als vrijwilliger actief als vrijwilliger in de kerk als lector, voorganger avondwake, lector woord-communievieringen. De waarde van vieringen in eigen kleine geloofsgemeenschap is waardevol!! Sylvia Hagedoorn

Ik ga graag, bijna wekelijks naar de kerk en het zou mij ontzettend veel pijn doen dat zoveel RK kerken zouden sluiten. Ik vind het onbegrijpelijk en onacceptabel. W.V.

Slechts de Paus kan bisschop Eyck afbrengen van dit voor de geloofsgemeenschap rampzalig beleid. Jammer dat de bisschop klakkeloos het beleid van de econoom van het bisdom Utrecht volgt. Louis van Zutphen

Helemaal eens met de tekst van de Noodkreet! Vooral ouderen zullen het slachtoffer worden, juist de meerderheid dus van de kerkgangers. Hierdoor zal het proces van ontkerkelijking zeer versneld worden! M.B.

Wij verwachten van een kerkelijk leider eigenlijk een inspirerend betoog over de wijzen waarop een gemeenschap gecontinueerd zou kunnen worden en niet een uiteenzetting over sluiten van kerken. Onze parochie is een gezonde parochie met meerdere goede koren en geschikte vrijwilligers die allen zeer capabel zijn om op een inspirerende wijze woorddiensten te leiden. Het zou natuurlijk fijn zijn als er in de toekomst zo nu en dan een priester langs komt voor het toedienen van diverse sacramenten. De tussen gelegen weken kunnen vrijwilligers prima voorgaan in de zondagse vieringen. Er blijken ook voldoende pastoraal medewerkers en vrijwilligers te zijn die zich in willen zetten om op een eigentijdse wijze kinderen te begeleiden naar de eerste communie en het vormsel. Laten we ons richten op alle capaciteiten die we nu in huis hebben in plaats van te somberen over van alles wat er niet meer is (zo positief was het heus niet allemaal in het verleden!!!). M.v.E.



Ik hoop dat de paus ingrijpt en de sluipende vernietiging van bloeiende lokale geloofsgemeenschappen stopt. H.G. Rutten

Het is van groot maatschappelijk en emotioneel belang dat onze geloofsgemeenschap niet wordt afgebroken.... A.G.P.

Mgr. Eijk is de geloofsgemeenschap aan het slopen waar hij totaal het recht niet voor heeft. Doodzonde!!!!!!! R.t.B.

Kan mij niet vinden in het beleid van uit Utrecht het gaat hier niet meer om geloven maar zaken die niets met geloven toemaken hebben. Het lijkt wel een bedrijf met regels die nergens opslaan. J.W.

Ga elke Zondag naar de kerk. Als ik verder weg moet gaat me dat niet meer lukken. Heb op deze manier het gevoel dat me mijn kerk ontnomen wordt. Maaïke Mulder

Is niet meer van deze tijd, de top van het katholieke geloof is het aan het afbreken. H. Groote Punt

Sluiten van kerken is inboeten van heilige plekken om samen te komen en te bidden. I.W.

Parochiebesturen en bisdom breken gezonde geloofsgemeenschappen af en dat betekent vreselijk veel verdriet, zelfs pijn voor individuele gelovigen. Daarna gaat in immateriele zin de parochie failliet. J.W.

Als kerken te ver van mensen af zijn, kunnen ouderen vaak niet meer naar de kerk, terwijl ze hun leven lang trouw zijn geweest aan hun geloof en aan hun kerk. M.v.L.

Ja het is nodig dat er in Nederland het een en ander verandert. Vooral het respecteren van ieder zijn mening, samenleving tussen partners, sexuele geaardheid, geboorteperkingen. Degene die aan het hoofd staat van de Nederlandse kerk niet meet zo conservatief zijn maar met de maatschappij meegroeien. E.vd.T.

Centralisatie rond de overblijvende kerken is de doodsteek voor Katholiek Nederland. Ik vind dat de sluiting van kerken moet stoppen en de plaatselijke geloofsgemeenschappen moeten worden behouden en vitaliseren. W.d.K.

Ik vind het jammer dat een goed draaiende parochie zou worden gesloten. A.V.

Door steeds weer opnieuw te zeggen dat het niet goed gaat met de kerk belanden wij in een neerwaartse spiraal. Laten wij positief blijven denken en ons blijven verzetten tegen de afbraakpolitiek van kardinaal Eijk. H.S.

Wij als parochianen hebben van uit de kerkelijke leiding geen ruggesteun om ons geloof een positief uitstraling te geven omdat er te conservatief gehandeld wordt en met de botte bijl wordt gewerkt. Ik heb hier een rot gevoel bij. J.H.T. Hogeman

De visie van huidige kerkleiders is destructief. Er is geen enkel beleidsplan die probeert om die negatieve tendens te keren. Integendeel de visie wordt tot beleid verheven. Voor velen, die jaren en jaren tot een hechte geloofsgemeenschap hebben gehoord een grote teleurstelling. Het tij moet om want wat nu verloren gaat komt niet weer terug! John Vos

We hebben een bisschop nodig die stimuleert en nieuwe wegen bewandelt, om vooral ook voor jongeren ons geloof levend te houden. Een herder en geen dictator. L.G.

Mgr. Eijk is zo conservatief. Wat hij beslist, daar is geen speld tussen te krijgen. Makkelijk om kerken te sluiten en verder niet over te discussieren. Bespreek alternatieven om geloofsgemeenschappen te vormen. M.D.

De kerk is niet van een Kardinaal maar van de mensen. C.J. Stevens

Ik ben het niet eens met het beleid van het bisdom. De rigoureuze sanering van kerken en het samen voegen van geloofsgemeenschappen. Het weigeren van open dialoog voelt heel slecht!! Thea Vernooij

Wil je levende geloofsgemeenschap in stand houden, dan moet de kerk dicht bij de mensen zijn. R. Racer Palthe

Door het beleid van Utrecht haken steeds meer gelovigen af. Utrecht heeft totaal geen begrip en oor voor wat bij de mensen die geloven, willen vieren en gemeenschap willen zijn, leeft. Als er geen eucharistievieringen kunnen worden gehouden, zijn gebedsvieringen zeer waardevol, hoewel woord-communievieringen veel diepere inhoud hebben. Henk Hoefnagels

De gelovige moet centraal staan, niet de priester! H.B.

Een gezonde parochiekerk wordt zonder meer afgeschreven, wat blijft er over van de gemeenschap? G.V.

Kerken mogen niet massaal sluiten. Sluiting versterkt de ontkerkelijking. H.H.

Bisschop Eijk moet op zijn beurt nu ook "naar de baas" (de Paus) luisteren. P.M.

Het wordt katholieken onmogelijk gemaakt om in parochieverband hun geloof te kunnen vieren. Door sluiting van hun parochiekerk staan mensen in de kou. Riet Kaandorp

Ik wil graag dat de kerken open blijven voor geloof en liturgie en een bijdrage leveren op sociaal maatschappelijk gebied aan de samenleving. Simon Haverkate

Opheffen van geloofsgemeenschappen is heiligschennis. J.B.

Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Uitspraak van Jezus. Er is dus beslist geen priester voor nodig en dat zou kardinaal Eijk als geen ander moeten weten. J.vd.E.

Mijn keuze is met name gebaseerd op het feit dat er geen dialoog is over het (afbraak-) beleid en dat degenen die de kerk op dit moment gaande houden (emeriti) aan alle kanten worden gebrusqueerd. A.J.M. Hameleers, Leusden

Onze vitale Jacobuskerkgemeenschap in Enschede wordt min of meer gedwongen uit te wijken naar het nieuw aangewezen eucharistisch centrum in onze stad. T.a.v. onze parochie wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Als wij ons niet vodoende onderscheiden van het eucharistisch centrum dreigt men voortdurend, dat onze kerk alsnog met sluiting wordt bedreigd. We "werken" ons te pletter, maar het dreigende zwaard blijft boven ons hoofd hangen. Onze vieringen worden goed bezocht. Gerrit Groothuis

Het sluiten van onze plattelandskerk in Saasveld, zal inhouden, dat het katholicisme en de onderlinge betrokkenheid binnen onze geloofsgemeenschap, ten grave wordt gedragen en dat de bezieling geen herkenningspunt meer zal hebben, met alle gevolgen van dien. Theo Lansink

Omdat het streven naar alleen een priesterkerk niet meer van deze tijd is. Er zijn gewoon geen Nederlandse priesters meer en het gat opvullen met priesters van buiten Nederland is geen oplossing. Martin Stijnenbosch

Beste paus Franciscus Ik begrijp het beleid van Mgr. Eijk echt niet. Er zijn zoveel gelovigen Parochianen in Nederland maar die zijn in verleden zeer gekrenkt en begrijpen zijn beleid niet. daardoor krijg je dat mensen zich gaan afkeren. Het is zeer jammer dat hij zijn beleid ook verplicht aan zijn pastores om het uit te voeren terwijl zij daar eigenlijk niet mee eens zijn. Maar zij durven helaas er niet tegen ingaan. Terwijl zo veel pastores en vrijwilligers hun best doen om de Parochianen weer in de kerk te krijgen met geweldige mooie vieringen en vooral de boodschap van Christus te verkondigen zoals Christus dit bedoeld heeft voor de gewone mensen Beste Paus Franciscus Help ons dat dit voort blijft bestaan, en niet zoals Mgr. Eijk wil de kerken te sluiten. Want dan zijn we verloren. De parochianen gaan echt niet naar een parochie waar ze vele kilometers moeten lopen, fietsen of met de auto rijden. Help ons dit beleid van Mgr. Eijk Te StOPPEN!!!!!! zodat de parochies open blijven voor de parochianen waar het voor bedoeld is. De boodschap van Christus te verkondigen: Christus heeft toch ook gezegd: Laat de kinderen tot mij komen. Met Vriendelijke groet, Een zeer verontruste Parochiaan.

De Kerk moet weer een instituut worden dat de Blijde Boodschap laat zien en ondersteunt. Jan Mulderink

Het gaat ons vooral om een plek bij ons in de wijk om te vieren Anders raak je alle gelovigen kwijt. L.N.

Door alle schandalen is de RK kerk in een slecht daglicht geplaatst. Dat wil nog niet zeggen dat nu maar radicaal de meeste kerken gesloten dienen te worden. zo blijft er geen mogelijkheid meer over om op een juiste wijze je geloof te belijden. L.R.

Ik ben van mening dat er zolang als mogelijk is een ontmoetingsplek voor gelovig moet zijn. Veel vitale geloofsgemeenschappen gaan nu ten onder. Het bisdom Utrecht telt zo steeds minder kerkgangers. Hoe en waar moeten wij de weg van de liefde volgens Jezus Christus verder verkondigen. Waar vinden we een plek voor onze gezamenlijke opdracht. In een kerk, gebouw, geloofsgemeenschap waar we geen binding mee hebben??? Ik ben nog geen 40, ik heb jonge kinderen die ik volgens de traditie opvoed. Waar moeten zij naar toe??? Naar de grote basiliek in het grootste dorp, waar geen vitale geloofsgemeenschap is, maar alleen een uitstraling als grotesk gebouw??? De parochianen kunnen zelf ook veel om hun parochie vitaal te houden. Jezus Christus zegt niet voor niets: "de kerk zit in je hart". M.O.

Mgr. Eijk is in zijn denken, doen en laten de volstrekte tegenpool van de bisschop die als een herder voor zijn bisdom is. Hij laat zich leiden door een zekere Hr. Zuidweg. Die is niet geïnteresseerd in het wel en wee van de gelovigen. Alleen rationeel. En als dit ook nog wordt overgenomen door parochiebesturen, dan kun je de toekomst helemaal schudden. Dhr. Eik is niet de herder die we nodig hebben. P.J.

Zolang de parochie zelfstandig kan functioneren, moet de eredienst in de parochie blijven. H.S.

Onze kerk mag niet dicht gaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D.M.

Laten we met elkaar in gesprek gaan over de kansen van een geloofsgemeenschap en samen naar de mogelijk- en onmogelijkheden onderzoeken. Laten we gaan bouwen van onderaf zoals je ook een huis bouwt. Je begint toch ook niet met dak? Hans Stahl

Omdat de locaties in stand dienen te worden gehouden, al was het alleen maar vanwege de sociale contacten die de mensen nodig hebben, maar uiteraard nog voor veel meer zaken, die allemaal al wel genoemd zijn!! M.E.

In plaats van de kerkgemeenschappen (kerken) te sluiten zou het wenselijk zijn dat er meer leken en diaken volledige vieringen kunnen verzorgen ipv zoals nu met communie vieringen en woord en gebedsdiensten, hier zitten de parochianen niet op te wachten. vernieuw de kerk door meer inzet van deze mensen dan zal het kerkbezoek ook weer verbeteren in plaats van de kerken te sluiten, ook hier zit niemand op te wachten. G.t.E.

Het sluiten van onze dorpskerk is desastreus en funest voor onze dorpsgemeenschap ! Het zou een ramp zijn ! Niet meer en niet minder! G.M. Pompe-vd. Ploeg

Er wordt veel te veel voorbij gegaan aan de gevoelens en emoties die uitspraken en beleidsvoornemens oproepen bij gelovigen. Mensen zijn verknocht aan hun kerk waar generaties ervoor hard voor gewerkt en geleefd hebben. J.M.H.

Laten we goed kijken of de sluitingen noodzakelijk zijn. We bidden voor een opleving! Misschien kan er toch een periode overbrugd worden. Marijke Willemsen

Omdat het nu al gaande is, dat wij onze geloofsgemeenschap zullen verliezen. Nu al worden de mogelijkheden van samenkomen ons ontnomen door verkoop van de pastorie. I.C.H.

De lokale parochiegemeenschappen moeten de gelegenheid hebben te blijven functioneren.  
G.G.

Op deze manier wordt mensen hun basis ontnomen en raken ze ontheemd.  
Bernadette Hendrikman

Een kerk in de wijk, een ontmoetingscentrum waar ieder welkom is en zich thuis voelt, is enorm belangrijk. Aandacht voor elkaar, samen delen, samen vieren, de kern van onze gemeenschap. Toos Cras-Swüste

Mijn vader lijdt al sinds 2004 aan Lewy Body dementie en wordt sinds 2009 door mij en mijn moeder (zijn echtgenote) verzorgd. Lewy Body dementie is een Parkinsonisme, welke zich uit in dezelfde soort symptomen als Parkinson. Laatst zijn wij met een wensambulance naar de St. Nicolaaskerk te Denekamp getogen om een avonddienst op zaterdag bij te wonen. Mijn vader had de wens geuit om nog eens deel te nemen aan een kerkdienst. Hij werd door de vrijwilligers van de wensambulance binnengedragen met de brancard. De pastoor nodigde ons uit om naar voren te komen en de dienst bij te wonen. Het bijwonen van de dienst was niet alleen voor ons een bijzondere ervaring maar ook voor de aanwezige geloofsgemeenschap daar, voor wie wij immers vreemden waren. Tijdens de dienst ging het over de zieken waarover in het evangelie van Marcus wordt gesproken. Hoe toevallig. Hier passeerde tijdens de dienst iets meer dan alleen de droge liturgie welke tijdens een kerkdienst wordt voorgeschoteld; hier kwam het Woord tot leven in de vorm van mijn zieke vader die in weerwil van het progressieve karakter van deze ziekte toch aan de plechtigheid wilde deelnemen en van buitenaf iets toevoegde aan deze dienst. Nml. de eeuwige toont zich aan de mensen door zich in het kwetsbaarste te manifesteren. Dat is geloven. Niet naar de letter maar naar de geest van het Woord handelen en dan pas wordt het mysterie werkelijkheid. Dit echter wordt door de eminente carrièrejagers van onze kerk over het hoofd gezien. Waarom klagen er zoveel gelovigen over het onjuiste handelen van deze vertegenwoordigers? Worden wij als geloofsgemeenschap wel vertegenwoordigd door hen? Zien wij gelovigen het zelf verkeerd; een soort collectieve verstandsverbijstering? Moeten wij in grote getale ons naar de kerk begeven om een neuzel dienstje zonder inhoud bij te wonen (enige uitzonderingen daargelaten)? Nee, geen uitgestoken handen om ons vast te houden en de armen uitgespreid om ons in alle deemoed te ontvangen, maar wel de botte rug naar ons toegekeerd. De herders behoren Vissers van mensen te zijn, maar monseigneur Eijk & Co. zijn vissers in troebel water. Edo Cornelissen

Geen viering op witte donderdag wel in euch. Centrum. Geen viering goede vrijdaggebed, wel in euch. Centrum. Geen kinderkrusweg meer, wel in het eucharistisch centrum. Weg jonge vrijwilligers die dit verzorgden en de kinderen iets wilden meegeven. B.v.B.

Ik vind het belangrijk dat de kerk bereikbaar voor iedereen blijft en dus binnen een bepaalde afstand staan. Het is tevens jammer om zoveel kapitaal te vernietigen door het niet meer te gebruiken, in het verleden door zoveel geloofsgenoten opgebracht. A.T.

Juist de lokale geloofsgemeenschap zou ondersteund en geïnspireerd moeten worden. Dat is de ideale plek, waar mensen door gesprekken met elkaar tot geloofsverdieping komen.  
Johan Hettinga o.carm.

Ik ben van mening dat de bisschop van Groningen-Leeuwarden een beter en verantwoordder beleid voert in deze. R.vd.V.

Dit is autoritaire kerkafbraak . Het geknakte riet dient juist NIET gebroken te worden, maar teder worden heropgericht. Erbarme Dich .... Albert Koot

Een bloeiende parochie met heel veel vrijwilligers dreigt te verdwijnen! G.A. vd. Zalm, Raalte

Vaak onnodig en onzorgvuldig sluiten van kerken, hierdoor haken veel parochianen af.. De keuze voor een priesterkerk versnelt de afbraak . A.E.

Kerken worden op onjuiste punten gesloten. Dat blijkt uit de reactie op de reactie van de sluiting. Er worden uitgangspunten vastgesteld en vervolgens daar niet op beoordeeld. A.v.V.

Ik geloof in het belang van een vitale geloofsgemeenschap. Dat mensen vanuit de basis, op de plek waar ze leven kunnen vieren en vandaaruit daadwerkelijk delend leven met elkaar. Dan vieren we Gods Naam is mijn idee, dan vieren we het ontvangen leven. N.vd.R.

De kerk moet er zijn voor de mensen en niet andersom. B.v. met Pinksteren is er één viering met het gehele pastorale team in het Eucharistisch Centrum. In de andere 5 kerken (parochies) geen diensten ondanks het verzoek van parochianen. G.H.

Laat de bisdommen fuseren tot drie bisdommen en schakel zoveel mogelijk mensen in die een pastorale opleiding hebben gevolgd en geef anderen de gelegenheid om dat alsnog te doen. Dit naar het voorbeeld van b.v. Brazilië. Dan is er binnenkort geen nijpend tekort meer aan functionarissen. Frans van Genuchten

Ook zonder bisschoppen kunnen vitale geloofsgemeenschappen bestaan! M. ten Vergert

Ik wil heel graag dat het kerkgebouw in ons mooie dorp geopend blijft en toegankelijk blijft voor de vieringen. Ria Kroeze

Ik steun deze petitie omdat ik denk dat met het verdwijnen van zovele kerken ook de voedingsbodem voor ons geloof groot geweld wordt aangedaan. B.T.

Het stevent af op een selffulfilling profecy. Boverdien zijn kleinere gemeenschappen van mensen die het geloof met elkaar delen de toekomst. Van priesters moeten we het al lang niet meer hebben tenzij ze de geloofsgemeenschap echt dienen. En niet alleen maar de wetten onderhouden. J.T.M. Ruland-Timmermans, Overveen

Een parochiegemeenschap is hecht. Ik, en velen met mij, reizen niet kilometers om in een onbekende kerk naar de mis te gaan. In zulke omstandigheden haak ik af en velen met mij. Juist met elkaar de eucharistie beleven geeft kracht en vertrouwen. Ik zie geen heil in het voorstel van mgr Eijk. Hij kijkt verkeerd. Huur marketing professionals in om de kerk en het RK geloof begrijpelijk en toegankelijk te maken. W.S.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in zijn/haar eigen omgeving geïnspireerd kan worden en samen gemeenschap kan vieren. Monie Doodeman

Bij afnemend kerkbezoek, zullen de kerkgangers zelf de keus moeten maken of en hoe zij door gaan met hun kerk. De gelovigen maken de kerk. Pastores, bisschoppen, kardinalen en vooral de Paus als pastor pastores zullen moeten meedenken, meehelpen en vooral niet in regels moeten blijven denken die in andere tijden en andere situaties uitgevonden zijn.  
Bas Muilwijk

Het interesseert de bisschoppen totaal niet wat Nederlandse katholieken vinden!  
D. Metz, em. pastoor

Er zou heel goed geluisterd moeten worden naar de kleine, lokale, wijkgebonden geloofskernen. Titus Schlatmann, Utrecht

Beleid moet zijn zolang als financieel mogelijk kerken open te houden; kan dit niet langer dan stimuleren de geloofsgemeenschap voort te zetten in een ander gebouw. Geen eucharistisch centrum maar de priesters moeten naar de geloofsgemeenschappen toe gaan.  
J.K.

Niet alleen om te behouden maar vooral om te behoeden wat van waarde is, o.m. lokale verbondenheid en diversiteit van geloofsbeleving. G.R.